

AANDACHT

nummer 249

23 juni 2020





**kbo-pcob
haarlem**



Aandacht 249, 23 juni 2020

KBO: KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

KBO Haarlem

opgericht 12 oktober 1952

☒ postadres secretariaat: Laan van Berlijn 383, 2034 SM Haarlem

💻 www.kbohaarlem.nl

€ rek. nr. NL29 INGB 0000 1742 92 t.n.v. KBO Haarlem

Dagelijks Bestuur KBO

Herrie Weber, voorzitter, 536 28 56

herrieweber@chello.nl

Joke M. Hulsebosch, secretaris, 535 09 01 jokemhulsebosch@gmail.com

Ton van Meurs, penn., 535 36 48 penningmeester-KBO@outlook.com

Ledenadministratie KBO

Voor aanmelden van nieuwe leden; opgave van e-mailadres; veranderingen van adres/telefoon/e-mailadres; melden van overlijden, beëindiging van lidmaatschap.

Nancy van Kampen, 525 27 98

nancy-kboleden@outlook.com



PCOB: PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND

Afdeling Haarlem

☒ postadres secretariaat, Botterboulevard 189, 2022 GA Haarlem

💻 www.kbohaarlem.nl

€ rek. nr. NL12 RABO 0149 6702 57 t.n.v. PCOB afd. Haarlem e.o.

Bestuur PCOB

Jan Hoekema, voorzitter, 06-224 03 103

janhoekema@ziggo.nl

Secretaris: **vacature**. Interim secretaris: Gert Vedder (zie hieronder)

Maarten Visser, penningmeester, 527 48 04

mhvisser@planet.nl

Rina de Leeuw-van Dongen, lid, 526 28 77

Nel Pool-Verbeek, lid, 529 31 59

npool@quicknet.nl

Gert Vedder, lid, 537 17 88

gjvedder@gmail.com

Redactie Aandacht

Harry Heemskerk, 533 19 92 redactie.aandacht@kbohaarlem.nl

Kopij inleveren

Kopij voor het volgende nummer [250] van Aandacht uiterlijk op woensdag 12 augustus 2020 naar redactie.aandacht@kbohaarlem.nl

Ook uw reacties op deze Aandacht richt u aan het redactieadres.



Klachten over bezorging van Aandacht/Magazine KBO-PCOB

KBO: mw. N. van Kampen, 525 27 98 nancy-kboleden@outlook.com

PCOB: dhr. G. Vedder, 537 17 88 gjvedder@gmail.com



Bij de voorplaat (jaartheme: windmolens in de regio)

Foto: Harry Heemskerk

Tja, deze molens hebben we ook in Haarlem! Op Schoterog. Op 13 maart 2019 lasen we dat deze vier windmolens al vijf jaar stilstaan. Ooit wekten ze energie op. Maar nu zijn ze verouderd, versleten en nieuwe onderdelen zijn er niet. Dus denk je dat er andere molens komen. Maar dan krijg je te maken met regels van het Rijk en daarbovenop regels van de Provincie. Zo eiste de Provincie dat het aantal molens niet méér mag worden en dat de windturbines een vergelijkbare verschijningsvorm moeten hebben.

Vervangende molens kunnen wel vier keer zoveel energie opwekken als de oude. Een voorstel om ze te vervangen door molens uit West-Friesland werd afgewezen omdat de 'verschijningsvorm' van die molens afwijkt: die hebben maar twee rotorbladen in plaats van de huidige met 3 bladen.

Maar op 18 juni 2019 was er goed nieuws. Het coalitieakkoord 'Duurzaam Doorpakken' van de provincie Noord-Holland bevat een versoepeling van het beleid voor wind op land. Daarmee wordt het na jarenlang lobbyen mogelijk de windmolens in de Waarderpolder te vervangen en veel meer duurzame energie te gaan opwekken.



Onze bijzondere jarigen

***80, 85, 90, 95 en 100 jaar;
en elk jaartje meer***

In de komende periode hopen

17 leden hun 80^{ste} verjaardag te vieren,
13 leden hun 85^{ste} verjaardag,
9 leden hun 90^{ste} verjaardag en
2 leden hun 95^{ste} verjaardag.

Allen van harte gefeliciteerd.



Nieuwe leden

Helaas! We mochten de afgelopen maand geen nieuwe leden inschrijven. Nieuwe leden blijven van harte welkom. Ook in tijden van corona!



KBO Haarlem-Zandvoort-Bloemendaal zoekt een

Voorzitter (m/v)

Nieuwsgierig naar deze functie? Wilt u meer weten? Bent u geïnteresseerd? Kent u iemand die interesse heeft en/of die u geschikt acht? Neemt u dan contact op met de heer Dames Klunder (06-364 13 651). Uitgebreide informatie vindt u op onze website www.kbohaarlem.nl



***Overleden
en in uw
gebeden aanbevolen***

6 leden zijn overladen.



In memoriam
Mevrouw Jos van der Linden-Turk

Op maandag 8 juni kregen we bericht dat Jos van der Linden op donderdag 4 juni onverwacht in haar slaap is overleden. Jos was bijna 82 jaar. Ze was al vele jaren lid van de KBO.

Jos was niet alleen lid maar heeft zich op meerdere manieren ingezet voor het wel en wee van de KBO.

Jarenlang heeft ze – tot op het laatst aan toe – de Aandacht en het Magazine in haar omgeving rondgebracht.

Ook heeft zij elf jaar de belastingaangifte voor heel veel leden verzorgd. Ondanks de problemen met haar ogen en haar hoge leeftijd is zij hier altijd mee doorgedaan. In de maanden maart en april van dit jaar heeft zij nog meer dan veertig belastingaangiften verzorgd.

Het overlijden van Jos is niet alleen een enorm verlies voor haar naaste familie en vrienden maar ook voor de KBO. De KBO is haar veel dank en erkentelijkheid verschuldigd. Wij denken aan haar als een innemende en vriendelijke mens die graag voor anderen klaarstond.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens de belastinginvullers van de KBO-Haarlem,
Hans van Elk, coördinator.





Van de voorzitter



Door Herrie Weber

Beste mensen,

Al enkele maanden liggen alle activiteiten van onze KBO-PCOB afdeling stil en ik vrees met grote vreze dat diverse activiteiten nog even op een herstart moeten wachten. Buitenactiviteiten zoals wandelen en fietsen kunnen misschien na 1 juli weer voorzichtig opstarten maar dat is op het moment dat ik dit schrijf nog niet zeker. Hierover houden we contact met de coördinatoren. U ontvangt dan bericht via de email maar het komt uiteraard ook op onze website te staan. Houdt die dus in de gaten, ook voor ander nieuws uit onze afdeling.

Deze Aandacht is een dubbelnummer dus gaat over de vakantie heen.



De wereld werd beheerst door het coronavirus en is nu in Europa weer op zijn retour maar nog niet bedwongen. Dat kan nog wel een jaar duren. Er moet eerst een vaccin gevonden worden en uitgebreid getest en dat kan lang duren. De maatregelen die ingesteld zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan worden langzaam verzacht. Er komt gelukkig weer meer leefruimte maar het afstand houden van 1½ meter blijft voorlopig.

De kerken mogen per 1 juli gelukkig weer open maar met maximaal 100 deelnemers EN een aanmelding vooraf. Door de afstand van 1½ meter zijn ook hier beperkingen aan het aantal mensen dat de kerkdiensten kan bijwonen. Na de diensten is er geen koffie

maar misschien zit kleinschalig koffiedrinken met familie en bekenden thuis er wel weer in.



Ook beginnen er geluiden door te dringen over de gevolgen van de maatregelen.

Veel ouderen – thuis en in verzorgingsinstellingen – hebben acht weken geen contact gehad met hun kinderen, kleinkinderen of mantelzorgers. Koffiedrinken en bijkletsen met burens zat er ook niet in. De lockdown is hard aangekomen en die isolatie heeft – naast al het goede – ook veel schade veroorzaakt. Elk mens heeft wel eens behoefte aan een knuffel of aanraking. Er is zelfs een nieuw woord geïntroduceerd: 'huidhonger'. Mede door het gebrek aan contact zijn veel mensen geestelijk in de problemen gekomen en zelfs overleden. Voor die negatieve gevolgen begint nu aandacht te komen en gesproken wordt al over de maatregelen die bij een eventuele tweede coronagolf anders moeten; en dan niet alleen voor ouderen.

De ouderenbonden - waaronder de KBO-PCOB – moeten hier dan over meepraten.



U kent mijn interesse voor ons inkomen naast de AOW. Mijn vakbondsverleden is daar uiteraard niet vreemd aan. Ook vanuit het CNV komt er weinig nieuws maar wel over de hoofdlijnen met betrekking tot het pensioenakkoord tussen overheid en de sociale partners. Dit akkoord wordt nu uitgewerkt en moet voor 1 juli bij de Tweede Kamer ingediend worden. Het kan dan voor 1 januari 2021 besproken en goedgekeurd worden waarna de uitwerkingen gestart kunnen worden. De invoering is een proces dat in stapjes wel zeven jaar kan duren.



Persoonlijk vind ik het jammer dat de overheid zich met de pensioenen is gaan bemoeien. Zonder inbreng van de overheid hebben de sociale partners het pensioenstelsel opgetuigd en het ging tot

ca. 30 jaar geleden erg goed. Toen ging de politiek zich ermee bemoeien en we zien nu het gevolg. Internationaal wordt ons pensioenstelsel nog steeds gerekend tot de beste ter wereld. Sinds de bemoeienis van de overheid is de boel behoorlijk verziekt. Neem de dekkingsgraad die in andere landen met veel hogere rentes mag rekenen. Tot 2006 rekende Nederland met een vaste dekkingsgraad van 4%. Onder druk van de overheid – de grootste werkgever – moest met de marktrente gerekend worden. Dat kwam de overheid beter uit. Na de crisis daalde de marktrente met dramatische gevolgen voor de dekkingsgraad. Veel pensioenen lopen sindsdien door geen indexatie ca. 22% achter en verbetering zit er voorlopig niet in. Volgens hoogleraar Bernhard van Praag zijn de reserves gigantisch. Het gemiddelde rendement van de pensioenfondsen over afgelopen 20 jaar is meer dan 6% maar dat mag bij de berekening van de dekkingsgraad niet meegenomen worden. Nee, er moet gerekend worden volgens de marktrente, dus 0%. Arm rekenen maar rijk zijn. Van Praag pleit voor een andere berekening van de rekenrente. Zijn pleidooi is nog zonder resultaat.



Volgens de laatste berichten gaan de grenzen op tijd open om alsnog op vakantie in Europa te kunnen gaan. Aan mensen die niet afhankelijk zijn van schoolvakanties wordt verzocht pas na augustus op vakantie te gaan; als ze dan tenminste niet ingeschakeld worden als oppas opa of oma.

Een klein nadeel heb je in september dan wel; lagere temperaturen en kortere dagen. Maar het is wel rustiger.



Na mijn oproep in de vorige Aandacht voor een vrijwilliger die juridisch advies zou kunnen geven bij de afwikkeling van een testament werd ik gebeld door een lid. Hij ondersteunde het initiatief. Zelf kon hij hier niet in voorzien maar hij wenste mij positieve reacties toe. Dat laatste is nog niet gerealiseerd maar wie weet, een mailtje aan mij en we gaan in gesprek.



KRO-NCRV hebben een mooi initiatief genomen. Leden ontvingen een setje kaarten met tekst die je naar een bekende kunt sturen ter ondersteuning in deze tijd van eenzaamheid. Daarbij een oproep met de vraag: voor wie steek jij op 1 juni een kaarsje op? Pinksteren is alweer voorbij maar er zijn meer gelegenheden om een kaarsje op te steken. Persoonlijk steek ik altijd een kaarsje aan op de verjaardag of sterfdatum van overleden dierbaren. Zo houden zij een plaatsje in mijn herinnering. En zo ken ik in deze moeilijke tijd nog wel enkele mensen voor wie ik een kaarsje wil branden.

Een goede raad: ga eens rustig zitten en kijk in die vlam.
De straling en warmte verwarmen ook jezelf.

Veel aandacht, sterkte en warmte in deze moeilijke periode.



Neem rustig de tijd om gelukkig te zijn.

*Tijd is geen snelweg tussen wieg en graf,
maar ruimte om te parkeren in de zon.*



Alle activiteiten zijn afgelast of naar een later tijdstip verschoven.

Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar onze website www.kbohaarlem.nl

Een vriendelijk maar dringend verzoek: belt u voor informatie niet meteen naar de contactpersonen of organisatoren van activiteiten. Maar raadpleeg altijd eerst onze website! Daar is alle informatie te vinden.

Blijf gezond en houd afstand.
Groet, Jan Stuve, coördinator activiteiten.

* ***Nieuw: Bingo***

U kunt iedere woensdagmorgen van 11:00 uur tot 12:00 uur via de laptop, tablet of computer gratis bingo spelen. Veelal vijf spelrondes. Via de website www.denationalehuisbingo.nl meldt u zich aan. Tijdens de uitzending via livestream wordt aan u uitgelegd hoe de digitale bingo werkt. Ongeveer één uur van tevoren ontvangt u een mail met daarin een link om u voor de bingo aan te melden.

Sinds begin april 2020 doe ik aan deze digitale bingo mee. Tot nu toe helaas geen bingo gehad. Bingo werkt eenvoudig. Je bent ongeveer 1 uur bezig en wie weet heeft u geluk.

Heel veel succes. Blijf gezond en houd afstand.

Zomergroet, Jan Stuve

* ***Bijeenkomst in 'De Schakel'***

De Schakel is tot nader bericht gesloten.



* ***Wandelen in de duinen***

Tot 1 september 2020 afgelast. We houden u op de hoogte.



* ***Fietsen***

Tot 1 augustus 2020 afgelast.



--- zie ook bladzijde 24 ---

* ***Bridge***

Vanaf 23 september 2020 start nieuwe competitie. Raadpleeg de website.

* ***Klaverjassen***

Tot 1 september 2020 afgelast.

* ***iPad hulp en beeldbellen***

Voor hulp kunt u contact opnemen met:

Ton van der Voort, 06-505 17 299

a.voort4410@gmail.com

Zie ook de vorige Aandacht 248, blz. 16

* ***Praat- & Luistercafe***

Het nieuwe normaal...

Wij, de commissie Welzijn, en de manager van restaurant Vooges Centraal zijn in overleg getreden en het resultaat is:

Zondagmiddag 2 augustus 2020 om 14:00 uur zijn we weer van harte welkom in het Praat- & Luistercafé

De commissie Welzijn is blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten! Deze tijd vraagt nu opnieuw geduld van ons. Kracht en goedheid zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van geduld. Om uiteindelijk gesterkt te worden om 'alles vol te houden en alles te verdragen'. Bezig zijn met datgene wat een goed gevoel geeft of waar je blij van wordt, geeft zelfvertrouwen.



Ons samenkomen gaat (zoals we nu kunnen overzien) volgens het protocol van de noodverordening per 1 juni 2020. Dat houdt het volgende in:

1. U moet zich op maandag 27 juli 2020 tussen 13:00 uur en 17:00 uur telefonisch aanmelden bij Marianne Mathijssen tel: 06-488 25 154 .
2. Maximaal 30 personen kunnen deelnemen aan de bijeenkomst.
3. Plaats van samenkomst is alleen boven in de bibliotheek (waar ook de drankjes & snacks geserveerd worden) van restaurant Vooges Centraal (Noordzijde station).
4. Alle personen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
5. Een mondkapje is niet vereist.

Deze nieuwe manier van samenzijn zal voor ons allen even wennen zijn. Maar het is helaas nog nodig gezien de huidige omstandigheden.

Uw eigen bijdrage is € 2,00

Vriendelijke groet,
Commissie Welzijn

M. Mathijssen: 06-488 25 154
N. Dellebeke: 023-525 13 46

marianne.mathijssen@xs4all.nl
ndellebeke@gmail.com



Europese E-wegen

Europese regeling verlenging rijbewijs

De geldigheid van rijbewijzen die tijdens de coronacrisis zijn verlopen, wordt met zeven maanden verlengd. Dat heeft de Europese Commissie besloten, laat minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen weten. Op die manier kunnen automobilisten met



een rijbewijs dat tussen 1 februari en 1 september 2020 is verlopen of nog verloopt zeven maanden langer doorrijden. Ze mogen het rijbewijs in de hele EU blijven gebruiken. De duur van zeven maanden geldt vanaf de datum waarop het rijbewijs verloopt. Rijbewijzen die zijn geschorst of ingevorderd, vallen buiten de regeling.

75 jaar of ouder en de coulanceregeling.

De coulanceregeling die 1 december 2019 is ingegaan maakt het mogelijk dat bestuurders nog een jaar langer met hun verlopen rijbewijs binnen Nederland kunnen rijden. Bestuurders van 75 jaar of ouder die binnen de coulanceregeling van 1 december 2019 vallen en waarvan het rijbewijs op of na 1 februari 2020 is verlopen, vallen nu onder de Europese regeling. Zij kunnen tot zeven maanden na de verloopdatum van het rijbewijs binnen Europa blijven rijden. Valt u in de coulanceregeling van december jl. en is uw rijbewijs verlopen voor 1 februari 2020 dan is alleen rijden in Nederland mogelijk, niet in het buitenland.

kbo-pcob.**NU**, 03-06-2020

(Ingezonden)

ONLINE



Naar aanleiding van de bijdrage '*Communicatie in crisistijd*' (zie Aandacht 247, blz. 13) maak ik graag de volgende opmerking.

Aandacht, digitale Nieuwsbrieven en KBO-PCOB Magazine bevatten informatie, nieuwsberichten en voorlichting. Communicatie als éénrichting-verkeer, waar de leden vanzelfsprekend op mogen reageren. Maar dat zal, naar mijn mening, relatief weinig gebeuren omdat de bijdragen doorgaans niet uitnodigen tot instemming betuigen en een aanvullende of een afwijkende mening geven.

Algemene ledenvergaderingen, themabijeenkomsten en ontspanningsactiviteiten zijn wat dit betreft meer uitnodigend. Maar corona blokkeert dat alles nu radicaal.

De concurrentie van de televisie is al eerder bekend en bij samenkomsten in de avonduren nog steeds voelbaar. Als er een voetbalwedstrijd werd uitgezonden organiseerde je geen bijeenkomst!

'Online'-mogelijkheden zijn door de corona-crisis meer in beeld gekomen. Ze waren er al, maar werden nog schoorvoetend benut. Door Covid-19 is het gebruik toegenomen. De ervaringen zijn zo positief dat veel kerken, scholen en verenigingen 'Online' niet meer kwijt willen. Het blijkt geen concurrerende vervanger maar een welkome aanvulling op bladen, brieven, bijeenkomsten, magazines en dergelijke. Voor het doelmatig benutten, ook na de normalisering, moet nu al nagedacht worden. De opgedane ervaringen in de achterliggende maanden kan daarbij een helpende hand bieden. Ik denk dat door 'Online' met name aan de groep leden van 75- tot en met 90-plus meer kansen kan worden geboden om actief mee te denken en mee te doen. Ze uitdrukkelijker uitnodigen voor een dialoog is dan wel van belang. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door te beginnen met een rubriek op de website voor 'meedenkende leden'. Dit zal het 'van, voor en door' de leden wellicht meer vorm kunnen geven.

Geert Wagenaer

**De
Altijd Contactlijn
is er voor u.**



De Altijd Contactlijn is voor iedereen die even een praatje wil. Of door het coronatijdperk hulp nodig heeft bij het doen van bijvoorbeeld boodschappen, een vuilnisbak buitenzetten. Maar ook zijn er professionals die tips kunnen geven welke spelletjes je met je kinderen zou kunnen doen. Hoe je het huiswerk kan organiseren. Medewerkers van DOCK Haarlem, Haarlem Effect, Kennemerhart en Roads hebben het initiatief genomen voor deze Haarlemse belijn.

Wanneer u belt op werkdagen tussen 11:00-13:00 uur naar De Altijd Contactlijn 088-855 51 95 zijn we direct telefonisch bereikbaar. U kunt ook een voicemail inspreken en dan bellen wij u terug tussen 11:00-13:00 uur.

Bent u slechthorend en wilt u liever chatten? Doe dit dan op maandag, woensdag of donderdag via telefoonnummer 023-543 60 90.





Door Gerard van de Mast

Bonhoeffer en Von Galen

U vindt het vast niet erg dat ik níét over Corona schrijf. Wél een serieus onderwerp deze keer. Ik zag namelijk dit krantenbericht:

'De Duitse bisschoppen hebben het gedrag van hun voorgangers tijdens het naziregime bekritiseerd. Volgens hen hebben zij de vernietigende oorlog en de misdaden die het regime pleegde niet afgekeurd'.

Via allerlei informatiebronnen ben ik in de loop der jaren een beetje gaan begrijpen hoe zoiets onbegrijpelijk als Nazi-Duitsland mogelijk werd: de vernederende, onmogelijke 'vrede' van Versailles, de chaos van de Weimarrepubliek, de angst voor revolutie en communisme, de behoefte aan zondebokken (de Joden), de werkloosheid, de behoefte aan orde en een 'sterke man', de geraffineerde propaganda, enz. enz.

Wat ik echter helemaal nooit begrepen heb of begrijpen zal is dat er na de Kristallnacht in november 1938 – een strak georganiseerde terreuractie tegen de Joden in heel Duitsland – geen hevig protest kwam van katholieke en protestantse Duitse kerkleiders. Ik weet wel dat er juist ook in de christelijke wereld al eeuwenlang veel antisemitisme bestond en dat de Nazi's dat fel aanwakkerden. Maar, ook al had men niet de kennis die wij nu hebben, toen hadden de kerkleiders moeten protesteren: als mensen zo systematisch zo massaal geterroriseerd worden – al zijn het dan maar die

vervloekte Joden – dan moeten de kerken spreken! Maar nogal wat bisschoppen waren zelf aanhangers van Hitler: bij de Anschluss van Oostenrijk stond de Oostenrijkse primaat vooraan om de Führer hartelijk te verwelkomen. Ook de Duitse protestantse kerk zweeg: immers al in 1933 bepaalde de Duitse protestantse synode dat voorgangers met Joods bloed niet langer actief mochten zijn in de kerk.

Voor de jonge Duitse predikant en theoloog Dietrich Bonhoeffer (foto rechts) was dit het begin van zijn verzet tegen de Nazi's. Hij stichtte, met anderen, de Bekenkende Kirche.

Bonhoeffer werd in april 1945 terechtgesteld wegens zijn verzetsactiviteiten.



Een andere gunstige uitzondering was de bisschop van Münster, Clemens von Galen. Hij preekte in 1941 herhaaldelijk tegen de misdaden van de Nazi's. Hij kreeg huisarrest tot aan de bevrijding. De preken van Von Galen kun je vinden op internet.

De verklaring van de huidige bisschoppen is natuurlijk veel te laat. Maar op de een of andere manier ben ik er blij mee!



Mijn geschiedenisleraar vertelde over een Duits prelaat die tijdens de oorlog openlijk zijn afkeuring van het regime liet blijken. Die bisschop verwachtte wel dat hij daarom vroeg of laat gearresteerd zou worden. En inderdaad verschenen op zekere dag twee beleefde officieren die de opdracht hadden hem te arresteren. Hij reageerde rustig en vroeg de heren een paar minuten om zich om te kleden. Hij meldde zich vervolgens gekleed in vol ornaat van zijn bisschoppelijke waardigheid. De officieren dropen af!

Ik kan dit verhaal op internet niet bevestigd krijgen, maar het is te mooi om níet waar te zijn. (Het zou kunnen gaan over Von Galen, die huisarrest kreeg. Misschien kan een lezer mij hierover meer vertellen).

Van de voorzitter PCOB



*Door Jan Hoekema
Voorzitter PCOB*

Nu de aller strengste maatregelen van de coronaperiode langzamerhand lossen worden, komen we met zijn allen wat meer in het gewone doen. Maar zeker nog niet terug naar het 'oude normaal'. Mijn vraag is of dat zo heel erg is. Zouden we niet moeten nadenken over een samenleving met meer rust, meer ruimte, meer tijd voor elkaar en voor je zelf en je naasten? Overigens makkelijker gezegd dan gedaan, je zal maar driehoog-achter wonen of eenzaam zijn en heel erg verlangen naar contact dat maar niet komt.

Ik vond het zelf heel erg fijn mijn twee kleinkinderen, Mees en Teun, weer te zien en te knuffelen eerder deze week. Mijn andere kleinzoon, Filip, zag ik al eerder maar hij mocht nog niet geknuffeld. Kinderen zijn deze bijzondere tijd – of misschien wel altijd – heel streng! Is dat ook uw ervaring? Ben wel benieuwd hoe de patronen van omgang met elkaar deze maanden zich hebben ontwikkeld en wat daarvan blijvend is.

Maar goed, mijn vrouw en ik hebben ons eerste bioscoopbezoek achter de rug, en dat blijft een gekke ervaring. De Filmschuur in Haarlem doet het heel secuur.

Maar toen ik in mijn eentje op 1 juni ging, zag ik alweer wat gekibbel en gedoe toen het over de plaatsen ging. Zullen wij Nederlanders altijd eigenwijs blijven?



Het is fijn dat 'we' er weer uit mogen. Maar laten we voorzichtig en gehoorzaam blijven. Een mondkapje in trein of bus is ook niet direct 'mijn ding' maar we moeten gewoon de regels volgen.

Ik hoop dat u allen deze periode goed bent doorgekomen, en geen ernstige ziektes in uw nabijheid hebt hoeven meemaken. Want ook zij die Covid-19 overleefden, hebben nog lang met de naweeën te maken, zeker als er een IC opname bijkwam.

Laten we proberen onze zo veranderde maatschappij een beetje beter en aandachtiger te maken. Laten we ook leren van wat er niet goed ging bij deze pandemie: voorbereiding enerzijds en aanpak in met name verpleeghuizen anderzijds. In die verpleeghuizen – ik zag het bij mijn enige, veel oudere broer die vasculair dement is – is in maart beslist niet goed opgetreden. Over dat aspect van de crisis zou ik graag een kritische terugblik zien!
Het ga u allen goed!



***Onze
bijzondere jarigen
80, 85, 90, 95 en 100 jaar;
en elk jaartje meer***

In de komende periode hopen

2 leden hun 80^{ste} verjaardag te vieren,
2 leden hun 85^{ste} verjaardag en
3 leden hun 90^{ste} verjaardag.

Wij wensen alle jarigen in juli en augustus een fijne verjaardag toe en bovenal een goed nieuw levensjaar.

Deze maanden zijn er ook enkele PCOB leden die een kroonjaar vieren maar waarvan wij geen goed telefoonnummer hebben. Daarom kunnen wij niet vragen of zij vermeld willen worden in de Aandacht. Indien u wenst dat wij uw kroonjaar (leeftijd met een veelvoud van 5) alsnog vermelden, verzoek ik u om contact op te nemen met ons bestuurslid mevrouw Rina de Leeuw-van Dongen, telnr. 023-526 28 77.

Huwelijksjubilea

Onze PCOB bezorg-coördinator, de heer Vedder was samen met zijn vrouw vorig jaar 55 jaar gehuwd op 26 augustus 2019. Excuses dat wij dit ten onrechte niet op tijd hebben aangekondigd. 😊

Beterschap toegewenst



Onze PCOB-activiteiten coördinator, mevrouw Nel Pool-Verbeek, is de afgelopen maand enige tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig is zij nu weer thuis om verder te herstellen.

Nieuwe leden

In de afgelopen periode hebben zich geen nieuwe leden aangemeld. Kent u iemand die lid wil worden van onze vereniging, neemt u dan contact op met onze secretaris Gert Vedder, 023-537 17 88.

Overleden

In de afgelopen periode zijn twee leden overleden. Mogen zij opgenomen zijn in Gods ontferming.

Om zelf te fietsen

Op een mooie dag in juni zijn uw redacteur en zijn vrouw op de fiets gestapt om een mooie fietstocht (47 km, ca 3 uur) te maken in de regio Oudewater (heksenwaag), Haastrecht, Schoonhoven (zilversmeden), Vlist, Stolwijk, Polsbroek.

Fietsen achter op de auto en op weg naar ons beginpunt: Goejanverwelle 11, 3467 PN Hekendorp. Weinig parkeerruimte maar wel horeca. We fietsten volgens de fietsknooppunten **14 – 34 – 12 – 27 – 28**. Geheel in het thema van de foto's op de voorkant van de Aandacht in 2020, fotografeerden we enkele molens. Bij knooppunt 28 (geen horeca, wel veel parkeerruimte Oost-Vlisterdijk 1, 2851 EH Haastrecht) staat Boezemmolen No. 6. Een molen met een uitgesproken klokvorm en met een vlucht van 30 meter de grootste molen van Nederland.



Vervolgens **22 – 23 – 24**. Bij knooppunt 24, bizar verscholen tussen bomen, staat de Zuidbroeksemolen. Dit is een Amerikaanse windmotor, ook wel roosmolen genoemd. Het laatste exemplaar in Zuid-Holland. Hier troffen we wel een goede picknickplek.



Daarna volgden we **36 – 76 – 37 – 10 – 13 – 11**. Daar zagen we de Bonrepasmolen langs de Vlist. Dit is een zogeheten Wipmolen. Deze molen had de functie om de polder Bonrepas en Noord-Zevender te bemalen.

Daarna fietsten we volgens de knooppunten **54 – 91 – 92 – 14**.

Een schitterende omgeving, waar nog veel meer is te bewonderen dan molens. En dan zijn we nog niet eens in Vlist geweest. Daar waren we eerder. Een plaatsje dat een fietsbezoek zeker waard is.

Harry Heemskerk

Adressen waarop onze eigen KBO-PCOB activiteiten plaatsvinden

Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eykmanlaan 48, 2035 XB Haarlem
De Schakel, Pijnboomstraat 17, 2023 VN Haarlem
Restaurant Vooges Centraal, Kennemerplein 6, 2011 MH Haarlem
(Achterzijde station Haarlem)



Buurt- en Wijkcentrums zijn tijdelijk gesloten.

In buurtcentrums en wijkcentrums zijn veel activiteiten, ook voor senioren. Loop er eens binnen en laat u informeren. Je kunt er koffiedrinken, elkaar ontmoeten en vaak is er gelegenheid om eens te eten. Wellicht is er ook iets voor u bij.

Hieronder staan de adressen van enkele buurt- en wijkcentra.

Buurtcentrum De Hamelink, Noormannenstraat 1
Buurtcentrum De Tulp, Voortingplantsoen 56
Treffpunt 't Trionk, Van Oosten de Bruynstraat 60
Wijkraadsgebouw Vijfhoek-Raaks-Doelen, Nieuwe Kerksplein 17
Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1
Wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98
Wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2
Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20



Externe Activiteiten

Zie: www.kbohaarlem.nl



Sociale Wijkteams

Schalkwijk 1 (Boerhaavewijk, Meerwijk)	023-543 09 91
Schalkwijk 2 (Europawijk, Molenwijk)	023-543 09 92
Oost 1 (Slachthuisbuurt enz.)	023-543 09 93
Oost 2 (Parkwijk, Zuiderpolder)	023-543 09 94
Noord 1 (Noord-Noord)	023-543 09 95
Noord 2 (Noord-Zuid)	023-543 09 96
Centrum en Rozenprieel	023-543 09 97
Zuid-West	023-543 09 98
Zandvoort	023-574 04 50

Voor vragen over...

Neemt u contact op met...

Administratie leden KBO (Zie ook bladzijde 2)	mw. N. van Kampen	023-525 27 98
Administratie leden PCOB	mw. de Leeuw-v Dongen	023-526 28 77
Activiteiten door KBO-PCOB	dhr. J. Stuve	023-536 80 45
Activiteiten Kennemerhart	Kennemerhart	023-5 214 214
Activiteiten door derden	zie onze website www.kbohaarlem.nl	
Belastingzaken (coördinator)	dhr. H. van Elk	023-524 62 66
Cliënt-ondersteuner KBO-PCOB	mw. I. Woerde	023-533 16 80
Computercursussen	zie de website	
Computerhulp (coördinator)	dhr. T. van der Voort a.voort4410@gmail.com	06-505 17 299
Consultatiebureau (gezondheid)	Stichting St. Jakob	023-892 29 80
Fietsen	dhr. J. Goossens	06-102 65 373
Hulpvragen en Schuldhulpverlening (gem. Haarlem en Zandvoort)	Zie Sociale Wijkteams op de vorige blz.	
Hulpvragen (gem. Bloemendaal)		023-525 03 66 06-103 88 354
Juridisch loket Haarlem	Bureau rechtshulp	0900-8020
Levensvragen (Praat- & Luistercafé)	mw. M. Mathijssen mw. N. Dellebeke	06-488 25 154 023-525 13 46
<i>Ouderenadviseur: heet voortaan cliënt-ondersteuner: zie hierboven</i>		
Ouderenombudsman (steun)	Haarlem	0900-6080100
Privacywet AVG	vacature	
Reizen	mw. R. Visser	023-526 13 05
Rijbewijzen (alle vragen)	zie ook onze website	085-488 36 16
Secretariaat KBO-Haarlem	zie bladzijde 2	023-535 09 01
Service- Juristen- en Pensioentelefoon	KBO-PCOB Nieuwegein	030-340 06 55
Themamiddagen PCOB	mw. N. Pool-Verbeek npool@quicknet.nl	023-529 31 59
Wandelen	mw. N. Teeuwen	023-527 18 92
Website www.kbohaarlem.nl	dhr. R. Veltkamp	023-531 38 95
WMO – hulpvragen	zie: Hulpvragen hierboven.	
Zilveren Kruis. <i>De collectiviteitscode van KBO en PCOB is: 207 000 837</i>		
Zorgbalans-Zorgcentrale Haarlem		023-891 89 18