

AANDACHT

263



30 NOVEMBER 2021



**kbo-pcob
haarlem**



Aandacht 263, 30 November 2021

KBO: KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

KBO Haarlem

opgericht 12 oktober 1952

- ☒ postadres secretariaat: Robert Kochlaan 540 G, 2035 BR Haarlem
@ email secretariaat: secretaris.kbo.pcob@kbohaarlem.nl
🌐 www.kbohaarlem.nl
€ rek. nr. NL29 INGB 0000 1742 92 t.n.v. KBO Haarlem

Dagelijks Bestuur KBO

Marjo Wolse-de Weijze, voorzitter, 06-233 01 973 mwolse@kpnplanet.nl
Interim-secretaris: Herrie Weber
Ton van Meurs, penn., penningmeester-KBO@outlook.com

Ledenadministratie KBO

Voor aanmelden van nieuwe leden; opgave van e-mailadres; veranderingen van adres/telefoon/e-mailadres; melden van overlijden, beëindiging van lidmaatschap.

Nancy van Kampen, nancy-kboleden@outlook.com



PCOB: PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND

Afdeling Haarlem

- ☒ postadres secretariaat, -----
@ email secretariaat: secretaris.kbo.pcob@kbohaarlem.nl
🌐 www.kbohaarlem.nl
€ rek. nr. NL12 RABO 0149 6702 57 t.n.v. PCOB afd. Haarlem e.o.

Bestuur PCOB

Jan Hoekema, voorzitter
secretaris: -----
Maarten Visser, penningmeester
Nel Pool-Verbeek

Redactie Aandacht

Harry Heemskerk

redactie.aandacht@kbohaarlem.nl

Kopij inleveren

Kopij voor het volgende nummer [264] van Aandacht uiterlijk op woensdag 12 januari 2022 naar *redactie.aandacht@kbohaarlem.nl*

Ook uw reacties op deze Aandacht richt u aan het redactieadres.



Klachten over bezorging van Aandacht/Magazine KBO-PCOB

KBO: mw. N. van Kampen

PCOB: dhr. G.J. Germans



Bij de voorplaat (jaartheme: kerkgebouwen in de regio)

Foto: Harry Heemskerk

De Agathakerk van Zandvoort is in 1928 gebouwd in de stijl van de 'Amsterdamse School'. Het ontwerp is van architect Pierre Cuijpers jr. (1891-1982, zie ook Aandacht 262).

De Amsterdamse School is een stijl in de bouwkunst uit de periode 1910-1940. Kenmerken van deze stijl zijn het ruime gebruik van baksteen. Met name de versieringen in de gevels zijn van baksteen en/of beeldhouwd natuursteen. Verwant aan deze bouwkunst zijn kunststromingen van De Stijl en van het expressionisme. Deze bouwstijl is zeer in trek bij liefhebbers van de Art Deco. Ze is een reactie op het strenge zakelijke bouwen en op de zgn. neo- stijlen zoals neogotiek en neoclassicisme.

In Haarlem vinden we nog twee gebouwen in de stijl van de Amsterdamse School, namelijk het voormalige PTT- en Telegraafgebouw aan de Raaks en het Eerste Christelijk Lyceum aan de Zuider Emmakade.

De Agathakerk is gebouwd door de firma Venhoven en Evers uit Bloemendaal voor de aanbestedingssom van f 106.674, --.

In 2007 is de kerk grondig gerenoveerd.

Dit was het laatste kerkgebouw van het jaartheme 2021.



Onze bijzondere jarigen

*80, 85, 90, 95 en 100 jaar;
en elk jaartje meer*

In de komende perioden hopen veel leden weer een jaartje ouder te worden.

16 leden worden 80 jaar

12 leden worden 85 jaar

12 leden worden 90 jaar

En

1 lid viert haar 100^{ste} verjaardag.

Gefeliciteerd!



***Overleden
en
in uw gebeden
aanbevolen***

In de afgelopen periode zij acht leden overleden.

Nieuwe leden

We mochten de afgelopen periode vier nieuwe leden inschrijven.
Hartelijk welkom.



Van de voorzitter



*door Marjo Wolse-de Weijze,
voorzitter KBO-Haarlem.*

Beste mensen,

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 3 november 2021 hield ik een toespraakje. Hieronder leest u de tekst.

Het verhaal van de ganzen.

Tijdens de herfst, wanneer u de ganzen in een V-formatie ziet overvliegen op weg naar het zuiden en weg van de winter, dan weet u: de zomer is voorbij. De wetenschap heeft nog maar kortgeleden ontdekt waarom ganzen vliegen in een V-formatie. Elke vogel creëert met het slaan van zijn vleugels een luchtkussen voor de andere vogel die schuin achter hem vliegt. Door in een V-formatie te vliegen creëert de hele zwerm het vliegvermogen van 71% meer dan een enkele vogel alleen. Mensen die één richting uit willen en een gevoel van saamhorigheid hebben, kunnen hun doel sneller en gemakkelijker bereiken omdat ze het vertrouwen van elkaar hebben.

Als een gans uit de formatie valt, voelt hij plotseling door de luchtweerstand hoe zwaar het is om alleen te vliegen en probeert zo snel mogelijk weer in de formatie terug te komen om gebruik te maken van het luchtkussen dat de gans voorop creëert. Als we het verstand van een gans zouden hebben, zouden we in de buurt blijven van diegenen die dezelfde richting opgaan, hetzelfde doel hebben en dezelfde interesses.

Wanneer de voorste gans moe wordt, laat hij zich terugvallen naar achteren en neemt een andere gans zijn plaats aan de kop over. Het is ook voor mensen verstandig om bij een zware opdracht taken om beurten te doen net als ganzen die naar het zuiden vliegen.

De ganzen die in de V vliegen maken 'honk'-geluiden om de vogels die vooraan vliegen aan te moedigen zodat ze hun snelheid behouden. Wat zeggen mensen als ze achteraan 'honken'? Zij hebben meestal commentaar op de voorste.

Tot slot – en dit is belangrijk – als een gans ziek wordt of gewond door een kogel en uit de formatie valt, vliegen er altijd twee ganzen met hem mee. Ze begeleiden hem tot aan de grond waar ze hem helpen en beschermen. Ze blijven bij hem totdat hij weer op krachten is en verder kan vliegen, of sterft... En alleen dan vliegen ze verder of wachten op een andere zwerm om mee te vliegen naar hun eigen groep. Als wij het verstand van een gans hebben, blijven we bij elkaar om elkaar te helpen en te beschermen en samen ons doel te bereiken.

Toen een KBO Haarlem-lid mij voorstelde om voorzitter te worden van KBO-Haarlem en zij de voorzitter belde, ging de bal rollen. Nu ruim een half jaar later sta ik hier met de hamer in mijn hand. Ik ben haar enorm dankbaar dat zij mij aanbevolen heeft. Zij is helaas ziek en ik mis haar aanwezigheid. Ook u ben ik dankbaar dat u mij wilt ontvangen als eerste vrouwelijke voorzitter van KBO-Haarlem. Zeventig jaar lang is KBO-Haarlem geleid door een man en nu mag ik het voortouw nemen en KBO-Haarlem leiden in V-vorm naar nieuwe weiden.

Samen zullen wij voorwaarts gaan. Ik heb het bestaande bestuur leren kennen als mensen die zich met liefde willen inzetten voor de medemens. Zoals Dames Klunder. Hij was mijn eerste telefonische contact met KBO-Haarlem en leerde hem kennen als een man met veel kennis van zaken. En Marianne Mathijssen die mij hartelijk verwelkomde en uitnodigde voor haar Welzijn-groep en vergadering. Ook Nancy van Kampen die nauwkeurig en met grote betrokkenheid de ledenadministratie voert. Natuurlijk ook Jan Stuve van

de Activiteiten. Hij is de reden dat ik definitief heb toegezegd. Jan maakte tijdens mijn eerste bestuursvergadering diepe indruk. Ik zag een man die liefde en inzicht heeft voor en in zijn medemens en meedenkt over bestuurlijke zaken. En ik ben trots om met jullie te mogen gaan samen werken.

En natuurlijk onze oud-voorzitter en nu waarnemend secretaris Herrie Weber. Met hem heb ik tot nu toe het meeste contact gehad en hem waardeer ik voor zijn inzet. Meer dan 100% (en dat kan helemaal niet) zet hij zich in. Hij kan interessant vertellen over de ontstaansgeschiedenis van KBO-Haarlem. Zijn columns zijn de moeite waard om in *Aandacht* te lezen, zoals de laatste keer over het pensioen. En hij blijft gelukkig tot april om het secretariaat waar te nemen en mij bij te staan wanneer ik mogelijk een veer laat vallen. Ik ben daar dankbaar voor.

En zoals u van Herrie hoorde hebben wij de luxe van 2 nieuwe leden van het bestuur: een kandidaat secretaris Marianne Visser-van Klarwater en Theo Vermeij als aspirant penningmeester. Een hoeraatje.

foto:

*staande
spreekt
de nieuwe
voorzitter
de ALV
toe.*



Welke koers gaat KBO-Haarlem varen?

Het probleem is natuurlijk op dit moment corona. U heeft gisteravond (2 nov. (red.)) ook naar de persconferentie gekeken? We moeten de mondkapjes weer op en dat is geen goed nieuws voor de slechthorenden onder ons. De anderhalve meter wordt weer actueel. De QR-code wordt breder ingezet en mensen moeten weer thuis gaan werken en dat allemaal voor de veiligheid van ons allen. Indachtig dit coronabeleid hebben deze besluiten tot gevolg dat we

gedurende dit winterseizoen 2021-2022 het organisatorisch gezien rustig aan doen. Het kan niet anders.

Wel wil ik mij binnenkort inzetten voor een tendens die snel en met grote passen de maatschappij inneemt. Digitale vaardigheid. Alles moet digitaal tegenwoordig. Banken zijn inmiddels verdwenen uit het straatbeeld en de bankzaken moeten digitaal geregeld worden, een boek lezen we digitaal, film kijken doen we ook digitaal en we betalen met pinpas. Ja, de portemonnee met het contant geld gaat ook verdwijnen en ik las gister in mijn dagblad dat de acceptgirokaart definitief verdwijnt in mei 2023, want de meeste mensen maken hun betalingen automatisch over en dan is de acceptgirokaart niet meer rendabel. KBO zal meer aandacht moeten geven aan deze ontwikkelingen.

Zo wil ik mij sterk maken voor vloggen. Er bestaat een BLOG (dat is een kort stukje geschreven of gesproken tekst) en een VLOG is een filmpje op facebook, twitter, Instagram, etc. Ton van der Voort, onze computerspecialist, stelde zich beschikbaar om te filmen. Applaus voor hem. Spontane actie was dat de voorzitter van Noord-Holland zich beschikbaar stelde om als eerste mee te werken aan deze vlog.

Die vlog is bedoeld om nieuwe leden te werven, want we moeten contact zien te krijgen met mensen tussen de 55 en 75 jaar. Deze doelgroep is weinig vertegenwoordigd binnen onze vereniging. De mensen van boven de 70 hebben andere interesses en activiteiten. Deze groep kijkt zeer geregeld op social media, rijdt bijvoorbeeld 100 km op een dag van Nijmegen naar Amsterdam. De vakantiebestemming is vaak een pelgrimsroute wandelen ergens in Europa of elders op de wereld. Ze beklimmen bergen, crossen op hun speciaal daarvoor uitgeruste crossfiets door de bossen, bezoeken verre landen en ze willen op intellectuele wijze uitgedaagd worden.

Daarom moet er nagedacht worden over manieren om deze doelgroep te bereiken. Ik denk dan aan (in klein verband) literaire leesgroepjes, filmkijkers, sportgroepjes zoals genoemde wielrenners en in groot verband lezingen, symposia, conferenties, enz. Dit zijn gedachtenspingsels die nog vorm moeten krijgen en waarover in het bestuur nog grondig moet worden nagedacht.

(tekst gaat verder op bladzijde 11)



Impressie van de ALV en overdracht van het voorzitterschap



En dan kom ik uiteraard op de vrijwilligers. Zij vliegen ook in V-formatie mee.

De laatste keer sprak het bestuur over uw inzet. U geeft tijd, liefde en aandacht voor uw naaste, zoals de fiets- en wandeltochten, het Praat- & Luistercafé van Welzijn, Bingo en (zeker in coronatijd en tijdens de koude winterse dagen) degenen die het *KBO-PCOB magazine* en *Aandacht* rondbrengen. Met u heb ik nog geen kennis gemaakt, maar zodra de gelegenheid zich voordoet wil ik graag langskomen, meedoen met de activiteit, een luisterend oor geven en misschien meedenken.

Wanneer ik naar de toekomst kijk, lees ik op de agenda het 70-jarig bestaan op woensdag 12 oktober 2022. Zeventig is het getal van de volheid. Een goede reden om daar aandacht aan besteden. Ik ben begonnen met het verhaal over de ganzen en ik wil eindigen met een gedicht van Rikkert Zuiderveld met als titel *Gans*.

Gans



*De ganzen maken op hun vlucht
een strakke V-vorm in de lucht
Hoewel bij tijden onverhoopt
de vlucht wanordelijk verloopt
Dan oogt het rommelig en hectisch
En is de voorste gans dyslectisch.*

Met vriendelijke groet,
Marjo



Samenvatting van de ALV 2021 van KBO-Haarlem

Het is voor het eerst dat de ALV zelfstandig plaats vond, niet gekoppeld aan een ander evenement. Dat is positief ervaren. Als gast is welkom de nieuwe voorzitter van KBO Noord-Holland, Anton van Riel.

Het verslag van de vorige AVL en het jaarverslag 2020 werden door de vergadering vastgesteld.

Bij het agendapunt 'Financiën' kwam het volgende aan de orde:

- De hoogte van de contributie wordt in de ALV vastgesteld.
- De laatste contributiewijziging vond plaats in 2015.
- Wie per acceptgiro betaalt, moet daarvoor extra betalen. Per 1 mei 2023 beëindigen de banken het gebruik van de acceptgiro.
- Door corona zijn er vorig jaar minder activiteiten dus minder uitgaven geweest. Daarom krijgen de leden eenmalig € 5,- korting op de contributie.
- Van de contributie gaat € 13,64 per lid naar KBO Noord-Holland die € 9,57 daarvan doorsluisst naar de landelijke Unie KBO.
- Onze penningmeester heeft 3 maal de kascontrole gedaan bij KBO Noord-Holland.
- Gepleit wordt voor duidelijke communicatie naar alle leden over financiën. Bijvoorbeeld jaarlijks een kort artikel in de Aandacht.
- De Unie KBO werkt samen met Zilveren Kruis (=ZK). Het ZK betaalt eenmalig de contributie voor de KBO, biedt een extra zorgpakket en gaf 10% collectiviteitskorting op het basispakket. Dat leverde veel leden op. De korting wordt door de overheid afgebouwd. Dat zal ons leden kunnen kosten. Oproep aan KBO-PCOB om het extra seniorenpakket als compensatie uit te breiden. KBO Noord-Holland onderzoekt bovendien alternatieven voor ZK.
- Door de samenwerking met ZK konden 50-plussers lid worden van de KBO. Er moeten meer activiteiten komen voor deze jong-senioren.
- De kascommissie heeft dit jaar vanwege corona digitaal de kas gecontroleerd. Ton van de Voort doet verslag en meldt:
 - De contributie-inkomsten zullen lager zijn door ledenverlies.
 - De kascommissie vraagt de ALV het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
- De ALV verleent decharge. De begroting 2021 is vastgesteld.
- De kascommissie is weer voltallig en bestaat uit de leden Ton v.d. Voort, Dames Klunder en Herman Broek (reserve lid).

Per 1 juli 2021 is de 'Wet Bestuur en Toetsing Rechtsorganen' van kracht. Daarom moet ons Huishoudelijke Reglement worden aangepast. Dat komt in de ALV 2022 aan de orde. Suggesties voor verbetering graag nog dit jaar naar het secretariaat.

Bestuursverkiezingen. Met applaus werd Marjo Wolse-de Weijze bij acclamatie gekozen tot voorzitter als opvolger van Herrie Weber.

Jan Stuve is voor een derde termijn bij acclamatie herkozen. Herrie Weber is herkozen tot de volgende ALV en neemt tot die tijd het secretariaat waar. Voor de enige open plaats in het bestuur waren twee kandidaten. Bij de stemming door stembriefjes werd Theo Vermeij gekozen tot bestuurslid.

Herrie schetst de geschiedenis van Unie KBO en KBO Haarlem. In 2016 besloten de Unie KBO en de PCOB op landelijke niveau samen te werken met op termijn een fusie. Dit landelijk proces verloopt nogal stroef. Tot 2024 blijven KBO en PCOB als aparte bonden doorgaan maar de samenwerking wordt intensiever. In Haarlem gaan we door met de samenwerking. Op 12 oktober 2022 bestaat onze afdeling KBO Haarlem 70 jaar en dat willen we vieren.

Afscheid van bestuursleden.

Herrie neemt afscheid van Joke Hulsebosch en bedankt haar met een grote bos bloemen voor haar inzet en inbreng van de afgelopen drie jaren als secretaris.

Herrie neemt ook afscheid van Ton van Meurs. Hij vertrekt per 1 januari 2022. Ton zal nog wel op de volgende ALV het boekjaar 2021 afronden. Herrie overhandigt hen bloemen.

Dames Klunder spreekt Herrie Weber toe bij zijn afscheid als voorzitter. Ook hij krijgt een bos bloemen voor zijn inzet van bijna 14 jaar bestuurslid. Marianne Mathijssen draagt 'Gedachten aan een ouder wordende man' voor.

Herrie heet Marjo welkom als voorzitter KBO Haarlem en overhandigt haar de voorzittersshamer. Marjo gaat ervoor!

In de rondvraag diverse vragen waar het bestuur mee aan de slag gaat.

Waar zijn binnen Haarlem AED's aanwezig?

Jacques Amand heeft binnen een week een overzicht geregeld. In Haarlem is er altijd een binnen 500 meter. Alarmeren via 112.

Herman Broek wenst de nieuwe voorzitter veel succes met applaus van instemming door de vergadering.

(Deze tekst is een verkorte weergave door de redactie)



**Onze
bijzondere jarigen
80, 85, 90, 95 en 100 jaar;
en elk jaartje meer**

In de komende periode viert 1 lid haar 80^{ste} verjaardag.
3 leden vieren dan hun 85^{ste} verjaardag
3 leden vieren hun 90^{ste} verjaardag
2 leden vieren hun 95^{ste} verjaardag

Wij wensen ook alle andere jarigen een fijne verjaardag toe en bovenal een goed nieuw levensjaar.

Leden die een 'kroonjaar' vieren, noemen we in de Aandacht. Dat doen we na telefonisch contact en met uw goedvinden. Als wij uw (goede) telefoonnummer niet hebben, blijft vermelding dus achterwege. Wilt u toch genoemd worden, neem dan contact op met ons bestuur. Zie bladzijde 2.

Huwelijksjubileum



Twee echtparen vieren op 14 dec. 2021 hun 60-jarig huwelijksfeest!

Van harte gefeliciteerd!

Overleden

In de afgelopen maanden zijn enkele PCOB leden die vele jaren lid zijn geweest van onze plaatselijke PCOB-afdeling overleden. Wij berichten u het overlijden van 2 PCOB leden



Wanneer een PCOB-lid overlijdt, kunnen de nabestaanden ons laten weten dat dit overlijden in de Aandacht mag worden vermeld. Stuur u dan een berichtje per e-mail naar mhvisser@planet.nl



Van de voorzitter

*door Jan Hoekema,
voorzitter PCOB*



Beste mensen,

Verwarde en zelfs verwarrende tijden deze weken. Het coronamonster steekt opnieuw zijn kop op, ondanks de hoge graad van vaccinaties in ons land. Wat hadden we dat graag anders gewild! Het is niet aan mij om iemand of iets de schuld te geven maar de persconferentie en de maatregelen van vrijdag 12 november komen hard aan. Tegelijk is het deels een advies. En moeten we ook zelf secuur stilstaan bij wat écht niet mag en wat beter niet kan. Laten we ook oppassen voor defaitisme en angst. Zo van 'we komen de

deur maar niet uit, want je weet nooit'. Makkelijk praten, dat besef ik, want op gevoelens kun je niet eenvoudig sturen. Dus alle begrip als u als leden van PCOB (en KBO) aarzelingen heeft over bijvoorbeeld de kerstviering, de bingo, de contactochtenden of -middagen.

Wij hebben net (16 november) als gezamenlijke besturen besloten dat we proberen binnen de gegeven kaders een bescheiden, uitdrukkelijk gezamenlijke, kerstviering te organiseren. Daarover leest u elders in deze Aandacht meer. Dan is het wel zaak de berichtgeving, zowel de algemene als de specifieke over onze bonden, nauwkeurig te volgen. Mocht u zelf niet zo makkelijk met internet, websites etc. kunnen omgaan, ongeacht uw leeftijd, vraag dan als dat even kan hulp aan kind of kleinkind, familie, bekenden of burens. Het zou jammer zijn de kerstviering waar we met zijn allen zo naar hebben uitgekeken te missen omdat u denkt dat die niet doorgaat. Of het omgekeerde: dat u toch voor een dichte deur staat op de aangegeven locatie.

Corona hangt dan dus toch, betrekkelijk onverwacht, als donkere wolk boven de naderende feestdagen. Er zal zeker nog wel wat gaan gebeuren aan de aantallen 'toegestane' (= aangeraden) bezoekers die u op de feestdagen (en niet alleen Kerstmis) mag ontvangen. Tegelijk is er ook zorg: over de grote aantallen besmettingen, ook bij al tweemaal gevaccineerden. En over het feit dat gewone zorg wordt uitgesteld omdat er te veel ziekenhuisopnames zijn. Ik heb groot respect (en ik schat: u ook) voor de artsen die voor moeilijke beslissingen staan en dan slecht-nieuwsgesprekken moeten voeren. Groot respect ook voor de mensen die op de Ic's en elders in ziekenhuizen keihard werken. Het personeelstekort is extreem zorgelijk en daar helpen geen bonussen aan.

Intussen is er bij de samenwerkende ouderenbonden van alles gaande. In de eerste plaats is collega Herrie Weber met een zeer lange en verdienstelijke straat van dienst recent teruggetreden als voorzitter van de KBO-Haarlem. De voorzittershamer is nu in handen van de even kundige als energieke Marjo Wolse. Mooi dat een jonge vrouw van 68 haar brede maatschappelijke ervaring maar vooral haar enthousiasme en goede ideeën wil inbrengen in onze organisaties. Die hebben we nodig want het lid worden van een ouderenbond is geen vanzelfsprekendheid (meer). Dat merken wij als PCOB aan den lijve met een teruglopend ledental van 500+ in 2014 naar 250 nu. De maatschappij verandert, individualisering,

keuzes voor jezelf i.p.v. voor de maatschappij, je niet willen vastleggen of binden. Mensen worden jonger ouder bovendien. Dat is geen verwijt, maar een constatering. Als PCOB staan we, met na vele jaren trouwe dienst vertrekkende bestuursleden, op een kruispunt: hoe verder? U hoort daar nog meer over rond een bijeenkomst die we met onze (vooral ook relatief jongere) leden willen beleggen eind januari komend jaar. Wellicht moeten we het als PCOB over een andere boeg gooien, zonder bestuur maar met een (zelfsturend?) team. Maar vooral belangrijk is dat we als KBO en PCOB zo intensief mogelijk samenwerken, met als regel alles samen tenzij het (statutair???) echt niet anders kan. Dus inderdaad een kerstviering samen, activiteiten samen en alles wederzijds voor elkaar open stellen. En als de statuten ons in de weg staan, veranderen we die.

Fijn te merken dat met alle recente voorzichtigheid en zorgen activiteiten weer zijn opgestart, van bingo tot de zondagmiddagen in Vooges. Een KBO-signatuur inderdaad maar ook voor PCOB bestemd. Doe daar dus binnen de regels en kaders die dan gelden aan mee.

Intussen wens ik u en de uwen een gezegende Kerstmis. Reflectie, rust en ontspanning en hopelijk niet al te zorgelijk. Zo veel mogelijk met inderdaad de uwen, familie, vrienden, bekenden, oud-collega's, burens. Denk ook, al dan niet met een pannetje soep, aan uw naasten. Ik merk door het werk bij de Muiderslotweg in Haarlem-Noord hoe belangrijk verbinding in de buurt en dus in onze maatschappij is. We doen daar als KBO en PCOB mee aan een landelijk project om eenzame ouderen te helpen met sociale en andere contacten.



In die geest van verbinding en samenwerking en zorg voor elkaar wens ik u allen een goede Kerstmis.

Jaarvergadering PCOB Haarlem 2021

Beste PCOB leden,

Gezien de nog steeds voortdurende Covid-19 crisis kan de algemene ledenvergadering PCOB helaas ook dit jaar geen doorgang vinden. De overheid stelt dat de algemene vergadering digitaal georganiseerd kan worden, maar aangezien de leden binnen onze ouderengroep niet allemaal de beschikking hebben over digitale middelen of digitaal vaardig zijn, is dit voor ons geen oplossing.

Voor de PCOB leden die belangstelling hebben, zijn alle stukken die behandeld zouden worden in de Algemene Jaarvergadering van 2021 beschikbaar.

De te behandelen jaarstukken van 2021 zijn:

- het jaarverslag (interim) van de secretaris 2020
- jaarverslag van de penningmeester 2020
- verslag kascontrole commissie
- begroting jaar 2021

Geïnteresseerde PCOB leden kunnen deze stukken ontvangen middels toezending via e-mail of op papier. U kunt dit bij mij aanvragen (mhvisser@planet.nl of 023-527 48 04 na 19:30 uur).

Wij vertrouwen erop dat wij volgend jaar de Algemene Jaarvergadering weer kunnen voortzetten, waarin we zullen terugblikken op de afgelopen jaren 2019+2020+2021.

Bestuur PCOB, afdeling Haarlem

Afscheid PCOB-bestuursleden

Onze secretaris en bezorgcoördinator namens de PCOB, de heer G.J. Vedder heeft vanwege gezondheidsproblemen zijn taken binnen het bestuur van de PCOB met onmiddellijke ingang moeten beëindigen.

Wij danken Gert voor de vele jaren goede en constructieve samenwerking binnen het bestuur van de PCOB-afdeling Haarlem en omstreken.

De heer G.J. Germans en mevrouw C. Germans-Van Vliet zijn bereid om de bezorg-coördinatie van de heer G.J. Vedder over te nemen.

Met ingang van nu krijgen de PCOB leden het KBO-PCOB Magazine en de Aandacht (zoals u wellicht gemerkt hebt) echter wel een dag later thuisbezorgd.

Algemeen lid Rina de Leeuw-Van Dongen heeft ook aangekondigd haar werkzaamheden voor de PCOB neer te leggen vanwege fysieke en visuele beperkingen. Ook Rina bedanken wij voor al het werk dat zij voor het bestuur heeft verricht!

Daarom zijn wij nu ook dringend op zoek naar een geïnteresseerde of vrijwilliger die namens de PCOB-afdeling Haarlem e.o. bereid is om leden na te bellen met het verzoek of zij opgenomen willen worden als jarige met een kroonjaar in de Aandacht.

Aanmelden kan via de PCOB-bestuursleden zoals genoemd onderaan op pagina 2 van de Aandacht.

Uw reactie wordt op prijs gesteld!

Contributiejaar 2022

Na vele jaren samen te werken met de KBO-afdeling in Haarlem heeft het PCOB-bestuur besloten om met ingang van het komende jaar dezelfde contributie te vragen aan de PCOB leden. Te weten € 25,- voor een individueel lid en voor eenieder volgend persoon op hetzelfde adres € 20,- p.p./p.j.

Ondanks dat wij als lokale PCOB-vereniging een groot deel moeten afdragen aan het landelijke hoofdkantoor van de PCOB (dit in tegenstelling tot die van de KBO), willen wij geen onderscheid maken in de hoogte van de contributie tussen een KBO- en een PCOB-lid.

Ook nemen wij in 2022 afscheid van de acceptgiro, de banken berekenen exorbitant hoge kosten aan zowel de betalende als aan de ontvangende partij. Zie mijn stukje in Aandacht nr. 258.

Het is mogelijk om de contributie automatisch van uw bankrekening door de PCOB-afdeling Haarlem te laten incasseren. Dit kunnen we pas op zijn vroegst voor het jaar 2023 te regelen.

Daarom verzoeken wij de PCOB leden voor het komende jaar 2022 de contributie (€ 25 voor een individueel lid en € 45 voor partners) zelf over te maken op reknr.: NL12 RABO 0149 6702 57 t.n.v. PCOB Haarlem e.o., onder vermelding van uw naam + postcode en de tekst 'Contributie 2022'.

Bij voorbaat dank!





door Gerard van de Mast

Kweek-school

In de derde klas van de Hilversumse kweekschool drong het pas echt tot me door: we worden opgeleid tot onderwijzer. Zo moesten we één dag per week stagelopen ('hospiteren') bij een ervaren leerkracht.

Ik kwam terecht in een 1^{ste} klasje in Laren. Daar vroeg ik eens of de zee echt zo blauw was; ik had toen één keer de (Noord)zee gezien en die was vooral grijs. Maar deze Larense elite-kindjes wisten het echt beter: de zee is blauw! Zij dachten aan de Middellandse Zee, lichtte de onderwijzeres, een lief nonnetje, toe.

In het tweede trimester werd ik naar een 5^{de} klas in Baarn gestuurd waar de onderwijzer die mij opleidde steevast op het nippertje kwam opdagen, mij dan groette op een manier waaruit telkens weer verbazing bleek dat ik er was, om zich daarna, terwijl de kinderen binnenkwamen uitvoerig te scheren. (Elektrisch, dat dan weer wél).

Het laatste trimester kwam ik in Hilversum bij een echt ouderwetse schoolmeester, met veel humor, van wie ik goeie tips en steekhoudende kritiek kreeg.

Leerkrachten kregen 'hospitantengeld' voor het begeleiden van een kwekeling: geen grote bedragen, maar toch een leuke bijverdiensite. Toen dat hospitantengeld later werd wegbezuinigd bleken er dan ook beduidend minder leerkrachten bereid om zich over een kwekeling te ontfermen.

In het vierde jaar van onze opleiding bleef je als kwekeling het hele schooljaar onder de hoede van één mentor-leerkracht die de leraar opvoedkunde je toeweest. Toen die beste man – de enige kweekschool-leraar die me niet erg aansprak – de stageplaatsen bekend maakte en ik, als laatste, hoorde aan wier zorgen ik werd toevertrouwd, reageerden mijn klasgenoten met gelach en compassie. Ik begreep dat niet direct, maar de onderwijzeres die mijn mentor zou worden woonde pal tegenover de kweekschool en mijn interne klasgenoten hingen graag 's avonds laat uit hun raam om er getuige van te zijn hoe Joke, zo heette ze, afscheid nam van haar verloofde. Een schooljaar lang had ik dus wekelijks te maken met deze juf. Zij was nauwelijks ouder dan ik, niet mooi en vooral chagrijnig. Haar 4^{de} klas (dus nu groep 6) had al gauw veel liever les van mij, de tijdelijke meester, dan van hun vaste juf, die daardoor nog grimmiger werd. Zij en ik, wij hadden een hekel aan elkaar. Ik meldde dat aan de opvoedkundeleraar, maar die wist daar geen raad mee.



In haar klas moest ik tenslotte praktijkexamen doen. Van die examenles weet ik alleen nog het begin: achterin zat een drietal volwassenen: de leraar opvoedkunde, natuurlijk de juf en een mij onbekende gecommiteerde. Dit pedagogisch trio bleef genoeglijk in gesprek.

"Als we nu allemaal stil worden" zei ik tegen de kinderen, die braaf reageerden, "EN DE MENSEN ACHTERIN ÓÓK GRAAG!" want ik vond het ronduit onbeschoft dat deze volwassenen gewoon doorkletsten. Na afloop, op de gang, brieste de opvoedkundige: "Dat was de goden verzoeken! Je bent geslaagd, maar je opmerking was onbehoorlijk!!!"

Ik zei niets, stom genoeg.

Op mijn laatste stagedag in die klas had de juf in een boze bui bij wijze van straf haar leerlingen toegebeten: "En de meester trak- teert straks NIET!"

Aan het eind van de middag gaf ik ten overstaan van alle kinderen de juf een veel te grote doos bonbons "Voor alle goede zorgen", en in de deuropening kreeg ieder kind een handdruk en een traktatie. Een paar dagen later bekende de opvoedkundeleraar mij dat hij bij de toewijzing van de stageplaatsen juist aan mij gedacht had omdat hij meende dat van alle klasgenoten ik nog het best zou kunnen omgaan met de nukken van deze juf. Hij bedoelde dat uitdrukkelijk als compliment, zei hij.

"Nou, dank u wel!", zei ik. "En dat bedoel ik niet als compliment".

De hoofdaktecursisten verzorgden ieder jaar voor de lagere klas- sen een toneelstuk. Ik mocht meedoen. Voor de damesrollen vroeg de regisseur jonge onderwijzeressen uit de omgeving. U, als lezer nu, ziet de bui al hangen, ík toen nog niet. Inderdaad, daar wás ze dus weer, Joke. Bij een eerste leesrepetitie bleek dat Joke en ik een jong echtpaar zouden spelen. Toen het Joke duidelijk werd dat haar rol niet alleen die van mijn echtgenote was, maar ook die van aanstaande moeder, haakte ze af. Gelukkig. En terecht! Ik had immers nog kortgeleden bij haar 'gekweekt'.

P.S. De vrouw die enkele jaren later de glanzende hoofdrol in mijn leven begon te spelen en dat nog steeds met overtuiging doet, heet Joke.



Agenda

30 november t/m 25 januari



Praat- en Luistercafé

Elke eerste zondag van de maand zie blz. 30

Wandelen in de duinen

Elke woensdag zie blz. 33

Fietsen

Tweede woensdag van de maand, behalve in de winter.

Bridge

Elke laatste woensdag van de maand

Klaverjassen

Elke eerste vrijdag van de maand zie blz. 34

IPad hulp (en hulp bij QR-code)

Elke donderdag 14:00 Ton v.d. Voort zie blz. 34

30 nov. Doortrappen zie Aandacht 262, blz. 29

10 dec. Start aanmelding voor de kerstviering zie blz. 27

22 dec. Kerstviering zie blz. 26

23 dec. Kerstreis geannuleerd zie blz. 32

3 jan. Aanmelden voor de MuseumPlusBus zie blz. 29

25 jan. Aandacht 264 verschijnt

Vooruitblik (om alvast in uw agenda te noteren)

28 jan. MuseumPlusBus naar Rijksmuseum zie blz. 28

Meer informatie: zie www.kbo haarlem.nl

De activiteiten zijn gelukkig weer opgestart.

MAAR...



De regels in verband met corona veranderen met de regelmaat van een persconferentie.

Kortom: wat we hier vandaag schrijven, is misschien alweer achterhaald op het moment dat u de Aandacht leest of dat de activiteit is gepland. Misschien mag er minder, misschien mag er meer!

Daarom een dringend verzoek om zelf na te gaan:

- ✓ Heb ik gecontroleerd of de activiteit doorgaat
- ✓ Moet ik een mondkapje dragen
- ✓ Moet ik 1,5 meter afstand houden
- ✓ Moet ik een QR-code en legitimatie tonen

Wees voorzichtig en blijf gezond.

Voor een actueel overzicht van activiteiten (of afgelastingen van activiteiten!): zie onze website www.kbohaarlem.nl

Warme groet,
Jan Stuve, coördinator activiteiten.

* *Kerstmis vieren onder voorbehoud*



Vindt u dat ook zo lastig om in deze coronatijd beslissingen te nemen? Zullen we een feestje vieren? Gaan we naar een bingo-middag? Of een kerstbijeenkomst? Kan dit wel? Hoe organiseer je een kerstviering dan? Welke regels zijn er? Wanneer is de komende persconferentie? Wanneer je alles overdenkt, nemen gevoelens een loopje met je. Want ja, er kunnen mensen komen met misschien Covid-19 onder de leden. Of de gedachte "wat als er een uitbraak binnen de groep uitbreekt". Je moet er niet aan denken. Maar ook deze vraag dringt zich op: "Laat je je leven leiden door angst of door het positieve?" En toch overheersen deze gedachten tijdens het beslissen van het wel of niet door laten gaan van de kerstviering 2021.

Het bestuur van KBO-PCOB heeft besloten dit kerstgebeuren onder voorbehoud te organiseren.

Alle leden van KBO-Haarlem e.o. (dus ook Zandvoort en Bloemendaal) en alle leden van PCOB-Haarlem zijn van harte uitgenodigd voor deze 'Kerst Light'.

We houden een aangepaste kerstviering in het Wijkcentrum 'De Wereld' aan de Laan van Berlijn in Schalkwijk. Er mogen maar 50 mensen komen in verband met de ruimteverdeling, want we volgen de richtlijnen van dit buurthuis.

Dus u zult zich van tevoren moeten opgeven. De toegang is gratis. Wanneer u arriveert draagt u een mondkapje en als u zit, mag uiteraard het mondkapje af. Neemt u alstublieft uw QR-code mee.

Inhoudelijk gaan we het wat anders doen dan vorige jaren. Er komt naast de kerstgedachte, een klein koor. U moet dan denken van 10 à 15 koorleden. Er zijn lekkere hapjes, zoals de bekende

bitterballen, drankjes en er is besloten een verloting (€ 2,50 per pakje van 5 loten) te houden. Kerst zonder verloting kan natuurlijk niet. En net zoals bij de bingomiddag blijven wij op onze stoel zitten.

Samengevat :

Datum: woensdagmiddag 22 december 2021

Tijd: Aanvang 12:30 uur – einde ca. 16:00 uur

Plaats: Wijkcentrum 'De Wereld',
Laan van Berlijn 1,
2034 SB Haarlem

Aanmelden:

Vanaf vrijdag 10 december 2021 kunt u zich uitsluitend telefonisch aanmelden bij Jan Stuve. Inlichtingen en/of opgave bij Jan Stuve,. Kan ik u niet te woord staan, dan graag inspreken en noem uw naam en uw telefoonnummer. En vol=vol.

Heeft u zich opgegeven, maar door omstandigheden kunt u niet komen, dan gaarne afmelden. We kunnen dan rekening houden met de inkoop. Bij voorbaat dank.

Maar komen er andere coronaregels, dan zult u de website van KBO-PCOB even moeten raadplegen.

Bezit u geen computer, kunt u geen website raadplegen? Wilt u dan zo vriendelijk zijn uw familielid, wellicht de buurman of buurvrouw vragen of zij eventjes op onze website willen kijken of het definitief wel of niet doorgaat.

Onze website is: <https://www.kbohaarlem.nl>.

Tot 22 december 2021.

Jan Stuve

***De besturen van
KBO Haarlem
en van
PCOB Haarlem
wensen u fijne feestdagen
en een goed 2022***



* **De MuseumPlusBus**

De MuseumPlusBus is een uniek initiatief voor ouderen in Nederland. De bus rijdt elke doordeweekse dag een groep ouderen naar één van de veertien deelnemende musea. Het gaat om ouderen die écht niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken. Vaak komen onze deelnemers uit verzorgingstehuizen, maar ook andere groepen ouderen kunnen – mits ze voldoen aan de criteria – mee met de bus. En dit allemaal dankzij de VriendenLoterij en haar deelnemers. (Stichting Museum Plus Bus)



En nu mogen wij weer mee. We gaan naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Doel van de Museum Plus Bus is om mensen die er niet zo makkelijk toe komen naar musea te brengen. Er is zelfs een lift om een rolstoel in de bus te krijgen.

Wie: de deelnemers moeten 70+ zijn
Wanneer: vrijdag 28 januari 2022
Opstapplaats: op de hoek de Pijnboomstraat / Schoterweg
Instaptijd: vanaf 09:30 uur
Vertrektijd: om 10:00 uur

Programma:
ca 11:00 uur aankomst in Amsterdam.
11:30 uur we drinken koffie en gebruiken de lunch in Braserie Zuiderbad tegenover het museum
12:30 uur we wandelen naar het museum
12:45 uur aankomst bij het museum
13:00 uur begin van de rondleiding o.l.v. mensen van het museum. In 3 kleinere groepjes.
14:15 uur vanaf nu is er gelegenheid om zelfstandig rond te kijken.
15:00 uur vertrekken we uit het museum en gaan we op terugreis.
ca. 16:00 uur terug bij onze opstapplaats in Haarlem.

Kosten: € 10,00
Busreis en toegang tot het museum zijn gratis.

U betaalt alleen zelf de lunch.

Lunchmenu: broodje kaas
broodje bal gehakt
koffie/thee/(karne-)melk

(de broodjes zijn witte zachte bolletjes).

Aanmelden:

maandagmorgen 3 januari 2022 vanaf 08:00 uur bij
Ronny Visser.

Geef wel aan of u een rolstoel of rollator meeneemt.

Betalen:

Als u mee mag, kunt u het bedrag overmaken op rekening
NL15 INGB 0007 2874 57 t.n.v. KBO Haarlem afd. Reizen

Let Op!

In deze tijd is alles i.v.m. corona aan veranderingen onderhevig.
Niets lijkt zeker. We hopen dat dit voorgenomen plan door kan
gaan.

Niet vergeten bij u te steken

een mondkapje

uw QR-code (bewijs van vaccinatie dus)

en een legitimatie.



*KBO Haarlem
in 2018
met de
MuseumPlusBus
in het
Rijksmuseum.*

* **Praat- & Luistercafe**

Elkaar ontmoeten in een goede sfeer en praten over ouder worden; gedachten en meningen willen delen met elkaar.

Terugblik

op de samenspraak in het Praat- & Luistercafé van 14-11-2021.

Onze nieuwe voorzitter Marjo Wolse-de Weijze en Marianne Mathijssen interviewden elkaar in samenspraak.

De vragen: "Waar ben je geboren" en "Hoe groot was je gezin" gaven een persoonlijke inblik in elkaars leven. Marjo gaf voorbeelden over haar passie voor kunst en over culturele lezingen die zij geeft. Wij kwamen te weten dat zij verschillende sporten beoefent zoals: fietsen, wandelen, zwemmen en dansen. En zij draagt zelfs een stappenteller.

Een kracht van Marjo is om mensen te motiveren en te enthousiasmeren voor wat bij kan dragen aan een krachtige en betrokken seniorenbond.

Zij bruist zelf van nieuwe ideeën en ze heeft de aanwezigen gevraagd wat voor nieuwe activiteiten zij nog meer willen. Dit lijstje gaat zij de komende tijd in kaart brengen.

Als het gaat om de samenwerking tussen KBO en PCOB hoopt Marjo dat er een sterke vereniging ontstaat waarin de verschillende geloven zich kunnen vinden. Wellicht kan een enquête hieraan bijdragen.

Op de persoonlijke vraag naar wat voor haar de zin van het leven is, antwoordde Marjo dat in de omgang met elkaar de kwaliteit van leven ertoe doet. Erbarmen voor de ander, waar wij met een positieve inzet elkaar onvoorwaardelijk kunnen accepteren.

Marianne Mathijssen.

Gespreksthema eerstkomende bijeenkomst:

Muzikale middag.

Deze middag gaan wij na het informeel samenzijn genieten van de liedjes van weleer. Ed Leliveld en zijn vrouw Hilda komen ons weer muzikaal verblijden.

Een nostalgische reis die ons terugvoert in de tijd.

Datum/tijd: zondag 5 december 2021 om 14:00 uur.



Gespreksthema van de eerste bijeenkomst in 2022:

'Tel je zegeningen...'

Wij kennen de uitdrukking "Alle zegen komt van boven".



*Tel je zegeningen
Tel ze één voor één
Tel ze allen en vergeet
er geen
Tel ze allen, noem ze
één voor één
en je ziet Gods Liefde,
dan door alles heen.*

Dankbaar zijn we dat wij deze overdenking met elkaar kunnen delen.

Datum/tijd: zondag 2 januari 2022 om 14:00 uur.

U bent van harte voor beide bijeenkomsten uitgenodigd.

Onder het genot van een drankje en een hapje spreken we in een ontspannen sfeer met elkaar.

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Wij hopen weer op uw aller komst!!

Plaats: Restaurant Vooges Centraal (achterkant station)
Kennemerplein 6, 2011 MJ Haarlem.

Kosten: € 2,--

Warme Brasa



Commissie Welzijn
M. Mathijssen
Nel Dellebeke

* *Kerstreis 2021 geannuleerd*

De reiscommissie schrijft een zwarte bladzijde!

Na de persconferentie van vrijdag 12 november is de reiscommissie bij elkaar gekomen om de aangekondigde maatregelen tegen het coronavirus te bespreken. Ook is er intensief contact geweest met de hoteleigenaar.

Na alle voors en tegens tegen elkaar te hebben afgewogen en met inachtneming van de nog steeds snel oplopende besmettingscijfers heeft de commissie helaas moeten besluiten de Kerstreis 2021 naar hotel Millings Centrum te moeten annuleren. Ook het hotel wilde duidelijkheid hierover hebben. En later annuleren zou geen recht geven op restitutie van de reiskosten.

Een aantal factoren heeft bij dit besluit een rol gespeeld. Horeca om 20:00 uur dicht betekent geen avondprogramma meer. Geen ontbijtbuffet, en geen kerstavondbuffet. Over het lunchbuffet bij de rondvaart is geen zekerheid te krijgen.

Maar het allerbelangrijkste is de gezondheid van onze deelnemers. De commissie wil niet achteraf verantwoordelijk worden gehouden voor deelnemers die een covidbesmetting hebben opgelopen tijdens de reis.

Helaas het is niet anders.

We hebben met de deelnemers aan deze reis inmiddels contact gehad.

Wel hebben we een optie genomen voor de kerst 2022.

Van de Reiscommissie

* **Wandelen.**



Elke woensdag 10:00 uur.

1 december: Middenduin

Verzamelen bij de Tetterodehal.

8 december: Oase

Verzamelen bij de ingang.

15 december: Kennemerduinen

Verzamelen bij de Tetterodehal.

22 december: Bleek en Berg

Verzamelen bij de ingang.

29 december: Koningshof

Verzamelen bij de ingang aan de Duinlustweg.

5 januari: Oase

Verzamelen bij de ingang.

12 januari: Middenduin

Verzamelen bij de Tetterodehal.

19 januari: Kennemerduinen

Verzamelen bij de Tetterodehal.

26 januari: Bleek en Berg

Verzamelen bij de ingang.

Groeten,
Nora Teeuwen



* *Klaverjassen*



Datum: elke donderdagmiddag.
Tijd: inloop 13:15 uur; kaarten start 13:30 uur
Plaats: Hof van Eden, Muiderslotweg 222 A
Kosten: € 2,--

Met vriendelijke groetjes, Mw. Jonny Riksman

* *Hulp bij laptop, tablet en smartphone*



Het spreekuur is bedoeld voor vragen en/of problemen met laptops, tablets en iPads; ook met iPhones en smartphones kunt u terecht.

Ook met vragen over software helpen we u, zoals DigiD en de nu populaire corona app. (QR-code).

Datum en tijd: elke donderdag van 14:00 tot 16:00 uur.
Plaats: Adelbertuskerk, hoek Zaanenstraat / Rijksstraatweg in Haarlem-Noord. Bereikbaar met het openbaar vervoer en er is ruime parkeergelegenheid.
Voor vragen:

Ton van der Voort

* **Marjo op bezoek bij de bingomiddag in Schalkwijk**



Hoera, de bingomiddag ging afgelopen dinsdagmiddag 16 november door. Wat waren de bezoekers en organisatoren blij. Natuurlijk was het aantal mensen kleiner dan normaal, vertelde Jan Stuve. Dat is begrijpelijk. In deze onzekere tijd waarin het thema gezondheid centraal staat is het lastig keuzes te ma-

ken om wel of niet te gaan.

Maar degenen die er waren, hadden een voortreffelijke middag. Alles liep op rolletjes. We bleven netjes op onze stoel zitten wanneer wij een bingo hadden. Dames haalden het vol gekraste bingopapiertje op en checkten ze op correctheid van invullen. En nee, er werd niet gefraudeerd.

Daarna kwam iemand met een schaalteje. Daaruit mocht je dan een lootje trekken. Het nummer van het lootje correspondeerde met een bepaalde prijs. En zo groeide het aantal cadeautjes op veel tafels. Maar er was één tafel waaraan de dames veel prijzen wonnen, maar de mannelijke bezoeker helemaal niets. Zou dat wel allemaal kloppen?

Onder het genot van een gratis drankje, genoten we van de heerlijke ontspannen sfeer, van de spanning tijdens het invullen van het gehoorde getal, en we juichten wanneer we BINGO hadden. Mensen, jullie zijn kanjers. Veel dank voor jullie grote inzet en het enthousiasme.

Marjo.

