

# AANDACHT

264



25 JANUARI 2022



**kbo-pcob  
haarlem**



Aandacht 264, 25 januari 2022

## **Vereniging KBO: KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN**

### **KBO Haarlem**

**opgericht 12 oktober 1952**

-  postadres secretariaat: Robert Kochlaan 540 G, 2035 BR Haarlem
-  email secretariaat: [secretaris@kbohaarlem.nl](mailto:secretaris@kbohaarlem.nl)
-  [www.kbohaarlem.nl](http://www.kbohaarlem.nl)
-  KBO Haarlem
-  rek. nr. NL29 INGB 0000 1742 92 t.n.v. KBO Haarlem

### ***Dagelijks Bestuur KBO***

Marjo Wolse-de Weijze,  
Herrie Weber, waarnemend secretaris a.i.  
Theo Vermeij, penningmeester,

[voorzitter@kbohaarlem.nl](mailto:voorzitter@kbohaarlem.nl)



### ***Ledenadministratie***

*Voor aanmelden van nieuwe leden; opgave van e-mailadres; veranderingen van adres/telefoon/e-mailadres; melden van overlijden, beëindiging van lidmaatschap.*

### **KBO**

Nancy van Kampen

[nancy-kboleden@outlook.com](mailto:nancy-kboleden@outlook.com)

### **PCOB**

Maarten Visser

[secretaris.pcob@kbohaarlem.nl](mailto:secretaris.pcob@kbohaarlem.nl)



## **PCOB: PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND**

### **Afdeling Haarlem**

-  postadres secretariaat, -----
-  email secretariaat: [secretaris.pcob@kbohaarlem.nl](mailto:secretaris.pcob@kbohaarlem.nl)
-  [www.kbohaarlem.nl](http://www.kbohaarlem.nl)
-  rek. nr. NL12 RABO 0149 6702 57 t.n.v. PCOB afd. Haarlem e.o.

### ***Bestuur PCOB***

Jan Hoekema, voorzitter,  
Maarten Visser, secr./penn.,  
Nel Pool-Verbeek, lid,

[secretaris.pcob@kbohaarlem.nl](mailto:secretaris.pcob@kbohaarlem.nl)

## Redactie Aandacht

Harry Heemskerck,

[redactie.aandacht@kbohaarlem.nl](mailto:redactie.aandacht@kbohaarlem.nl)

### **Kopij inleveren**

Kopij voor het volgende nummer [265] van Aandacht uiterlijk op woensdag 9 februari 2022 naar [redactie.aandacht@kbohaarlem.nl](mailto:redactie.aandacht@kbohaarlem.nl)

Ook uw reacties op deze Aandacht richt u aan het redactieadres.



## **Klachten over bezorging van Aandacht/Magazine KBO-PCOB**

KBO: mw. N. van Kampen,

PCOB: dhr. G.J. Germans,



## **Bij de voorplaat (jaartheme: Haarlemse hofjes)**

Foto: Harry Heemskerck



In de Witte Herenstraat tref je bovenstaande tegeltableau aan. Er worden 22 hofjes op vermeld. Een groot aantal kun je van maandag tot en met vrijdag vrij betreden. Enkele zijn gesloten of alleen toegankelijk onder leiding van een gids. Vóór op de Aandacht ziet u de ingang van het Luthers Hofje. Het is gebouwd omstreeks 1648 op het terrein van het voormalige klooster van de kloosterorde der Norbertijnen. Het hofje is ingrijpend verbouwd in 1804. De oorspronkelijke ingang was aan de Magdalenastraat. In 1888 is die verplaatst naar de Witte Herenstraat. In de Zuidwest hoek van het hofje bevindt zich de consistoriekamer van de Lutherse kerk.



## ***Onze bijzondere jarigen***

***80, 85, 90, 95 en 100 jaar;  
en elk jaartje meer***

De namen van de jarigen staan vermeld in de gedrukte uitgave van Aandacht 264.

12 leden worden 80 jaar.

6 leden worden 85 jaar.

1 lid wordt 90 jaar

1 lid wordt 95 jaar



***Overleden  
en  
in uw gebeden  
aanbevolen***

Er zijn 20 leden overleden.  
Hun namen staan vermeld in de gedrukte uitgave van Aandacht  
264.

***Nieuwe leden***

We mochten de afgelopen periode 6 nieuwe leden inschrijven.  
Hartelijk welkom.



## *Van de voorzitter*



*Uw voorzitter Marjo*

Wanneer u deze column leest, is het in de laatste week van januari. De feestdagen liggen ver achter ons. Alle herinneringen zijn inmiddels weggezaakt naar de krochten van onze herinnering.

Misschien hebt u tijdens die feestdagen het veelgelezen winternummer van Margriet gelezen. Op de kافت van die speciale wintereditie staat een citaat van onze Marianne Matthijssen: "Ieder jaar zet ik het stalletje op dat mijn vader getimmerd heeft" en op bladzijde 34 en 35 van dat nummer staat haar verhaal. Iets om trots op te zijn.

### *Een nieuwe rubriek: 'Wat eet u vandaag?'*

In deze Aandacht is een nieuwe rubriek gelanceerd die de titel 'Wat eet u vandaag?' heeft gekregen. Volgens mij is dat nog nooit gebeurd in de Aandacht. Nel Pool (Wie kent haar niet?) heeft een rubriek opgestart met recepten. Zij verzamelt de door u

ingezonden recepten en publiceert die in de Aandacht. Een heus KBO-recept helpt u om uw vriendinnen, echtgenoot en familieleden een smakelijke maaltijd voor te schotelen. Heeft u ook een beproefd recept dat altijd slaagt, dat iedereen lekker vindt en u altijd weer een voldaan gevoel geeft? Stuur dit dan op naar Nel Pool.

### Mannelijke koks.

Het lijkt nu net of alleen vrouwen koken, maar dat is niet het geval. Mijn echtgenoot Peter kan koken-als-de-beste. Wat zijn favoriete maaltijd is, verklap ik nog niet maar eens zult u het lezen en denken, "O ja...dat is lekker!". Doet u mee? Stuur dan uw favoriete recept op.



Doen hoor!

### Het oude jaar is voorbij, het nieuwe is begonnen.

Deze periode is ook de tijd van reflectie. Wat heeft het afgelopen jaar mij gebracht? Uiteraard drie vaccinaties, wie had dat ooit gedacht. Nummer vier heeft zich al aangekondigd. Geen vakantie in het buitenland maar heerlijk gekampeerd aan de rivier de Waal nabij Nijmegen. Een half jaar meekijken naar het functioneren van het bestuur, vervolgens gekozen worden tijdens de ledenvergadering op 3 november jl. en dan begint het 'echte' werk. Mijn eerste Zoomvergadering met KBO Noord-Holland en samen met Herrie Weber een Zoombijeenkomst met ambtenaren van het stadhuis over 'Stadsdeal ouderenhuisvesting' zijn achter de rug. Ook de eerste vergadering waarin ik mocht voorzitten, een vraaggesprek met Marianne in het Praat- & Luistercafé en een vergadering van PR en Communicatie heb ik bijgewoond. Kennis gemaakt met de bezorgers van KBO-magazine en de Aandacht en op bezoek bij Bingo in Schalkwijk geweest. En dan is daar die harde Lockdown. Alles werd stilgezet. Geen dagje uit, kerstreis werd gecancelled, de kerstviering

en nieuwjaarswensen vonden niet plaats en daar had ik zo graag naar toe gewild.

### *Namen noemen we niet.*

Toch heb ik een aantal leden leren kennen, gesprekjes gevoerd, van gedachten gewisseld. Kortom, contact gelegd met de leden. Eén van u ontmoette ik tijdens mijn eerste bezoek aan het Praat- & Luistercafé. Ze was geen lid, kende KBO Haarlem niet en zat alleen aan een tafeltje. We raakten in een geanimeerd gesprek. We bleken beiden uit het onderwijs te komen, kenden allebei de leuke en minder leuke kanten van dat vak. We lachten om anekdotes uit die tijd en we waren het roerend met elkaar eens dat het een fantastische werkzame periode was. Ze is lid geworden en ik heb haar daarna nog een keer mogen ontmoeten.

Ook maakte ik kennis met leden tijdens de Bingomiddag. Aan de ene tafel werden veel grapjes gemaakt, de andere tafel was serieus bezig met het afvinken van de omgeroepen nummers. Ik sprak iemand die een avontuurlijk leven leidt. Zij is op hoge leeftijd, heeft geen partner en reist nog wekelijks naar activiteiten in Amsterdam. Ze eet geregeld buiten de deur en is gelukkig. Zij is een voorbeeld voor mij, want op deze manier wil ik ook oud worden.

### *Nieuwe foto.*

Het nieuwe jaar geeft hoop en daarom heb ik in dit eerste nummer van 2022 een nieuwe foto die gemaakt is door de beroepsfotograaf Hans Guldemon. De inhoud van deze foto zie ik als een metafoor, want inmiddels is op Facebook een pagina geopend om de wereld om ons heen met positieve berichten en onze activiteiten te informeren en te communiceren. Kijk op facebook maar even op KBOHaarlem. Onderling chat het bestuur op WhatsApp. De ideale vorm om snel even onze activiteiten door te geven waar we mee bezig zijn. Dit zijn modernisering en het werken voor KBO Haarlem overzichtelijk en inzichtelijk maken. Met deze tools willen het bestuur en ik vol goede moed, met een open blik en vertrouwen dit nieuwe jaar tegemoet treden.



### Feestje.

Hoera, op zaterdag 12 oktober wordt KBO Haarlem 70 jaar. Dat gaan we vieren. Daarover wordt al naarstig nagedacht en met meerdere mensen gesproken. In de komende maanden zult u nader over dit jubileum geïnformeerd worden. Dus zet die datum alvast in uw agenda, want u moet dan wel in de stad zijn, anders gaat dit feestje aan uw neus voorbij. Dat zou toch jammer zijn.

Rest mij u namens het bestuur een gezegend en gezond 2022 te wensen.

Marjo Wolse-de Weijze

## **Contributie 2022 voor KBO leden**

Een nieuw jaar betekent ook weer het betalen van de contributie. De bedragen voor het lidmaatschap van KBO Haarlem zijn ongewijzigd.

Een individueel lid betaalt € 25,-- p.p./p.j. En een ieder volgend persoon op hetzelfde adres € 20 p.p./p.j. Dus € 45,-- voor twee personen.

Als u ons al eerder gemachtigd hebt, hoeft u niets te doen. De contributie wordt automatisch geïncasseerd.

Mocht u geen machtiging hebben afgegeven voor het jaarlijks inhouden van het contributiebedrag dan verzoeken wij u vriendelijk dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL29 INGB 0000 17492 t.n.v. KBO Haarlem. Vermeld daarbij uw naam, lidnummer en 'contributie 2022'.

Wilt u in het vervolg per machtiging gaan betalen, dan kunt u dit aanvragen bij de ledenadministratie KBO Haarlem:  
*nancy-kboleden@outlook.com*  
Deze machtiging kan pas in 2023 ingaan. Dus voor 2022 moet u het bedrag zelf overmaken.

# **Aankondiging voor KBO Haarlem**

## Algemene ledenvergadering 2022 op 6 april 2022

In 2020 is de Algemene Ledenvergadering verplaatst naar het najaar en digitaal gehouden. In 2021 is deze ook verplaatst naar het najaar maar wel fysiek gehouden op 3 november.

De Algemene Ledenvergadering 2022 is gepland op woensdag 6 april 2022. Wij hopen dat wij dan in staat zullen zijn fysiek bij elkaar te komen. Onderlinge uitwisseling van meningen en gedachten en ontmoeting is zeer belangrijk.

In deze Algemene Ledenvergadering treden twee bestuursleden terug, Dames Klunder en Herrie Weber. Er zijn dan twee vacatures waarvoor u zich kunt aanmelden.

Het is wel wenselijk dat één vacature vervuld wordt door iemand met de ambitie het secretariaat op zich te nemen. Voor de notulen kan eventueel een notulist aangesteld worden.

Het bestuur vergadert zeven à acht keer per jaar. Elk bestuurslid heeft een 'aandachtsgebied' d.w.z. dat zij/hij contact onderhoudt met een commissie of activiteit.

Aanmelden als kandidaat-bestuurslid naar:  
secretaris@kbohaarlem.nl

Ook voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering kunt u zenden aan dit emailadres.

Ondanks de coronapandemie is er het afgelopen jaar toch wel iets gebeurd binnen KBO-PCOB Haarlem. Het jaarverslag 2021 staat nu al op de website en verschijnt in het volgende nummer van de Aandacht.

Vragen c.q. opmerkingen kunt u kwijt bij het secretariaat.

Herrie Weber

### **Algemene ledenvergadering**

U bent uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op **woensdagochtend 6 april 2022 van 10:00 – 12:00 uur** in de ontmoetingsruimte van de Moeder van de Verlosserkerk. Aanmelden bij Herrie Weber  
Robert Kochlaan 540 G, 2035 BR Haarlem, 023-536 28 56  
[secretaris@kbohaarlem.nl](mailto:secretaris@kbohaarlem.nl)

Vereniging KBO Haarlem is op zoek naar



### **BESTUURSLID m/v/x**

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid met liefde voor mensen. Deze persoon wil zich in het KBO bestuur graag inzetten voor de medemens en bezit naast inzicht ook een analytisch denkvermogen. Heel belangrijk is de vraag: HEB JE TIJD? Zo ja, dan ben jij de juiste persoon om ons bestuur te komen versterken.

KBO Haarlem is een zelfstandige vereniging voor senioren met vijf speerpunten: koopkracht, veiligheid, wonen, digitalisering, welzijn en zorg. Het bestuur komt tien keer per jaar samen, waarvan drie keer met PCOB. Samen organiseren wij activiteiten.

Beantwoordt bovenstaande aan je wens om je tijd zinvol te besteden in een maatschappelijke organisatie, stuur dan een e-mail naar de voorzitter van KBO Haarlem [voorzitter@kbohaarlem.nl](mailto:voorzitter@kbohaarlem.nl)

Je krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht.

Vereniging KBO Haarlem is op zoek naar



### **Lid PR en Communicatiecommissie m/v/x**

Wij zijn op zoek naar iemand die liefde heeft voor mensen. Deze persoon heeft kennis van PR en Communicatie. En bezit naast inzicht ook een analytisch denkvermogen. Hij zal zitting nemen in de commissie PR & Communicatie. Heel belangrijk is de vraag: HEB JE TIJD? Zo ja? Dan ben jij de persoon om onze commissie te komen versterken.

KBO Haarlem is een zelfstandige vereniging voor senioren met vijf speerpunten: koopkracht, veiligheid, wonen, digitalisering, welzijn en zorg. De commissie komt ongeveer vier keer per jaar samen.

Beantwoordt bovenstaande aan je wens om je tijd zinvol te besteden in een maatschappelijke organisatie, stuur dan een e-mail naar de voorzitter van de commissie PR & Communicatie, de heer Dames Klunder.

[p/a\\_secretaris@kbohaarlem.nl](mailto:p/a_secretaris@kbohaarlem.nl)

Je krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht.



**Onze  
bijzondere jarigen  
80, 85, 90, 95 en 100 jaar;  
en elk jaartje meer**

Er zijn 2 jarigen. Eén wordt 85, een ander 90.  
Hun namen staat in de gedrukte uitgave van Aandacht 264

Wij wensen ook alle andere jarigen een fijne verjaardag toe en bovenal een goed nieuw levensjaar.

*Leden die een 'kroonjaar' vieren, noemen we in de Aandacht. Dat doen we na telefonisch contact en met uw goedvinden. Als wij uw (goede) telefoonnummer niet hebben, blijft vermelding dus achterwege. Wilt u toch genoemd worden, neem dan contact op met ons bestuur. Zie bladzijde 2.*

## **Overleden**

*Wanneer een PCOB-lid overlijdt, kunnen de nabestaanden ons laten weten dat dit overlijden in de Aandacht mag worden vermeld. Stuur u dan een berichtje per e-mail naar [secretaris.pcob@kbohaarlem.nl](mailto:secretaris.pcob@kbohaarlem.nl)*



In memoriam

## Piet Krop

Op 16 december 2021 is de heer Piet Krop overleden.  
Hij is 89 jaar geworden.

Piet Krop was meer dan 25 jaar secretaris van onze PCOB afdeling Haarlem en omstreken. Hij was al die jaren de constante factor in het bestuur van de PCOB tot hij in 2018 besloot te stoppen.

Ook zijn echtgenote, Geertje Krop - Kist was tot haar overlijden in 2018 vele jaren actief voor de PCOB.

Piet Krop was in zijn werkzame leven politieagent in Haarlem. Lange tijd woonden hij en zijn vrouw aan het Rozenhagenplein. Afgelopen jaar in maart verhuisde hij naar het Johan Limpersplantsoen.

Na zijn pensionering was hij vele jaren ouderling met als bijzondere opdracht het bijwonen van de rouw- en trouwdiensten. Daarnaast leidde hij de archiefcommissie in de Immanuelkerk in Haarlem-Noord. Veel hobby's had hij niet, maar hij zong graag in diverse kerkkoren.

Hij vertelde eens dat hij kennis had gemaakt met zijn evenknie toen hij op bezoek was bij zijn dochter die in Duitsland woont. Hij kon vanwege de taalbarriere moeilijk een gesprek voeren met de buurman van zijn dochter, maar samen kerkelijke liederen zingen ging opperbest.

Piet Krop is begraven bij zijn vrouw Geertje Krop-Kist op de Algemene Begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe met dit gemis.

Namens het bestuur van de PCOB

*De dood is als het doven van een kaars,  
omdat de morgen is aan gebroken.  
Sterker dan de dood is de herinnering die blijft.*

## ***Van de voorzitter***



*door Jan Hoekema,  
voorzitter PCOB afd. Haarlem*

### ***Beste mensen,***

Tsja, we dachten eind vorig jaar zo hoopvol dat 'we' daar vanaf waren, althans dat het beheersbaar zou worden. Zoals we nu ook al jarenlang de soms best zware griepgolven aan kunnen met jaarlijkse injecties. Maar met dit virus zijn we zover nog niet. Toch blijf ik optimistisch over de kansen dat het virus tot een jaarlijkse beproeving van lichtere aard dan nu gaat leiden. En dat we het met diverse maatregelen de baas kunnen blijven. Misschien houden we aan deze tijd nieuwe regels over die permanent worden. Hopelijk niet de mondkapjes – hoe nodig nu ook weer – maar bijvoorbeeld afstand, ventilatie, omgangsvormen. Dat drie keer uitbundig zoenen van iedereen hoeft van mij hoe dan ook al niet echt. We komen over een jaar schat ik in een nieuwe samenleving waarin corona of Covid 19 is ingepast in een stelsel van preventieve en curatieve gezondheidszorg. En met – net als bij een zware griepgolf – doden of zelfs een lichte oversterfte. Is corona dan zoiets als een griepje? Nee, dat heb ik niet gezegd. Wat ik wel zeg, is dat we ons moeten voorbereiden op een samenleving waarin dit virus als één van de vele is geïntegreerd in ons goede stelsel van gezondheidszorg.

Intussen hebben u en ik misschien toch wel weer een andere kerst gehad dan u tot 2020 was gewend. Ik zie wel dat veel mensen super creatief worden om verantwoord met de maatregelen en adviezen om te gaan. Meerdere dagen bezoek achter elkaar bijvoorbeeld. Toch missen we vast die gezellige grote familiediners met kinderen en kleinkinderen. Ik moet persoonlijk ook wel bekennen

dat ik midden december zelf ook wat sacherijng werd van de acute stevige avondlockdown. Die mooie kerstvoorstelling die we al met veel passen en meten naar een eerste of tweede matinee hadden verschoven. De logeerplannen met die dagen of met Oud-en-Nieuw. Toch valt dat ongemak – leed durf ik het bijna niet te noemen – in het niet vergeleken met de echte slachtoffers. Allereerst denk ik aan hen die ziek zijn geworden of naasten hebben die dat zijn geworden, tot en met zware ziektes, IC opnames, of zelfs overlijden toe. Omikron mag milder zijn dan Delta – excuus voor het jargon – het is niet zomaar wat. En de vele eenzame mensen die zo uitzagen naar bezoek hebben het zwaarder dan ik. Veel zwaarder. Ik leef zeer mee met alle getroffenenen.

Wij hadden bij de KBO en de PCOB ook veel plannen voor een aangepaste, bescheiden kerstviering, voor een kleine nieuwjaarsreceptie op 7 januari, voor bijeenkomsten samen in Vooges achter het station o.l.v. Marianne. Ja, want we hebben als twee ouderenvonden afgesproken nu echt alles samen te doen. We moeten ook wel de handen ineenslaan, anders redden we het niet. De energieke nieuwe voorzitter van de KBO, Marjo Wolse-de Weijze, straalt en draagt dit ook goed uit. En voor onze eigen PCOB wordt het met de dalende ledentallen wel echt vijf voor twaalf! We buigen ons met een kleine groep, geholpen door het bondsbureau in Nieuwegein, al een tijdje over hoe we de PCOB in de benen kunnen houden, misschien wel met een wat minder zware opzet zonder bestuur of vergaderingen maar als project rond een activiteit. We zijn er nog niet uit.

Intussen proberen we met man en macht de diverse praktische zaken die op ons afkomen op te lossen. Gert Vedder, onze onvolprezen chef bezorging had deze herfst een naar ongeval waardoor hij heeft moeten besluiten daarmee te stoppen. En ook andere bestuursleden voelen hun einde – niet als mens maar als bestuurslid! – naderen. Zelfs onze piepjonge Maarten Visser. We breken ons het hoofd hoe dit op te lossen. Maar ik zou niet eerlijk zijn als ik u geen deelgenoot zou maken van de grote zorgen hierover. Als u iets wil doen voor de PCOB en u kunt dat lichamelijk en geestelijk aan, graag! Meld u alstublieft!!!

Ik wens u een goede gezondheid en een spoedige komst van het voorjaar toe. We zien daar vast allen zeer naar uit!

## **Contributie 2022 voor PCOB leden**

Contributie voor het jaar 2022 graag zelf overmaken, u krijgt geen acceptgiro meer.

Na vele jaren samen te werken met de KBO afdeling in Haarlem heeft het PCOB bestuur besloten om met ingang van dit jaar dezelfde contributie te vragen aan de PCOB leden. Te weten € 25,--p.j. voor een individueel lid en voor een ieder volgend persoon op hetzelfde adres € 20 p.p./p.j.

Ondanks dat wij als lokale PCOB vereniging een groot deel moeten afdragen aan het landelijke hoofdkantoor van de PCOB (dit in tegenstelling tot die van de KBO), willen wij geen onderscheid maken in de hoogte van de contributie tussen een KBO- en een PCOB lid van onze afdeling.

Zoals eerder geschreven in Aandacht 263 blz. 19 hebben wij afscheid genomen van de acceptgiro. De reden is dat de banken exorbitant hoge kosten voor het gebruik van de acceptgiro in rekening brengen voor zowel de betalende als aan de ontvangende partij. Zie mijn stukje hierover in Aandacht nr. 258 van mei vorig jaar.

Daarom verzoeken wij de PCOB leden voor dit jaar 2022 de contributie (€ 25,-- individueel lid en € 45,-- voor partners) zelf over te maken op rek.nr.: NL12 RABO 0149 6702 57 t.n.v. PCOB Haarlem e.o., onder vermelding van uw naam + postcode en "Contributie 2022".

Weet u niet of u bent ingeschreven als KBO- of PCOB lid, neem dan gerust met mij contact op.

Er is ook een mogelijkheid om de contributie automatisch van uw bankafrekening door de PCOB afdeling Haarlem te laten incasseren. Dit kunnen we pas op zijn vroegst voor 2023 regelen.

Bij voorbaat dank!  
Uw penningmeester,  
Maarten Visser.



## ***Oproep. Bezorgers gezocht!***

Wij zijn naarstig op zoek naar bezorgers van ons KBO-PCOB Magazine en de Aandacht in de volgende wijken:

- Haarlem-Noord; tussen het Haarlem station en de Zaanenlaan/-straat: 17 adressen.
- Haarlem-Schalkwijk; omgeving Bernadottelaan: 8 adressen.
- Bloemendaal, 9 adressen.

Wilt u ons uit de brand helpen? Graag!

Het betreft jaarlijks slechts 10 bezorgmomenten, iedere laatste woensdag in de maand met uitzondering van de maanden juli en december.

U kunt uzelf aanmelden bij onze bezorg-coördinator, de heer Hans Germans.

Ook KBO leden die in de genoemde wijken wonen, worden van harte uitgenodigd om zich als bezorger aan te melden.



*door Gerard van de Mast*

## **Hakewessel**

Van mijn achtste tot mijn veertiende jaar was ik een plichtsgetrouwe misdienaar in de kapel van de zusters. De kapel was naast de Hilversumse Vituskerk en als er geen missionaris-met-verlof voorhanden was, werd de mis bij de zusters opgedragen door een van de kapelaans van de Vitus.

Op een éérste vrijdag van de maand kwam kapelaan Hakewessel de sacristie binnen en zag dat er 'zwart' was klaargelegd. "Waarom zwárt op eerste vrijdag?" vroeg hij niet bepaald vriendelijk.

De kleine, lieve kosteres, Zr. Maxcentia, stamelde dat het vandaag een gezongen jaargetijde was van...

"Ik lees wít of ik lees níet!"

Maxcentia verdween schielijk. Het was doodstil in de sacristie. We hoorden boven ons gestommel en Hakewessel vroeg mij of ik wist wat dat voor geluid was.

"Ik denk dat zuster Maxcentia boven witte kleding tevoorschijn haalt".

Na een lange stilte sprak Hakewessel tegen mij, jochie van tien: "Jongen, ga nooit bij de vrouwelijke jeugdbeweging!".

Toen ik achttien was, werd ik acoliet in de Vituskerk, een grote kerk met een flinke afstand tussen priesterkoor en preekstoel. Tijdens de preek van zijn collega zat ik naast de celebrant Hakewessel die de toespraak veelvuldig voorzag van commentaar: "Goed zo

Jan" of "Dat zég je nou, maar het lijkt mij toch wat ingewikkelder". En: "Ik geloof dat mijn collega hier een kleine ketterij verkondigt..." De kapelaan die preekte was de man die de nieuwe volkszang moest dirigeren, kapelaan Van der Zalm. Bij ons heette hij Jan van der Zwaai (Hij werd later plebaan van de Bavokathedraal). In een viering waarbij Hakewessel de overweging deed, opende hij zijn preek met een verheugende, plechtige mededeling: "U zingt als een kathedraal in de tijd van Ambrosius". Dat vond ik als kerkganger nogal overdreven, maar Hakewessel maakte zijn openingszin af met: "daar zong ook niemand mee".

Tijdens de plechtige kerstnachtviering (toen nog met drie missen achter elkaar) kregen wij, de twee acolieten, een liturgisch seintje van de ceremoniarius om water en een doekje aan te bieden aan de subdiaken, Hakewessel. Het leek mij het verkeerde moment, maar de ceremoniarius zou het wel beter weten dan ik. Hakewessel schreed ingetogen naar ons die aan de zijkant van het altaar stonden, boog diep voor ons en sprak "Mijne heren, wij hebben thans niets nodig uit uw stalletje, probeer het later nog eens."

Als u denkt dat Hakewessel een niet bijster serieuze geestelijke was, dan moet ik ook zeggen dat hij een begaafd predikant was die moeilijke teksten zo kon verklaren dat iedereen – conservatief of progressief, geleerd of nauwelijks geschoold – het gevoel kreeg dat Hakewessel speciaal voor hem of haar sprak. Hij werd door iedereen bewonderd als wat zo mooi 'zielzorger' heet. Zijn biechtstoel werd druk bezocht (en dat vond hij een loodzware opgave: "O, gelukkig, jfj bent het. Zitten er nog veel?")

Hij tekende en schilderde, was muzikaal en zong geweldig: als hij in de Paaswake het Latijnse Exsultet zong, dat wij als kerkganger in vertaling in het boekje volgden, dan begrepen we dat Hakewessel woord voor woord geconcentreerd was op die formidabele tekst, loepzuiver zingend, maar niet behaagziek.

Vele jaren later zag ik notabene in Vrij Nederland een grote foto met het onderschrift: "De heer Hakewessel geeft zijn demente zus te eten."

Het artikel maakte dat ik hem graag nog eens zou willen spreken. Maar hij woonde in Heerlen. Een vriendin die hem als tijdelijke 'pastoorsmeid' had meegemaakt, was voor dat idee wel te porren. Ik belde hem. Hij was erg terughoudend: "Ik kan jullie alleen een kop koffie aanbieden".

Het werd een heel bijzondere ontmoeting. Een van mijn vragen was: "Waarom bleef uw kerkelijke loopbaan beperkt tot dorpspastoor? Een man met zoveel intellectuele en artistieke talenten, die laat de Kerk toch studeren of ze geeft hem een andere belangrijke opdracht."

Zijn verklaring kwam hierop neer: "De Kerk morst vaak met de talenten van haar bedienaren. En vooral, de Kerk houdt niet erg van lastige, kritische functionarissen."

Hij voelde zich overigens helemaal niet miskend: "Wat is er mis met een dorpspastoor?"

## Agenda

25 januari t/m 22 februari



### **Praat- en Luistercafé**

Geen bijeenkomst

### **Wandelen in de duinen**

Elke woensdag

zie blz. 23

### **Fietsen**

Tweede woensdag van de maand, behalve in de winter.

### **Bridge**

Elke laatste woensdag van de maand

### **Klaverjassen**

Elke donderdagmiddag.

zie blz. 23

### **IPad hulp (en hulp bij QR-code)**

Elke donderdagmiddag om 14:00 uur

zie blz. 30

22 feb. Aandacht 265 verschijnt

### **Vooruitblik (om alvast in uw agenda te noteren)**

6 apr. Algemene ledenvergadering

zie blz. 10

12 okt. KBO Haarlem bestaat 70 jaar

zie blz. 9

Meer informatie: zie [www.kbohaarlem.nl](http://www.kbohaarlem.nl)

## ***De activiteiten zijn gelukkig deels weer opgestart***

### **MAAR...**



mag er meer!

De regels in verband met corona veranderen steeds. Vanaf 25 januari 2022 brengen enthousiaste leden de Aandacht rond. Maar op 12 januari moest de kopij van dit nummer al ingeleverd zijn. En twee dagen later was een persconferentie. Wat u hier vandaag leest, is dus misschien alweer achterhaald. Misschien mag er minder, misschien

Daarom een dringend verzoek om zelf na te gaan:

- ✓ Heb ik gecontroleerd of de activiteit doorgaat
- ✓ Moet ik een mondkapje (minimaal type IIR) dragen
- ✓ Moet ik 1,5 meter afstand houden
- ✓ Moet ik een QR-code en legitimatie tonen

Wees voorzichtig en blijf gezond.

Voor een actueel overzicht van activiteiten (of afgelastingen van activiteiten!): zie onze website [www.kbohaarlem.nl](http://www.kbohaarlem.nl)

Warme groet,  
Jan Stuve, coördinator activiteiten.

## \* **Wandelen**



**Elke woensdag 10:00 uur.**

19 januari: Kennemerduinen

Verzamelen bij de Tetterodehal.

26 januari: Bleek en Berg

Verzamelen bij de ingang.

2 februari: Elswout

Verzamelen bij de ingang.

9 februari: Middenduin

Verzamelen bij de Tetterodehal.

16 februari: Oase

Verzamelen bij de ingang.

23 februari: Kennemerduinen

Verzamelen bij de Tetterodehal.

Groeten,  
Nora Teeuwen

## \* **Klaverjassen**

**Datum:** elke donderdagmiddag.  
**Tijd:** inloop 13:15 uur; kaarten start 13:30 uur  
**Plaats:** Hof van Eden, Muiderslotweg 222 A  
**Kosten:** € 2,--

Mw. Jonny Riksman

## \* **Praat- & Luistercafe**

***Elkaar ontmoeten in een goede sfeer en praten over ouder worden; gedachten en meningen willen delen met elkaar.***

In deze bijzondere tijd van Covid-19 die wij met elkaar delen, is het nog niet mogelijk elkaar opnieuw fysiek te ontmoeten. De Commissie Welzijn volgt de overheidsmaatregelen, wat betekent dat de bijeenkomst van februari 2022 helaas niet door kan gaan.

Op verzoek van onze voorzitter Marjo Wolse-de Weijze geven we de volgende informatie:

- De medewerkers van Commissie Welzijn zijn in aantal hetzelfde gebleven in 2021.
- Het Praat- & Luistercafé werd in 2021 door gemiddeld 25 personen bezocht. De laatste twee maanden echter was dit aantal gehalveerd. Begrijpelijk gezien de in die tijd oplopende Corona besmettingen.

Wij hopen elkaar op termijn weer te zien! Op onze website van KBO-PCOB Haarlem kunt u op de hoogte blijven van de bijeenkomsten.



'Alleen zijn' is een fundamentele levenswaarde en is geen noodzakelijk kwaad. Eenzaamheid is iets anders. Je voelt je eenzaam als je alleen ben terwijl je daar niet voor gekozen hebt, bv door verlies van een dierbare.

### **Alleen...**

*Alleen zijn betekent niet eenzaam*

*Alleen zijn geldt niet als straf*

*Alleen zijn met mooie gedachten*

*Gedachten neemt niemand je af*

*Alleen zijn met dierbare doden*

*Alleen zijn met de herinnering*

*Alleen zijn met dank in het harte*

*Aan alles wat kwam en ging*



*Alleen ongestoord in je kamer  
De dingen vertrouwd om je heen  
Alleen met je rustig en zuiver geweten  
Dan ben je gelukkig alleen!*

Gedicht van Jan de Korte.

Warme Brasa

Commissie Welzijn.

M. Mathijssen

N. Dellebeke

### \* ***Vanuit de Reiscommissie***

We hebben nog niets te melden want we weten nog niet wat de mogelijkheden gaan worden wat betreft de besmettingen. Jammer dat de door ons geplande reisjes/reizen niet door konden gaan. Zonde van al het werk en zonde van het feit dat we u moesten teleurstellen.

Natuurlijk is het nog erger voor de mensen die er hun inkomsten uit moeten halen. Hopelijk komt er weer een betere tijd aan. Wij popelen net als velen van u om er weer op uit te gaan. Zo gauw het weer mogelijk is gaan we weer op stap.  
We zien elkaar! Nog even volhouden!!!

Ronny Visser

## \* **Belastingservice 2021**



*door Hans van Elk, coördinator.*

Ook dit jaar staan de vrijwilligers weer klaar om u te helpen bij uw belastingaangifte 2021. Deze service is bedoeld voor de leden van KBO-PCOB.

Als u hulp wil hebben, meld u zich dan vanaf 1 februari aan maar zeker vóór 1 maart. Uw belastinghulp komt in principe bij u thuis en wil graag een goede (route)planning maken.

De ouderenbond KBO-PCOB gaat op dezelfde manier te werk als vorig jaar. De service aan u blijft hetzelfde. De bijdrage voor de onkosten van de vrijwilliger blijft € 10,-- per aangifte. Fiscale partners tellen samen als één aangifte.

Vanaf 1 maart kunnen we gebruik maken van de gegevens die de Belastingdienst al van u heeft. Om met deze gegevens te kunnen werken, moet uw belastinghulp een code gebruiken. Als u vorig jaar door ons geholpen bent, krijgt u de code vanzelf thuis van de belastingdienst.

Als u zich voor het eerst aanmeldt bij een belastinghulp vraagt deze de code voor u aan. Daarna ontvangt u de code thuis. **Be-  
waar uw code zorgvuldig.** Geef uw code altijd zo snel mogelijk door aan uw belastinghulp. Als u deze code doorgeeft aan de belastinghulp kunt u meestal meteen een afspraak maken. Dan spreekt u ook samen af of de belastinghulp bij u thuis komt of dat u samen (in verband met Covid?) voor een andere regeling kiest.

## ***Belastinghulpers en wijkindeling***

### **Wijkindeling**

- 1 Haarlem ten westen van de Kinderhuissingel, Wilhelminastraat en de Dreef, Bloemendaal, Santpoort-Zuid en Zandvoort.
- 2 Haarlem Noord tussen Jan Gijzenvaart en het Bolwerk plus Spaarndam.
- 3 Haarlem Noord boven de Jan Gijzenvaart.
- 4 Haarlem Oost tussen de Heerenvest, het Spaarne, de Schipholweg en de Prins Bernhardlaan.
- 5 Molenwijk.
- 6 Rozenprieel, Parkwijk, Zuiderpolder en Boerhaavewijk.
- 7 Europawijk en centrum.
- 8 Meerwijk.

### **Belastinghulpers met het nummer van hun wijk.**

- 1 dhr. Hans van Elk
- 2 mw. Leida Kramer
- 3 mw. Annamarie de Weerd
- 4 dhr. Gerard Kortekaas
- 5 dhr. Harry Heemskerck
- 6 dhr. Peter Jongejan
- 7 dhr. Frank Heerens
- 8 dhr. Jan Stuve

dhr. Maarten Visser blijft beschikbaar voor zijn huidige cliënten en nieuwe cliënten van PCOB.

## \* ***Wat eet u vandaag?***

Een nieuwe rubriek in Aandacht is gestart met als titel: Wat eet u vandaag?

Op de Bingomiddag in Schalkwijk sprak ik Ineke Eeken (welbekend van de inkoop en presentjes) over dit onderwerp. Direct werden er door de dames in ons kringetje recepten gedeeld. Ineke wilde haar recept graag met u delen.

Het is de bedoeling dat u, de leden van KBO-PCOB Haarlem, meewerkt aan deze rubriek. In elk nummer zal er een recept van u worden afgedrukt. Heeft u een beproefd recept dat altijd gewaardeerd wordt door uw tafelgenoten? Of heeft u een recept waar u persoonlijk verzot op bent? Zend het dan naar Nel Pool. Het mag in een goed leesbaar handschrift geschreven worden en verstuurd worden in een envelop met postzegel of per e-mail. Zie onderstaand adres.

Een afbeelding erbij stel ik op prijs maar is niet noodzakelijk.

Ineke vertelde: "Om de week maak ik 'n maaltijd klaar voor mijn vrienden en dan probeer ik elke keer weer iets nieuws uit. Op mijn iPad zoek ik dan iets uit wat ik nog niet eerder gemaakt heb. Vorige week werd het 'n ovenschotel met prei en zoete aardappelen."

### **Ovenschotel met prei en zoete aardappelen (voor 4 pers.)**

#### Ingrediënten:

- 1kg. zoete aardappelen
- 4 eieren
- 1 zak puntpaprikamix
- 125 g. geitenkaas
- 2 takjes rozemarijn
- 400 g. gesneden prei
- Zout
- Eventueel wat peper



#### Dit heb je verder nog nodig:

- Pureerstamper.
- Grote ovenschaal (20x30 cm).
- Oven

### Bereidingswijze:

- Schil de aardappelen, snijd ze in stukjes en kook ze in ruim water met wat zout 20 min. gaar.
- Kook de eieren in 8 min. hard. Laat ze schrikken onder koud water en pel ze en snijd in plakjes.
- Verwarm de oven voor op 180°C.
- Halveer de paprika's in de lengte, verwijder de zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in dunne reepjes.
- Giet de aardappelen af en stamp ze samen met de kleingesneden geitenkaas tot puree.
- Ris de naaldjes van de rozemarijn en snijd ze fijn. Meng ze met de (ongekookte) prei en de paprika. Schep dit in de ovenschaal en leg de plakjes ei erop. Verdeel de puree erover.
- Bak dit alles in ca. 30 min. gaar in het midden van de oven.
- Naar eigen smaak extra zout en/of peper toevoegen om de ovenschotel pittiger te maken.

Eet smakelijk.

En ik wens iedereen veel plezier met het kokkerellen.

Groeten van Ineke Eeken (*Verstuurd vanaf mijn iPad*)

Uw recept kunt u sturen naar:  
Nel Pool

*De dames van KBO Haarlem en wellicht ook kooklustige heren zullen tijdens het lezen het water in de mond hebben staan en genieten van grote voorpret om dit te kunnen bereiden voor zichzelf, familie en vrienden. Ik ben benieuwd hoe dit alles zal verlopen.*

*Marjo Wolse-de Weijze.*

## \* **Ouderenadviseur worden?**

Word Ouderenadviseur!

Kun jij goed luisteren? Ga je graag in gesprek?

Dan ben jij waardevol: voor jezelf, maar ook voor senioren.

Na een training van 6 dagen (in de periode februari tot juli) heb je een erkend certificaat. Als Onafhankelijke Vrijwillige Ouderenadviseur ondersteun je senioren met informatie en advies. Je versterkt de zelfredzaamheid en participatie en helpt bij het aanvragen van dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

De kosten voor de opleiding bedragen € 300,--. Ben je lid van de KBO of actieve vrijwilliger, dan is de opleiding gratis.

Voor aanmelden of meer informatie neemt u contact op met KBO Noord-Holland: [info@kbonoordholland.nl](mailto:info@kbonoordholland.nl) of 023-750 51 55.

Je vindt ook meer informatie op de website van KBO Noord-Holland [www.kbonoordholland.nl](http://www.kbonoordholland.nl)

*Marjo Wolse-de Weijze en Marianne Mathijssen*

## \* **Hulp bij laptop, tablet en smartphone**

Het spreekuur is bedoeld voor vragen en/of problemen met laptops, tablets, iPads, iPhones en smartphones.

Ook met vragen over software helpen we u, zoals DigiD en de corona app. (QR-code).

**Datum en tijd:** elke donderdag van 14:00 tot 16:00 uur.

**Plaats:** Adelbertuskerk, hoek Zaanenstraat/Rijksstraatweg in Haarlem-Noord. Bereikbaar met het openbaar vervoer en er is ruime parkeergelegenheid.

Ton van der Voort

## **Externe Activiteiten**

Zie: [www.kbohaarlem.nl](http://www.kbohaarlem.nl)

Onderstaande organisaties bieden hulp, ondersteuning of ontspanning, ook voor senioren. Ook via onze website kunt u met deze organisaties kennis maken.

*De Blauwe Kom, BUUV, Digitaal Sterk, Gemeente Haarlem, Haarlem Effect, Nieuwe Kring, Kennemerhart, Senior Web, Stichting Nabestaandenzorg, Museum Plus Bus, Service Paspoort, Sociaal Wijkteam, Sport Support, Het Verhalenhuis, Vier het Leven, Vrijwilligers Academie, Welzijn Bloemendaal.*



*'Wanneer een zeeman op volle zee is, wanneer alles om hem heen verandert, wanneer golven geboren worden en weer sterven, dan richt hij zijn blik niet omlaag naar die golven. Hij kijkt omhoog naar de sterren.'*

*(Søren Kierkegaard, Twee opbouwende toespraken, 1843)*

*Gert-Jan Segers van de CU schreef op Twitter het volgende:*

*Wijsheid van Kierkegaard die ik me bij het begin van een nieuwe coalitie weer ter harte neem: "Stuur op de sterren die vaststaan, niet op golven die weer verdwijnen."*

