

12 oktober 1952

70 jaar KBO Haarlem

12 oktober 2022



AANDACHT 271

28 SEPTEMBER 2022



Aandacht 271, 28 september 2022

KBO HAARLEM

opgericht 12 oktober 1952

- ✉ postadres secretariaat: Grevelingen 9, 2105 ZE Heemstede
- @ email secretariaat: secretaris@kbohaarlem.nl
- 💻 www.kbohaarlem.nl
- 📱 KBO Haarlem
- € rek. nr. NL29 INGB 0000 1742 92 t.n.v. KBO Haarlem

Bestuur KBO

Marjo Wolse-de Weijze,
Nancy van Kampen
M. Mathijssen

voorzitter@kbohaarlem.nl



Ledenadministratie

Voor aanmelden van nieuwe leden; opgave van e-mailadres; veranderingen van adres/telefoon/e-mailadres; melden van overlijden, beëindiging van lidmaatschap.

KBO

Nancy van Kampen

ledenadministratie@kbohaarlem.nl

PCOB

Maarten Visser

secretaris.pcob@kbohaarlem.nl



PCOB, afdeling HAARLEM

- ✉ postadres secretariaat, Langendijkstraat 26, 2013 EN Haarlem
- @ email secretariaat: secretaris.pcob@kbohaarlem.nl
- 💻 www.kbohaarlem.nl of landelijk: www.KBO-pcob.nl
- € rek. nr. NL12 RABO 0149 6702 57 t.n.v. PCOB afd. Haarlem e.o.

Bestuur PCOB

Jan Hoekema, voorzitter
Maarten Visser, secr./penn.
Nel Pool-Verbeek, lid,

voorzitter.pcob@kbohaarlem.nl
secretaris.pcob@kbohaarlem.nl

Redactie Aandacht

Harry Heemskerk,

redactie.aandacht@kbohaarlem.nl

Kopij inleveren

Kopij voor het volgende nummer [272] van Aandacht uiterlijk op woensdag 12 oktober 2022 naar redactie.aandacht@kbohaarlem.nl

Ook uw reacties op deze Aandacht richt u aan het redactieadres.



Klachten over bezorging van Aandacht/Magazine KBO-PCOB

KBO: mw. N.v.Kampen,

ledenadministratie@kbohaarlem.nl

PCOB: dhr. G.J. Germans,



Bij de voorplaat (jaartheme: Haarlemse hofjes)

Foto: Harry Heemskerk



Proveniershof

In dit jubileumnummer geen hofje maar een hof.

Niet opgericht voor oude mannetjes en vrouwtjes die geen cent te makke hadden, maar voor welgestelden die zich hier inkochten. Geen vorm van liefdadigheid dus en niet gesticht vanuit enige godsdienstige achtergrond. Maar voordat het zover was, ging er een bewogen geschiedenis aan vooraf.

Klooster

In 1414 werd op de plaats van het huidige Proveniershof het deftige Sint Michielsklooster voor vrouwen gebouwd. Dat heeft tot 1578 bestaan. Toen werden de nonnen tijdens de reformatie door de protestanten verjaagd. En in 1581 werden het klooster en de bijbehorende terreinen door de Prins van Oranje aan de stad Haarlem toegewezen. Het diende als vergoeding voor de enorme schade die de stad had geleden tijdens het Spaanse beleg van Haarlem, gedurende de Tachtigjarige Oorlog.

Doelengebouw

De Schutterrij Sint Joris nam het terrein in gebruik om er te oefenen. Zo'n oefenterrein noemde men destijds 'De Doelen'. In 1592 werd het oude kloostergebouw vervangen door een nieuw gebouw: het Doelengebouw. Het is ontworpen door de befaamde stadsbouwmeester Lieven de Key. Dit gebouw is nog steeds het poortgebouw van het huidige Proveniershof.

Heerenlogement

In 1681 kreeg dit doelengebouw de functie van stadsherberg en kreeg toen de naam 'Heerenlogement'. Maar het heerenlogement liep niet goed. In 1704 werd daarom besloten om hier een proveniershuis te stichten.



Proveniershuis

Een proveniershuis biedt huisvesting aan proveniers; mensen die van 'preuves' (giften) leven. Toch betekende dit niet dat de bewoners hier gratis konden wonen. Een proveniershuis was meer een instelling waar rijke mensen zich tegen een eenmalige betaling van 3000 guldens konden inkopen om er later onderdak en voeding te krijgen. Een verzorgingshuis eigenlijk. De proveniers woonden destijds in de huisjes rondom de binnentuin en kregen hun maaltijden bij het hoofdgebouw. Ook het proveniershuis hield geen stand. Aan het einde van de 18e eeuw werden de meeste woningen gewoon verhuurd.

Oudemannenhuis

Van 1810 tot 1866 werd het proveniershuis een oudemannenhuis. Vanaf 1866 kreeg het proveniershuis de naam Proveniershof.

Proveniershof

In 1991 is het Proveniershof verbouwd. Het bestaat nu uit grote woningen met diverse kamers en is een populaire woonlocatie aan de Grote Houtstraat 144. Het Proveniershof maakt geen onderdeel uit van de Stichting Haarlemse Hofjes maar het is eigendom van de woningcorporatie Ymere, die de woningen tegenwoordig verhuurt.



AANDACHT VOOR MENSEN (KBO)



Onze bijzondere jarigen

*80, 85, 90, 95 en 100 jaar;
en elk jaartje meer*

Nagekomen berichten:

- 1 lid werd 90
- 1 lid werd 85

Jarigen in de komende periode:

- In de komende periode vieren
- 5 leden hun 80^{ste} verjaardag
- 8 leden hun 85^{ste} verjaardag
- 1 lid haar 90^{ste} verjaardag

Nieuwe leden

We mochten de afgelopen periode 1 nieuw lid inschrijven. Hartelijk welkom.



***Overleden
en
in uw gebeden
aanbevolen***

In de afgelopen periode zijn 14 leden overleden.



BESTUUR EN ORGANISATIE (KBO)

Van Marjo



Leven als een senior in 2022

Ik heb de vlag uitgehangen!

En ik zing met alle stemmen van KBO het verjaardagslied:

"Lang zal ze leven, in de gloria... "

Wij juichen na afloop:

"Hiep hiep hiep Hoera."

Voor je ligt het jubileumnummer van KBO Haarlem.

Allereerst wil ik jou als lid van KBO Haarlem van harte feliciteren met het 70-jarig bestaan van KBO Haarlem. Zeventig jaar is een prachtige leeftijd. Verderop staan in Aandacht een aantal Bijbelse getal symbolieken van het getal zeventig.

Leven als een senior anno 2022 is toch wel heel anders dan tijdens het oprichtingsjaar 1952. We leefden toen in het zuilenstelsel. Elke zuil had zijn eigen wereld. Was je in een Rooms Katholiek gezin geboren dan hoorde je bij de katholieke zuil. De hele samenleving was daarop ingesteld. Je ging dan naar winkels die van katholieke eigenaren waren, je bezocht RK-scholen waar jongens en meisjes apart les kregen. Pastoors en nonnen gaven er les. Je had een katholieke bibliotheek. Bedrijven hadden een katholieke signatuur en als hervormde ging je niet werken in een katholiek bedrijf en omgekeerd. Je had katholieke vrienden. We kregen een televisietoestel thuis met heuse KRO-uitzendingen. Zoals mijn vader zei: "De wereld komt nu in ons huis." En hij heeft gelijk gekregen.

Samen keken we vanaf de bank naar de eerste raket die buiten de dampkring kwam. Nu rijdt er een karretje op Mars dat van alles meet.

Anno 2022 is de leefwijze van een 80-jarige in werkelijkheid van iemand van zeventig. De levensverwachting wordt steeds hoger. Wetenschappers hebben vastgesteld dat op dit moment de levensverwachting rond de zeventig jaar ligt en dat zal waarschijnlijk in 2030 negentig jaar zijn. De medische ontwikkelingen hebben daar grote invloed op. In mijn jeugd was je wanneer je zeventig was al heel oud. Ouderen woonden in bejaardenhuizen en werden volledig verzorgd. In die tijd konden mensen met de vut of prepensioen en stoppen met werken wanneer ze eind vijftig of begin zestig jaar waren. Lichaam en geest waren versleten. Mijn moeder woonde als weduwe op haar zestigste levensjaar in een aanleunwoning. Dat werd toen normaal gevonden. Mijn beste vriendin ging het huis schoonmaken van haar schoonouders en zette wekelijks de krulspelden in het haar van haar schoonmoeder. Dat is nu niet meer denkbaar. Wanneer je anno 2022 zeventig jaar bent, dan ben je nog jong.

Gisteren sprak ik een senior in onze kerk. Een alleen gaande vrouw, haar partner is jaren geleden overleden en ze heeft geen kinderen. Zij vertelde dat zij weer goedgekeurd was voor het rijbewijs en mag blijven autorijden tot haar 100ste. Ze is alleen in haar auto naar Texel gereden waar ze een bungalowtje had gehuurd en ze genoot van haar wandelingen, de uitzichten, de sfeer. Soms at ze thuis en soms buiten de deur, net hoe het uitkwam. Kortom ze had genoten van haar vakantie. En dat in haar 96^{ste} levensjaar. Ze vertelde: "De medische wereld heeft daar een groot aandeel in gehad. Ik heb nieuwe lenzen". Dus concludeerde ik dat ze aan beide ogen staar had gehad. Ze draagt ook gehoorapparaten, want haar gehoor is toch wel wat achteruitgegaan. Motorisch gezien is dat ook het geval. Haar rollator is een uitkomst. Maar ze doet haar uiterste best om vanuit de kracht van haar bovenbenen op te staan. Dagelijks vult ze uit haar dagblad de puzzel in. Leest een goed boek en kijkt natuurlijk naar de televisie. Journaals worden niet gemist, goede informatieve programma's zijn belangrijk en ze geniet van natuurfilms. Wekelijks wandelt ze naar haar kerk, spreekt daar haar leeftijdsgenoten en drinkt een kopje koffie. Wat een voorbeeld voor de jonge generatie.

Toen ik aan haar vroeg hoe zij op deze manier zo oud geworden is, gaf zij de bekende tips die een poosje geleden veelvuldig

te horen waren door Prof. Dr. Erik Scherder en die zij ook echt naleeft: Blijf nieuwsgierig, eet gezond en blijf bewegen. En die tips tracht ik zelf ook na te leven en wil ik met liefde aan u doorgeven. Vernieuw voortdurend je denkwereld. Wees geïnteresseerd in activiteiten die je nog nooit gedaan hebt. Het ene spreekt je niet aan en het andere is een rijkdom voor je welzijn. Lees eens een boek waar je met anderen over van gedachten kunt wisselen, of kijk naar een film van betekenis. Kijk naar de wereld om je heen met nieuwe frisse ogen, zodat jij je kunt verwonderen over de wonderbaarlijke schepping rondom je. Die schepping brengt vruchten voort waar je smaakpapillen van kunnen genieten. In je jeugd at je geen mango's, ananas, watermeloen, galiameloen of lychees. Nu zijn ze in de aanbieding in de supermarkt en kun je genieten van die verrukkelijke zoete smaak. Daarnaast zijn er zoveel hulpmiddelen uitgevonden, zodat je kunt blijven bewegen. Trek er dagelijks in weer en wind eropuit. Fietsen met speciale hulpmiddelen voor ouderen zijn uitgevonden, de overbekende rollators, driewielers, duo fietsen en fietsen met een maatje. Een maatje begeleidt je wanneer je de weg niet meer zo goed kent en helpt je bij lastige oversteekplaatsen. Ben je goed ter been loop dan dagelijks een ommetje. Kun je geen tien kilometer meer wandelen, wandel er dan vijf of drie of dagelijks één kilometer. Doe dat met je vriend of vriendin of een groepje burens, kennissen of onder leiding van een deskundige. Snuif die frisse zeewind op die we hier in Haarlem kennen. Weet je dat er speciale programma's voor het oudere lichaam op sportscholen zijn. Ik sprak met een 75-jarige in Zeeland die drie keer per week naar haar sportschool gaat en daar een krachttraining volgt om haar spieren actief te houden. Kortom consumeer minder en trek er op uit. De wijde wereld in, want die is zo mooi.

Met PCOB samen...Ja gezellig!

Het leven van een senior is ook zichtbaar in de samenwerking tussen KBO en PCOB. Het landelijk bestuur van PCOB heeft een brief verstuurd die verderop in de *Aandacht* is gepubliceerd. De wil is uitgesproken om samen verder te werken met KBO. Zij gaan op zoek naar hun identiteit en de werving van jongere senioren. Wij zijn daar ook mee bezig. Zoals je weet heet KBO nu niet meer Katholieke Bond Ouderen, want in de bestuursvergadering van december 2021 was besloten KBO als merknaam te zien, zoals KRO, NCRV, VPRO, enz.

Natuurlijk willen KBO NH en KBO Haarlem verder samenwerken met PCOB. Dit is zichtbaar door projecten die KBO NH organiseert en waar we als Haarlemmers op aanhaken. Zo is er de Belasting-service die landelijk gezien een topper is en de training cliëntenraad. Het bestuur van KBO Haarlem mag gebruik maken van de gerieflijke vergaderruimte van PCOB en onze communicatie verloopt op vriendelijke en hartelijke wijze, zoals duidelijk werd tijdens het lezen van de artikelen in de laatste twee nummers van *Aandacht*. Maarten Visser, secretaris/penningmeester PCOB Haarlem schreef over de wijze waarop je financiële tegemoetkoming kunt krijgen t.b.v.de hoge energierekening. Tijdens het lustrumfeest zullen flyers over het onderwerp uitgedeeld worden die het stadhuis van Haarlem voor ons heeft vervaardigd.

Samen gaan we verder de naaste toekomst in, schouder aan schouder, in de hoop dat senioren, jong en oud, zich kunnen blijven herkennen en zich thuis voelen in onze samenwerking KBO PCOB Haarlem.

Oproep aan ALLE VRIJWILLIGERS van KBO Haarlem

KBO Haarlem heeft in april de publieksparticipatieprijs 2022 gewonnen. Het geldbedrag is netjes overgemaakt. Maar waaraan geven wij dit geld uit? Het bestuur ziet dit prijzengeld als eigendom van de leden van KBO Haarlem. We hebben geen eigen gebouw om iets op te hangen o.i.d. We kunnen dit op een spaarrekening zetten, een gezellige middag organiseren of aan een liefdadigheids-



doel schenken. Het bestuur heeft het volgende bedacht: De professionele fotograaf Hans Guldmond heeft verschillende prijzen gewonnen in binnen- en buitenland en is jurylid van de fotowedstrijd *Senioren in beeld*. We hebben hem gevraagd tegen een schappelijke prijs alle vrijwilligers van KBO Haarlem te portretteren met een persoonlijke portretfoto. En hoera, hij heeft toegezegd. Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd,

want jullie zijn vrijwilligers die in weer en wind zonder mopperen tijd, energie en persoonlijke professionaliteit hebben ingezet. Het is eenmalig. Kom je niet, dan mis je de kans een professionele prachtige foto te ontvangen -gratis en voor niets-. Dat zou jammer zijn. Alle vrijwilligers krijgen per brief een persoonlijke uitnodiging wanneer deze foto genomen wordt.

* ***Jubileumfeest, KBO Haarlem 70 jaar***

Plaats: Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48

Datum en tijd: 12 oktober 2022, 10:00 uur (of vanaf 11:00)

Programma:

09:30 Kerkzaal open.

10:00 Eucharistieviering o.l.v. pastor Dick Duyves, m.m.v. het koor Con Amore onder begeleiding van Ben Kamer.

Vanaf 11:00

Welkom aan deelnemers die vanaf nu aan het feest willen deelnemen. Kom dan niet eerder en verstoor de viering van de eucharistie niet! Toegang vanaf 11:00 uur.

Koffie met wat lekkers. Onze geweldige en zorgzame gastvrouwen voorzien ons deze gehele dag van allerlei lekkernijen.

Toespraak door Marjo Wolse-de Weijze, voorzitter.

Samenzang van het lustrumlied van Marianne Mathijssen op de melodie van 'Het is uit het leven gegrepen...'.
12:30–13:30 De lunch wordt u aangeboden.

Vanaf 13:30

Optreden van Shantymusiek uit Vijfhuizen. Het koor bestaat uit een vriendenclub van ca. 50 man en aan het roer staat dirigente Ingrid Prins. Twee van de zes accordeonisten zijn dames. We gaan met z'n allen aan boord en zingen samen het hoogste lied op de roerige zee.



Uitreiking van de prijzen aan de drie winnende foto's van de fotowedstrijd. Deze zullen in de komende *Aandacht* van oktober gepubliceerd worden.

Genieten van een aangeklede borrel.

15:30 Afsluiting met een wervelende loterij.

Aanmelden verplicht: tot uiterlijk zaterdag 8 oktober bij

Joke van Galen,

Lia Burger

Marjo Wolse-de Weijze, voorzitter van KBO Haarlem

* **Zeventig**

Zeventig is een belangrijk getal dat veelvuldig voorkomt in de bijbel.

Ik heb het getal zeventig op internet opgezocht. Er zullen vast nog wel veel meer betekenissen zijn, maar die mag je dan zelf aanvullen.

- LXX staat symbool voor alle volkeren, zoals het beschreven staat in het geslachtsregister van alle volkeren op aarde in Genesis 10.
- Septuagint of Septuaginta wordt vaak afgekort met LXX, het getal 70 in Romeinse cijfers en in de vertaling van Koiné of Oudgriekse van de Tenach.
- Het is de leeftijd van de sterken volgens Psalm 90:10
- Zeventig jaar duren onze dagen of tachtig als we sterk zijn.
- In het Grieks en Romeins is 70 van perfectie. Het 70 maal 7 is het perfectie op perfectie.
- 70 staat voor:
 - Innerlijke wijsheid
 - Intuïtie
 - Potentieel
 - Analyse
 - Spiritualiteit
 - Introspectie
- Loofhuttenfeest: 70 stieren werden geslacht als beeld van het heil dat uitgaat tot alle volken
- God heeft het getal 70 der volkeren vastgesteld naar aanleiding van het aantal zonen Israëls staat geschreven in Deuteronomium 32:8
- In Genesis 10 lees je dat 70 volkeren de aarde bevolken over wie de Eeuwige zich zal ontfermen.
- Het Sanhedrin (regering) telde 70 leden
- Het lied van Mozes in Deuteronomium 32 bevat 70 regels (lied van alle volkeren)

En koningin Elisabeth van de Verenigd Koninkrijk zat 70 jaar op de troon.

Wie dit jaar zeventig wordt mag blij zijn met zijn of haar leeftijd. Het bevat zoveel levensvreugde en blijdschap. Het is mooi om 70 te worden of te zijn. En laat ik nu in mijn zeventigste levensjaar leven. Hoe is het mogelijk.



* *Jubileumlezingen*

In het kader van het 70-jarig bestaan van KBO Haarlem houden we deze winter een aantal lezingen in o.a. Moeder van de Verlosserkerk, Professor Eijkmanlaan 48 Haarlem-Schalkwijk (foto rechts) en in de Bibliotheek Schalkwijk voor **ALLE** Haarlemmers.



14-10-2022, 14:00 – 16:00 uur

Lezing door historicus **Hein Klemann** in de Moeder van de Verlosserkerk voor alle Haarlemmers.



De eerste Lezing van seizoen 2022-2023 wordt gehouden door prof. dr. H.A.M. (Hein) Klemann van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Interessant is te noemen dat Klemann de Moeder van de Verlosserkerk van binnen en van buiten kent want hij is in de directe omgeving opgegroeid. Zijn smeulige verteltrant kennen wij wellicht van het lezen van zijn wekelijks columns in het Haarlems Dagblad. Klemann zal deze middag spreken over de kenmerken van Schalkwijk en de binnenstad van Haarlem. Ook is er gelegenheid vragen te stellen. Tijdens de pauze zal er iets te drinken aangeboden worden.

Voor leden van KBO-PCOB Haarlem is de toegang gratis, maar van niet leden vragen we € 10,- per persoon.

10-11-2022, 14:00 – 16:00 uur

Roxanne van Acker, directeur Bibliotheek Zuid Kennemerland geeft informatie uit de bibliotheekwereld.

Locatie: bibliotheek van Schalkwijk

12-01-2023, 14:00 – 16:00 uur

Chris Robbert vertelt over *Vroeg signalering van Alzheimer*.

Locatie: Moeder van de Verlosserkerk

***Onze bijzondere jarigen
80, 85, 90, 95 en 100 jaar;
en elk jaartje meer***



Een van onze leden viert haar 95^{ste} verjaardag.

Wij wensen ook alle andere jarigen een fijne verjaardag toe en bovenal een goed nieuw levensjaar.

Leden die een 'kroonjaar' vieren, noemen we in de Aandacht. Dat doen we na telefonisch contact en met uw goedvinden. Als wij uw (goede) telefoonnummer niet hebben, blijft vermelding dus achterwege. Wilt u toch genoemd worden, neem dan contact op met ons bestuur. Zie bladzijde 2.

Overleden

In de afgelopen maanden zijn enkele PCOB leden die vele jaren lid zijn geweest van onze plaatselijke PCOB-afdeling overleden.

Wanneer een PCOB-lid overlijdt, kunnen de nabestaanden ons laten weten dat dit overlijden in de Aandacht mag worden vermeld. Stuur u dan een berichtje per e-mail naar secretaris.pcob@kbohaarlem.nl

Van de voorzitter

*door Jan Hoekema,
voorzitter PCOB afd. Haarlem*



Beste lezers van de Aandacht,

Beste mensen, we zijn weer begonnen. Dat is misschien een zinsnede die (ons) senioren niet direct zal aanspreken omdat wij minder dan vroeger in een vast werkritme zitten, laat staan dat van de scholen van onze kinderen. Toch zijn 'we' met zijn allen begonnen. Het gesternte is enerzijds gunstig. Corona lijkt definitief op zijn retour (maar haalt u die herhaalprik waarover u net een brief zult hebben gekregen vooral!). Aan de andere kant ziet veel er niet best uit in de wereld en ook in Nederland. Nog steeds oorlog in Oekraïne, spanningen in Azië, politieke instabiliteit in zo ongeveer alle landen om ons heen en hier thuis schrikken we van de torenhoge energierekeningen, de inflatie en nog veel meer. Laten we daarover vooral geen anti-overheidssentiment gaan opbouwen. Ik wil hier geen politiek bedrijven over uw hoofden heen, maar het kabinet is aan zet. Klimaat, energie, natuur, stikstof, belastingen, koopkrachtreparatie, AOW indexeren en ik weet er nog wel een paar.

En ook onze KBO en PCOB zijn weer volop aan de slag met heel veel leuke activiteiten. Zie de Aandacht, zie de website. Bridgen, wandelen en de beroemde zondagmiddagen achter het station. We kunnen en mogen er weer op uit. Doe dat dan ook, zou ik zeggen. Wij als ouderenbonden zijn er voor u.

Graag nog uw aandacht voor twee ontwikkelingen. Een negatief, een positief. Indachtig het bekende gezegde: "Er is goed en er is slecht nieuws, wat wil je het eerste horen?", begin ik maar met het slechte nieuws. Ik ben in mijn leven aan heel wat instellingen verbonden geweest, instellingen die er voor mensen zijn met diensten die ze leveren. Eigenlijk moet dat gewoon vanzelf gaan. Wat helaas niet vanzelf gaat is de landelijke samenwerking tussen KBO en PCOB. Er is daarover een brief uitgegaan van het landelijk bestuur van de PCOB aan de plaatselijke besturen, een brief die elders in

deze Aandacht is gepubliceerd. Ik zal daarom de brief niet weergeven of samenvatten, maar de boodschap is helaas dat ondanks een officieel getekende samenwerkingsovereenkomst tussen KBO en PCOB, een aantal provinciale afdelingen van de KBO het voornemen hebben uitgesproken uit de landelijke Unie-KBO te stappen. Eerder is dat al gebeurd met de afdeling Brabant, nu heeft Noord-Holland aangekondigd uit de landelijke Unie te stappen. Helaas lijkt dat een definitief voornemen, en zal het slechte voorbeeld worden gevolgd door enkele andere provinciale KBO-bonden (Overijssel, Gelderland, Limburg). De argumentatie voor die stap is naar mijn overtuiging uiterst dun en wazig. Heeft iets te maken met de angst dat de provinciale afdelingen van de KBO in het gedrang zouden komen door een te innige landelijke samenwerking tussen KBO en PCOB. Nu is angst altijd een slechte raadgever en dat lijkt hier weer het geval. Plus, ik zeg het maar waar het op staat, de grote ego's van bepaalde mensen die graag bestuurder willen blijven spelen in plaats van dienstbaar zijn aan het geheel. Dat leidt tot de bizarre situatie dat ruim veertig jaar na het ontstaan van het CDA waar katholieken en protestanten van vele denominaties van harte samenwerken, hier een tegengestelde beweging zichtbaar is. Onbegrijpelijk en slecht. Er is wel één lichtpuntje: mijn zeer gewaardeerde collega voorzitter van KBO Haarlem is niet bepaald gelukkig met deze ontwikkeling. Zij licht in haar column toe waarom zij dat vindt. Ik ken haar als een standvastig persoon met hart en verstand op de goede plaats, dus ben daardoor ook bemoedigd over de plaatselijke samenwerking. Die gaat gewoon door onder het motto: alles, en in elk geval zo veel mogelijk samen. Wordt vervolgd denk en vrees ik. Ik word er niet blij van.

Gelukkig is er ook positief nieuws. Het 70-jarig jubileum van de KBO Haarlem komt er nu heel snel aan. Ik schreef er al eerder over en Marjo Wolse al veel meer, en terecht. Er is een prachtig mooi programma in de maak en ik roep iedereen, ook alle PCOB-ers op: doe zo veel mogelijk mee.

Ik wens u een goede herfst toe, met, hoe gek het ook klinkt, voldoende regen. We hadden en hebben het hard nodig na die mooie, warme maar te droge zomer.

Nieuwegein, 8 september 2022
Onderwerp: de relatie met de Unie KBO



Aan de besturen van de afdelingen PCOB
Cc: de ledenraad PCOB

Geachte dames en heren,

Met deze brief wil het bestuur PCOB u op de hoogte brengen van de situatie waarin de PCOB zich op dit moment bevindt. Die kan niet los gezien worden van de oorspronkelijke opzet van KBO-PCOB, vandaar dat wij het proces dat tot nu toe is doorlopen even kort schetsen.

INLEIDING

Al geruime tijd is er sprake van een intensieve samenwerking tussen de landelijke seniorenverenigingen KBO en PCOB. In de Contourennota d.d. 1 september 2015 hebben de PCOB en de Unie KBO de ambitie uitgesproken om samen één organisatie neer te zetten.

In 2016 is dit voornemen verder uitgewerkt en er is toen gekozen voor de oprichting van een federatieve vereniging KBO-PCOB, met één bestuur en één gezamenlijke Ledenraad. De besturen en Ledenraden van de Unie KBO en de PCOB met hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden bleven daarnaast bestaan. De ambitie die toen is uitgesproken luidde, dat KBO-PCOB zich vanaf 1 januari 2017 met één gezicht naar de buitenwereld zou presenteren.

Een belangrijke gedachte achter deze voornemens was het bundelen van de krachten op het gebied van landelijke belangenbehartiging. Beide verenigingen hadden een eigen werkorganisatie en er is destijds besloten deze te integreren met als gevolg één werkorganisatie, waarvan de medewerkers in dienst van de vereniging KBO-PCOB kwamen. Deze werkorganisatie heeft uiteindelijk huisvesting gevonden in Nieuwegein.

De structuren van de beide verenigingen Unie KBO en PCOB bleven ongewijzigd. De Unie KBO heeft een gelaagde structuur met een bestuur Unie KBO, autonome provinciale bonden en (veel) autonome lokale afdelingen, welke alle een eigen rechtspersoon in de zin van de wet vormen. De PCOB heeft een structuur met een landelijk bestuur en lokale afdelingen, die geen rechtspersoon in de zin van de wet vormen.

VERLOOP VAN DE BEOOGDE SAMENWERKING

Het verenigingsbureau:

Vanaf 2016 is veel energie gestoken in de vorming van één gemeenschappelijk verenigingsbureau. Dit bureau verleent diensten en producten aan KBO-PCOB, met dien verstande dat de KBO-afdelingen een deel van hun diensten en producten afnemen bij de eigen provinciale KBO-bond. Een ander deel wordt geleverd door het verenigingsbureau in Nieuwegein. U moet daarbij denken aan landelijke belangenbehartiging, KBO-PCOB

website, training van vrijwilligers, service- , juristen- en pensioentelefoon en natuurlijk het Magazine.

De PCOB laat vanuit het christelijk-sociaal gedachtegoed een eigen geluid horen. Leden van de PCOB maken deel uit van een maatschappelijke beweging, die zich inzet voor alle ouderen.

De PCOB-afdelingen daarentegen betrekken al hun diensten en producten van het verenigings-bureau in Nieuwegein. Naast de diensten die de KBO-afdelingen ontvangen, kunnen de PCOB-afdelingen ook aanspraak maken op de gemeenschappelijke ledenadministratie, ondersteuning voor afdelingsbesturen en in het bijzonder voor de penningmeesters, de inzet van de regionale consultants, het faciliteren van provinciale en regionale coördinatoren en de website PCOB.

Er is dus verschil tussen de ondersteuning die de KBO-afdeling krijgen en die van de PCOB-afdelingen. Dat verklaart dan ook het verschil in afdracht aan het bureau tussen de KBO- en de PCOB-afdelingen; laatstgenoemde dragen meer af.

Onderlinge samenwerking:

De besturen van de Unie KBO en de PCOB hebben in de periode 2017–2019 onderzoek gedaan naar een intensivering van de samenwerking. Dit onderzoek 'KBO-PCOB Vernieuwt' is gehouden door een stuurgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van beide verenigingen. Het concept-rapport liet zien, dat de stuurgroep tot de conclusie is gekomen dat een verdergaande samenwerking beter tot zijn recht zou komen als beide verschillende verenigingsstructuren meer ineengevlochten zouden worden.

Dat laatste vormde voor diverse grotere provinciale KBO bonden – waaronder Limburg, Gelderland en Overijssel – aanleiding om bezwaar aan te tekenen. Zij waren bang dat het provinciale niveau zou verdwijnen, wat zij absoluut niet wilden.

Dit vormde in de periode 2019–2020 aanleiding voor een impasse binnen de Unie KBO. De genoemde bonden dreigden uit de Unie KBO te stappen en daarmee het voorbeeld te volgen van KBO-Brabant, die al jaren geleden zelfstandig verder is gegaan.

In 2020 is vervolgens veel energie gestoken in een poging het uiteenvallen van de Unie KBO te voorkomen, wat uiteindelijk is gelukt. De toezegging daarbij was, dat er niet zou worden getornd aan het provinciaal niveau en dat er tussen de Unie KBO en de PCOB zou worden gezocht naar een wijze van samenwerking, die in federatief verband vorm en inhoud zou moeten krijgen. Dit is door beide verenigingen ter hand genomen en dat heeft geresulteerd in de Samenwerkingsovereenkomst KBO-PCOB Nieuwe Stijl, die op 1 juli 2021 door beide partijen is ondertekend. In die overeenkomst hebben beide verenigingen hun eigen structuur behouden en is afgesproken om gedurende vier jaar (tot 1 juli 2025) in federatief verband samen te werken, teneinde te kunnen beoordelen welke wijze van samenwerken dan wel samengaan in de toekomst het beste past bij de Unie KBO en de PCOB.

Huidige stand van zaken:

Vrij snel na het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst KBO-PCOB Nieuwe Stijl, liet KBO Noord-Holland het bestuur van de Unie KBO weten, dat zij zich niet kan vinden in het beleid van de Unie en kondigde het voornemen aan per 1 januari 2023 uit de Unie KBO te stappen. Dit voornemen werd vervolgens ook aangekondigd door KBO Limburg, KBO Gelderland en KBO Overijssel. Het heeft er alle schijn van dat dit voornemen zal worden omgezet in een definitief vertrek van deze bonden uit de Unie KBO. Dit alles dus ondanks de ondertekende Samenwerkingsovereenkomst, waarvan de inkt nog maar net was opgedroogd.

Het betreft hier een viertal grote KBO bonden, die met elkaar circa 80.000 leden vertegenwoordigen.

Het is ronduit betreurenswaardig, dat – ondanks alle inspanning die is verricht om ‘de boel bij elkaar te houden’ – toch ten tweede male de Unie KBO uiteen dreigt te vallen.

Het mag duidelijk zijn, dat deze ontwikkelingen binnen de Unie KBO naar verwachting grote consequenties zullen hebben voor de samenwerking tussen de Unie KBO en de PCOB en daarmee ook voor de PCOB als vereniging.

Het landelijk bestuur PCOB beseft dat deze ontwikkeling in de toekomst mogelijk invloed kan hebben op de samenwerking, die door PCOB en KBO-afdelingen op lokaal niveau in de praktijk vorm heeft gekregen. Het laatste wat het PCOB-bestuur wil is, dat die doorgaans vruchtbare samenwerking op lokaal niveau – bij u dus – op de tocht zou komen staan. Wij zijn juist een warm voorstander van goede relaties tussen lokale afdelingen PCOB en KBO. Zonder met de vinger naar de ander te willen wijzen, is de PCOB niet debet aan de huidige situatie, maar zal jammer genoeg wel de consequenties ervan ondervinden. In hoeverre lokale samenwerking mogelijk blijft, is op dit moment helaas nog niet te overzien. Het bestuur van de Unie KBO verricht op dit moment onderzoek naar de consequenties van de situatie die vrijwel zeker binnen de Unie zal ontstaan, te weten het vertrek van vier grote KBO-bonden uit de Unie KBO. Deze provinciale bonden hebben - zo wij weten - contact met de al lang geleden uitgetreden bond KBO-Brabant.

Wij zijn uiteraard zeer geïnteresseerd in wat dat onderzoek binnen de Unie KBO zal opleveren, maar wij kunnen dit niet passief afwachten. Om die reden oriënteren wij ons op de toekomst van de PCOB. Het is nog te vroeg daarover nu al uitspraken te doen, maar het bestuur is zich bewust van het feit dat er proactief iets moet gebeuren. Daartoe is op 23 september 2022 een extra vergadering van de Ledenraad bijeengeroepen waarin wij ons met elkaar over de ontstane situatie zullen beraden. Tijdens die vergadering zal het bestuur een aantal mogelijke varianten presenteren met al hun pro's en contra's. Eén daarvan zal zeker zijn het op een of andere manier verder samenwerken/samengaan met de Unie KBO, echter niet ten koste van elke prijs.

In onze zoektocht samen met de PCOB Ledenraad naar de toekomst van onze vereniging, zal er onder andere aandacht zijn voor onze identiteit en eventuele juridische en financiële consequenties. Daarnaast willen wij ons richten op de werving van jongere senioren en daarbij een actieve rol gaan vervullen. Verder streven wij naar een gelijkwaardig niveau van belangenbehartiging en dienstverlening voor onze leden.

TOT SLOT

Het bestuur heeft gemeend u op deze wijze op de hoogte te moeten stellen van ontwikkelingen binnen onze vereniging, die ons helaas overkomen. Wij doen ons uiterste best de PCOB door deze lastige situatie te loodsen en perspectief te bieden voor de toekomst. 'Onze vereniging is het waard om er met elkaar voor te knokken'. Pessimisme is wat ons betreft nu geen optie. Optimisme is soms lastig, maar je bereikt er wel veel meer mee. Ondanks de huidige ontwikkelingen is er reden positief te zijn over het toekomstperspectief van de PCOB. In een periode waarin binnen onze samenleving de aandacht voor senioren steeds belangrijker zou moeten worden, moeten wij zelf blijven uitgaan van onze eigen ambitie en kracht. Wij vormen immers een vereniging die bol staat van de activiteiten op lokaal niveau, dit dankzij de vele gepassioneerde vrijwilligers waarvoor bij ons veel waardering bestaat. Wij roepen u op dit met elkaar in stand te houden onder het motto 'Samen sterker voor de PCOB en daarmee voor senioren in Nederland'.

Ons bereiken berichten, dat vanuit sommige KBO bonden - die voornemens zijn uit de Unie te treden – informatiebijeenkomsten worden belegd over de ontstane situatie binnen KBO-PCOB, waarbij ook PCOB-afdelingen en/of individuele leden welkom zijn. Het bestuur beschouwt het als háár taak en verantwoordelijkheid, en niet die van KBO bonden, om de PCOB-afdelingen en haar leden te informeren over de situatie waarin wij ons nu bevinden. Wij willen daarmee voorkómen dat er een kloof van onbegrip zal ontstaan. Wij verzoeken u dan ook om de informatie in deze brief te delen met de leden binnen uw afdeling via de bij u geëigende kanalen.

Wij kunnen ons voorstellen dat de inhoud van deze brief vragen bij u oproept. Schroomt u niet deze te stellen door ons te bellen, te mailen of op een andere manier aan te spreken. Een goede ingang tot onze vereniging – en daarmee een korte lijn voor u – wordt gevormd door onze consulente, die u graag verder helpen. U kunt zich echter ook wenden tot uw regio- dan wel provinciaal coördinator. Wij als landelijk bestuur willen u uiteraard ook van dienst zijn en wij zoeken naar een mogelijkheid de communicatie met u te intensiveren door bijvoorbeeld bijeenkomsten in het land te organiseren.

Het bestuur vertrouwt erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Wij houden u op de hoogte van komende ontwikkelingen. Wij wensen u Gods Zegen toe.



door Gerard van de Mast

Anita

De wijsheden van kalenderblaadjes werken bij mij meestal averechts: gewone dingen worden als diepzinnige uitspraken gebracht en dat irriteert mij. Ook de weersvoorspellingen voor de komende maand worden gepresenteerd als zekerheden: "Regent het op Sint Margriet, dan regent het drie weken niet". Het beste wat je van dit soort wijsheden kunt zeggen is dat ze altijd rijmen. Toch trof ik op mijn 'Omdenkkalender' zomaar een echte wijsheid. Die uitspraak zou eigenlijk in grote letters op de achterwand van alle klaslokalen moeten staan, onzichtbaar voor de leerlingen, onontkoombaar voor de leerdracht: "Kinderen hebben liefde nodig, vooral als ze dat niet verdienen."

Met alle onderscheiden persoonlijkheden van mijn zesde klas kon ik – met mijn persoonlijkheid – redelijk, soms zelfs goed overweg. Maar met één meisje – door verhuizing in deze laatste klas beland – had ik stevast problemen. En zij met mij! Wat ik ook probeerde om die negatieve relatie in positieve richting om te buigen, het bleef een moeizame verhouding.

Nadat zij – ik noem haar voor het gemak maar even Anita – nadat Anita onze school had verlaten, heb ik nooit meer iets van haar gezien of gehoord. Ik wist alleen dat haar moeder inmiddels overleden was.

Zo'n dertig jaar later ging haar vader hertrouwen en die trouwerij werd groots aangepakt. Ik bezocht de receptie van de nieuwbakken echtelieden – om redenen die er hier niet toe doen.

Het was een drukke bijeenkomst met zoals altijd bij dergelijke gelegenheden veel onbekende en ook een paar bekende deelnemers. Aan iemand die het bruidspaar blijkbaar goed kende vroeg ik of Anita aanwezig was. Hij wees mij haar aan. Ik herkende haar nauwelijks. Dus ik ging met enige aarzeling naar haar toe. Zij herkende mij onmiddellijk. We wisselden wat obligate zinnestjes; ze was bepaald vriendelijk, toeschietelijk eigenlijk.

"We waren vroeger géén vrienden" liet ze zich lachend ontvallen. Ik stemde daar volledig mee in! Toen er een aardige vent van zeg twintig jaar op ons afkwam, stelde Anita mij voor aan haar jongste zoon: "Dit is meneer Van de Mast bij wie ik in de zesde klas zat; wij hadden vaak ruzie". "Ja, vind je het gek?" was zijn onmiddellijke reactie. En geloof het of niet, even later verscheen ook Anita's oudste zoon aan wie zij mij ook voorstelde. Zijn reactie was bijna woordelijk gelijk aan de vorige dialoog. "Ja natuurlijk had je problemen met deze meester. Zo zit je nu eenmaal in elkaar. Maar je ziet ook hier weer; later komt alles goed!"

Met z'n vieren hebben we getoost, op het bruidspaar. En op de nieuwe fase van de relatie Anita en haar meester van toen!



Agenda

28 september t/m 26 oktober



- | | |
|--|-------------|
| 8 okt. Laatste dag aanmelden voor jubileumfeest | zie blz. 11 |
| 12 okt. KBO Haarlem bestaat 70 jaar | zie blz. 11 |
| 14 okt. Jubileumlezing door Prof. Dr. Hein Klemann | zie blz. 13 |
| 19 okt. Fietsen | zie blz. 26 |
| 20 okt. Lucht dirigeren in het Verhalenhuis | zie blz. 28 |
| 26 okt. Aandacht 272 verschijnt | |

Wandelen in de duinen

Elke woensdag zie blz. 27

Bridge

Elke laatste woensdag van sept. t/m mei

IPad hulp

Elke donderdagmiddag om 14:00 uur zie blz. 27

Vooruitblik (om alvast in uw agenda te noteren)

- | | |
|---|-------------|
| 29 okt. Herdenkingsconcert | zie blz. 30 |
| 29 okt. Praat- & Luistercafé | zie blz. 24 |
| 11 nov. Jubileumlezing door Roxanne van Acker | zie blz. 13 |
| 12 jan. Jubileumlezing door Chris Robbert | zie blz. 13 |

Meer informatie: zie www.kbohaarlem.nl

* *Praat- & Luistercafé*

Elkaar ontmoeten in een goede sfeer en praten over ouder worden; gedachten en meningen willen delen met elkaar.

Gespreksthema: Hoe doorbreken wij onze eenzaamheid?

Er rust nog steeds een taboe op praten over de eigen eenzaamheid.

Dit is van alle leeftijden en is een onlosmakelijk deel van ons menselijk bestaan. Eenzaamheid komt voor in elke maatschappelijke groepering. Het is geen persoonlijke tekortkoming. Wij hoeven ons er niet voor te generen. Iedereen voelt zich weleens eenzaam.



Denk aan het boek van Koningin Wilhelmina: Eenzaam maar niet alleen... Bij het voorkomen van eenzaamheid is het van belang dat er behoeften worden vervuld.

Hierbij nodigen wij u weer van harte uit op:

Datum/tijd: zaterdag 29 oktober 2022 om 14:00 uur.

Plaats: Restaurant Vooges Centraal (achterkant station)
Kennemerplein 6, 2011 MJ Haarlem.

Kosten: € 2,--

Onder het genot van een drankje en een hapje bespreken we dit onderwerp in een ontspannen sfeer met elkaar. Commissie Welzijn KBO en PCOB Haarlem hoopt u ook deze keer opnieuw te mogen ontmoeten.

Warme Brasa

Commissie Welzijn.

M. Mathijssen

Nel Dellebeke

* *Wat eten we vandaag?*

Speciaal voor dit jubileumnummer kreeg ik een feestelijk en makkelijk recept toegestuurd, waarmee ik jullie graag kennis laat maken om uit te proberen.

Het recept is voor 4 personen, de bereidingstijd is 20 minuten.



Kipsalade met pesto

Ingrediënten:

- 90 gram basilicum pesto
- 2 el balsamico azijn
- 4 kippenborstfilets of 4 kippendijltjes (680 gram)
- 6 middelgrote pruimtomaten (450 gram), gehalveerd
- 125 gram jonge rucola sla
- 1 el olijfolie

Bereidingswijze:

- Meng de pesto en azijn in een kleine kom. Verdeel het mengsel in twee porties.
- Leg de kip en tomaten in een schaal of schotel en borstel een portie van het pestomengsel over de kip en de tomaten.
- Bak de tomaten in een hete grillpan tot ze zacht worden. Neem de tomaten uit de pan en bak de kip in dezelfde pan tot ze gaar en aan beide kanten bruin is. Laat 5 minuten rusten en snijd de kip in dikke plakken.
- Leg de kip en tomaten in een grote kom, samen met de rucola. Voeg de olie en het resterende pestomengsel toe. Meng het vervolgens voorzichtig.

Eet smakelijk.

Ik reken op nog meer enthousiasme. Hopelijk heeft de afgelopen zomertijd jullie op lekkere ideeën gebracht. Ik wacht het met spanning af, want mijn voorraad recepten is momenteel zeer beperkt en het kan alleen met jullie medewerking een succes blijven. Omdat mensen die mij recepten sturen aangeven dat men niet graag met toevoeging van hun naam in de Aandacht wil staan laat ik de naam van de inzender/inzendster in het vervolg achterwege.

Blijf vooral uw recepten sturen naar Nel Pool,

* *Fietsen*

Er was regen voorspeld, maar wie goed had gekeken op Buienradar wist dat de omgeving van Haarlem gespaard zou blijven. Om half elf stapten we, met z'n achten opgewekt op de fiets. Prachtig fietsweer!

Dwars door de stad naar de Zuid Schalkwijkerweg. Ringvaart over en de polder in. Dwars door het prachtige Haarlemmermeerse bos. Door het Floriadepark en zo verder naar het oosten.

De eerst stop was bij de Polderbaan. Het was druk van opstijgende vliegtuigen. Fascinerend. Daarna via een prachtig fietspad naar Zwanenburg en richting Spaarndam. Doel was om te gaan lunchen op de Golfbaan van Spaarnwoude. Heerlijk geluncht en plannen gemaakt voor de volgende fietstocht. We gaan dan via een mooie omweg naar Ruigoord dus de moeite waard om ook mee te gaan!! Tot dan.

Gerrit van Dam

Datum: woensdag 19 oktober
Tijd: om 10:00 uur verzamelen, 10:30 vertrek
Waar: bij 't Trionk
Van Oosten de Bruinstraat 60, Haarlem
Kosten: € 1,-- voor de koffie
De lunch voor eigen rekening of broodje mee.

* *Hulp bij laptop, tablet en smartphone*



Het spreekuur is bedoeld voor vragen en/of problemen met laptops, tablets, iPads, iPhones en smartphones.

Ook met vragen over software helpen we u, zoals DigiD.

Datum en tijd: elke donderdag van 14:00 tot 16:00 uur.

Plaats: Adelbertuskerk,
hoek Zaanenstraat/Rijksstraatweg in Haarlem-Noord. Bereikbaar met het openbaar vervoer en er is ruime parkeergelegenheid.
Ton van der Voort

* *Wandelen*

Elke woensdag 10:00 uur.

28 september: Kennemerduinen

Verzamelen bij de Tetterodehal.

5 oktober: Middenduin

Verzamelen bij de Tetterodehal.

12 oktober: Koningshof

Verzamelen bij de ingang.

19 oktober: Duin en Kruidberg

Verzamelen bij de ingang.

26 oktober: Oase

Verzamelen bij de ingang.

Groeten, Nora Teeuwen



EXTERNE ACTIVITEITEN en ANDERE ZAKEN VAN BELANG

In deze rubriek treft u activiteiten aan en regelingen die niet door KBO-PCOB Haarlem worden georganiseerd of verzorgd. Zij vallen daarom buiten de verantwoordelijkheid van KBO-PCOB Haarlem.

Omdat ze van belang (kunnen) zijn voor senioren brengen we ze graag onder uw aandacht.

*** Zingevende activiteiten in Verhalenhuis Haarlem**



Maandoverzicht activiteiten overdag
Verhalenhuis, van Egmondstraat 7, Haarlem

Verhalenhuis Haarlem feliciteert KBO/PCOB met feestelijk ledencadeau

Verhalenhuis Haarlem bestond vorige maand vijf jaar, wat natuurlijk in het niet valt bij jullie 70-jarige jubileum. Van harte gefeliciteerd! Aangezien we beiden in feeststemming zijn, willen we jullie graag een feestelijke activiteit met een flinke korting aanbieden, slechts € 6,--! U kunt reserveren voor deze activiteit op onze website www.verhalenhuishaarlem.nl en in het betaalproces de kortingscode '**jubileum**' intypen. Graag tot ziens!

Lunch & muziek: muzikaal bewegen met de luchtdirigent
Donderdag 20 oktober, 12:00-14:00 uur

Deelname € 6,--, vul bij kortingscode in: jubileum

De Maestroclass luchtdirigent laat zoveel mogelijk mensen genieten van lucht dirigeren. Even alles vergeten: kijk naar die emotie, die lachende gezichten en die vreugde. Zoveel positieve energie! Na de gezonde lunch in Verhalenhuis Haarlem gaat u samen met de luchtdirigent heerlijk muzikaal bewegen.

Het verband tussen voldoende beweging en gezondheid is wetenschappelijk overtuigend vastgesteld. Dat geldt voor jong, maar zeker ook voor oud! Maar lucht dirigeren biedt meer dan alleen het positieve effect op de vitaliteit. Andere factoren zijn bijvoorbeeld de herkenning, de herinnering en de beleving van de muziek. Soms komen emoties en herinneringen los, waardoor mensen helemaal opgaan in het lucht dirigeren.



Herdenkingsconcert

Programma: Requiem van Fauré en drie werken van Mendelssohn, te weten Psalm 42, Hear my Prayer en Verleih' uns Frieden.

Met dit concert willen we allen herdenken die ons zijn overleden: onze dierbaren die zijn overleden, de slachtoffers van de coronapandemie en ook alle oorlogsslachtoffers, niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog maar ook allen die overleden zijn door oorlogsgeweld in Oekraïne en andere oorlogsgebieden.

Muziekkenners hebben het bij het Requiem van Fauré vooral over een ingetogen, rustige en vredige sfeer, troostrijk en sereen, niet dramatisch of dreigend, kleurrijk, met impressionistisch aandoende harmonieën.



We hopen om, samen met u als toehoorders, door middel van dit concert de herinnering levend te houden aan allen die ons overleden zijn.

Uitvoerenden: Chr. Gemengd Koor Cantamus uit Hoofddorp en Canticum Novum uit Alkmaar

Datum en tijd: Zaterdag 29 oktober, 15:00 uur (14:30 kerk open)

Plaats: Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28, Haarlem

Entree: € 19,50

Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar aan de zaal of via de website van het koor: www.cantamus.nl/kaartverkoop

Rob Veltkamp



Gemeente Haarlem

Sociale Wijkteams

Schalkwijk 1 (Boerhaavewijk, Meerwijk)	023-543 09 91
Schalkwijk 2 (Europawijk, Molenwijk)	023-543 09 92
Oost 1 (Slachthuisbuurt enz.)	023-543 09 93
Oost 2 (Parkwijk, Zuiderpolder)	023-543 09 94
Noord 1 (Noord-Noord)	023-543 09 95
Noord 2 (Noord-Zuid)	023-543 09 96
Centrum en Rozenprieel	023-543 09 97
Zuidwest	023-543 09 98
Zandvoort	023-574 04 50

Voor vragen over... **Neemt u contact op met...**

Administratie leden KBO (Zie ook bladzijde 2)	mw. N. van Kampen	
Activiteiten door KBO en PCOB	<i>vacature</i>	
Activiteiten Kennemerhart	Kennemerhart	023-5 214 214
Activiteiten door derden	zie onze website	www.kbohaarlem.nl
Belastingzaken (coördinator)	dhr. H. van Elk	
Bridge	dhr. H. van Elk	
Cliënt-ondersteuner KBO-PCOB		
	mw. I. Woerde	
Computercursussen	zie ook onze website	
Computerhulp (coördinator)	dhr. T. van der Voort	
Consultatiebureau (gezondheid)	Stichting St. Jacob	023-892 29 80
Fietsen	dhr. J. Goossens	
Hulpvragen en Schuldhulpverlening (gem. Haarlem en Zandvoort)	Zie Sociale Wijkteams vorige blz.	
Hulpvragen (gem. Bloemendaal)		023-525 03 66 06-103 88 354
Juridisch loket Haarlem	Bureau rechtshulp	0900-8020
Klaverjassen	mw. J. Riksman	
Levensvragen (Praat- & Luistercafé)		
	mw. M. Mathijssen	
	mw. N. Dellebeke	
Ouderenombudsman (steun)	gem. Haarlem	0900-6080100
Privacywet AVG	Bestuur	
Reizen	mw. R. Visser	
Rijbewijzen (alle vragen)	zie ook onze website	085-488 36 16
Secretariaat KBO Haarlem	zie bladzijde 2	
Secretariaat PCOB Haarlem	zie bladzijde 2	
Service- Juristen- en Pensioentelefoon	KBO-PCOB Nieuwegein	030-340 06 55
Themamiddagen PCOB	mw. N. Pool-Verbeek	
Wandelen	mw. N. Teeuwen	
Website www.kbohaarlem.nl	dhr. R. Veltkamp	
WMO – hulpvragen	zie: Hulpvragen hierboven.	
Zilveren Kruis	<i>Collectiviteitscode van KBO en PCOB is: 207 000 837</i>	
Zorg en Welzijn	<i>Vermeld lidmaatschap KBO Haarlem</i>	
Zorgbalans-Zorgcentrale Haarlem		023-891 89 18