

AANDACHT 304

SENIORENMAGAZINE VAN KBO HAARLEM



Hulp bij aangifte
In memoriam Gerard Kortekaas
Natuurmomenten

februari 2026



KBO Haarlem **Aandacht 304**

februari 2026

KBO HAARLEM

opgericht 12 oktober 1952

postadres: L. Zocherplantsoen 51, 1992 AD Velsersbroek
email: secretaris@kbohaarlem.nl
www.kbohaarlem.nl
KBO Haarlem
rekeningnr. NL29 INGB 0000 1742 92 t.n.v. KBO Haarlem

Het bestuur bestaat uit

voorzitter	Theo Vermeij	023 – 535 74 80 voorzitter@kbohaarlem.nl
secretaris	Martin Schreurs	06-445 70795 secretaris@kbohaarlem.nl
penningmeester	Simon van Veen	023 – 888 18 77 penningmeester@kbohaarlem.nl
bestuurslid Leden	Ton van der Voort	06-505 17 299 ledenadministratie@kbohaarlem.nl

Klachten over bezorging van Aandacht

Theo Vermeij meijth@gmail.com 023 - 535 74 80
(bellen tussen 17:30 en 19:00 uur)

Ledenadministratie KBO Haarlem

Ton van der Voort ledenadministratie@kbohaarlem.nl
Kloppersingel 175, 2021 CW Haarlem

Voor het aanmelden van een nieuw lid, het wijzigen van je adres, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook voor het melden van een overlijden en het beëindigen van het lidmaatschap (uiterlijk 1 december van het voorafgaande jaar) stuur je een e-mail naar de ledenadministrateur.

Foto voorpagina

De foto op de voorpagina is gemaakt door Frank Heerens

Van de redactie

Het nieuwe jaar is begonnen, de sneeuw en ijzel zijn weg. Goede voornemens, daar doe ik niet aan. Wel probeer ik om te kijken naar de mensen om mij heen met een vriendelijk woord, een glimlach of een helpende hand, Mijn burens (en ook anderen) waarderen dat en dat maakt mij weer blij.



Gelukkig nieuwjaar wensen mag tot half januari. Als je Aandacht 304 leest is het februari; toch wens ik je alle goeds voor 2026!

Voor je ligt een nieuwe editie van Aandacht met leuke artikelen.

In Aandacht 304 lees je over:

- ✚ tijd voor nieuwe uitdagingen
- ✚ kerstbijeenkomst van 17 december 2025
- ✚ contributie

Veel leesplezier met Aandacht 304!!

Kopij inleveren

Wil je ook een artikel schrijven in een volgende Aandacht, een reactie geven op een artikel of een anekdote vertellen over een KBO Haarlem activiteit? Of een foto voor de voorpagina inleveren?

Stuur dan je tekst en de bijbehorende foto(s) naar het emailadres van de redactie van Aandacht: redactie.aandacht@kbohaarlem.nl

De deadline voor het inleveren van de kopij voor de Aandacht editie maart (nummer 305) is woensdag 11 februari 2026.

Aandacht 305 verschijnt op 24 februari 2026.

Lydia Heerens, 06-304 37 063

redactie.aandacht@kbohaarlem.nl

Wie viert een bijzondere verjaardag?



KBO Haarlem leden van 80, 85 en 90 en 95 jaar: van harte gefeliciteerd!

We wensen alle jarigen in februari een fijne verjaardag en een goed nieuw jaar!

In februari 2026 viert een KBO Haarlem lid haar 95^e verjaardag.

Zeven KBO Haarlem leden bereiken in februari 2026 hun 90^e verjaardag.

We feliciteren negen KBO Haarlem leden met hun 85^e verjaardag.

Elf KBO Haarlem leden worden in februari a.s. 80 jaar.

Een bijzondere verjaardag!

Het gebeurt niet vaak dat één van de leden van KBO Haarlem zijn of haar honderdste verjaardag viert. Op 3 januari 2026 bereikte Ans Waals deze hele bijzondere leeftijd.

In de vorige Aandacht stond de 100^e verjaardag van Ans helaas niet vermeld. Ton van der Voort heeft haar met een mooie bos bloemen excuses aangeboden namens KBO Haarlem.



Ans Waals: van harte gefeliciteerd met je 100^e verjaardag!

In memoriam Gerard Kortekaas



Helaas moet ik je berichten, dat op 16 december 2025 Gerard Kortekaas - na een kort ziekbed - op 84 jarige leeftijd is overleden.

Gerard is in 2019 gestart als belastinghulp. Hij was de opvolger van de heer De Bruijn. Het bijzondere is dat hij geen lid is van KBO Haarlem, maar toch wilde helpen.

Veel sociale functies

Zijn sociale betrokkenheid blijkt ook wel uit de functies die hij bekleedde. Gerard was o.a. vrijwilliger bij parochie Schalkwijk waar hij actief betrokken was bij de Caritas.

Gerard hielp als belastinghulp de laatste jaren vooral de KBO Haarlem leden in en rond de Amsterdamsebuurt. Hij was altijd bereid om, indien nodig, een extra stapje te doen. Dat werd ten zeerste gewaardeerd.

Wij danken Gerard Kortekaas voor zijn inzet voor KBO Haarlem en wensen zijn vrouw Els en hun twee kinderen veel sterkte toe.

Vervangers

Jack van de Haterd en Peter Jongejan nemen de leden, waarvoor Gerard Kortekaas de aangifte verzorgde, over. De gegevens van deze KBO Haarlem leden zijn in hun bezit. Jack en Peter benaderen deze leden telefonisch in de maanden januari en februari.

Peter Jongejan
coördinator belastinghulpers

Overleden, maar niet vergeten



illustratie van Annelie Versteeg

We herdenken de dertien KBO Haarlem leden, die onlangs overleden, maar ook alle andere overledenen.

Toelichting

In deze rubriek staan de namen van jarige en overleden leden van KBO Haarlem. De versie van Aandacht op de website bevat geen persoonlijke informatie.

Vier je in de komende maanden een kroonjaar dan vermelden we dat graag in Aandacht! Wil je jouw verjaardag **niet** vermeld zien in Aandacht? Meld dit dan bij voorkeur met een e-mail aan Ton van der Voort: ledenadministratie@kbohaarlem.nl

Wanneer een KBO lid overlijdt dan nemen de nabestaanden contact op met de ledenadministratie. Zij geven dan ook aan of dit overlijden in Aandacht vermeld mag worden.

Ledenadministratie@kbohaarlem.nl is het emailadres van de KBO Haarlem ledenadministratie. Meld daar je wijziging van verhuizing, nieuwe telefoonnummer of het overlijden van een dierbare.

Mededelingen van het bestuur

door Theo Vermeij

KBO Noord-Holland

Het bestuur van KBO Haarlem houdt je in het kort op de hoogte van onze uittreding uit KBO Noord-Holland. Er is niet zoveel nieuws, maar het zal nog wel even touwtrekken blijven.

We kennen onderhand het probleem wel: groot ledenverlies door ouderdom en overlijden en weinig aanwas van jongere ouderen. Hierdoor komt er te weinig contributie binnen voor de bestaande activiteiten en er is geen geld voor nieuwe. De huidige activiteiten brengen wel onvermijdelijk kosten met zich mee.

Het is onverantwoord om zo door te gaan. Daarom is in een extra ledenvergadering op 24 juni 2025 besloten om m.i.v. 1 januari 2026 uit KBO Noord-Holland te treden.

Ik nodig je alvast uit voor de jaarvergadering van woensdag 22 april 2026 in de Moeder van de Verlosser, om jouw mening te horen.

Plannen

We zijn op zoek naar een eigen ruimte. De Moeder van de Verlosserkerk sluit eind 2026 en in de Adelbertuskerk zijn steeds meer activiteiten in de kerkelijke zaken.

Er zijn nog steeds dezelfde plannen om samen te werken met (voormalige) KBO-afdelingen in de omgeving. Misschien kunnen we bepaalde kosten delen. We houden het huidige programma aan.

De meeste leden hebben weinig belangstelling voor dit soort bestuursperikelen. Het bestuur moet zich hier wel mee bezig houden en ook de leden informeren.

Mocht je begaan zijn met KBO Haarlem, neem dan contact op met één van de bestuursleden om nadere informatie te krijgen, bijvoorbeeld door de cijfers van 2025 nu al in te zien.



Contributie

door Ton van der Voort, ledenadministratie

Ook voor 2026 wordt weer contributie van jou gevraagd. Met jouw contributiebedrag financiert KBO Haarlem alle activiteiten.

De contributie voor 2026 verandert niet: leden betalen €25,00 per persoon en echtparen betalen €45,00.

Contributie betalen

Bij de leden, die een machtiging (automatische incasso) hebben, wordt de contributie in de derde week van februari 2026 van hun rekening afgeschreven. Dit gebeurt door Club Collect namens KBO Haarlem.

Leden met een email adres of 06-nummer krijgen een betaalverzoek, ook van Club Collect. Hierin staat een link hoe je kunt betalen: bijv. <https://app.clubcollect.com/code/nl/SK-92-GY-99-SY> Klik op deze link, dan ontvang je een code en kom je op de betaalpagina. Dit is geen phishing, maar een echte mail!

Heb je geen van bovenstaande mogelijkheden, dan stuurt Club Collect je een brief met het verzoek te betalen. In de brief staat een instructie hoe je de betaling kunt doen: éénmalige incasso, Ideal of zelf het contributiebedrag overmaken.



Afgelopen jaar verliep het innen van de contributie beter dan voorgaande jaren.

Als alles goed verloopt, dan betalen alle leden uiterlijk in maart hun contributie voor 2026; dat vindt de penningmeester heel fijn!

Heb je een vraag over het betalen van je contributie, mail dan naar: ledenadministratie@kbohaarlem.nl of bel 06-505 17 299 van Ton van der Voort of 023-888 18 77 van Simon van Veen (penningmeester).

Emailadres en 06-nummer

Van een groot aantal leden is geen 06-nummer of emailadres bekend. Het zou fijn zijn om deze gegevens in het systeem te noteren. Geef je emailadres en 06-nummer aan mij door! Een email naar ledenadministratie@kbohaarlem.nl is voldoende.

Natuurmomenten



De titel van dit stukje lees je gemakkelijk als 'natuurmonumenten', maar het gaat over momenten in de natuur die ik als bijzonder heb ervaren.

Via de verkennerij was ik al gewend om vaak 'naar het bos' te gaan. Als Hilversummer heb ik tot aan de militaire dienst veel gefietst en gewandeld in de bossen van de Lage Vuursche. Bijna dagelijks, weer of geen weer, fietste ik na school het bos in. Lekker alleen en helemaal weg van alles. Ook toen ik later in Haarlem woonde genoot ik heel vaak van de Kennemerduinen of de Waterleidingduinen.

En als pensionado was ik vaak een lange dag in de duinen. "Nog wat gezien?" vroegen ze thuis. "Nee, maar het was wel heel lekker!"

Bijzondere dieren

Duitse of Franse natuurgebieden waar we ooit onze vakanties doorbrachten, zijn wat ruiger dan de onze. Daarom verwachtte ik vaak mooie belevenissen in de natuur. Dat viel eigenlijk wel tegen.

Maar: in de Morvan zagen we een das die rustig door de regenmorgen kuisde. En een hop, een carnivaleske vogel met een onwaarschijnlijke kuif.



Dat zijn momenten die ik niet vergeet.



In de Harz maakte ik een wandeling door een kurkdroog dennenbos. Tijdens een pauze leunde ik op mijn wandelstok en tot mijn verbazing klom een eekhoorn omhoog, tot mijn hand en verliet me langs dezelfde weg: leuke ervaring!

In onze eigen duinen volgde ik een smal paadje waarover een zware tak van een grote den hing, op ooghoogte. In de oksel van die tak met de stam nestelde een eekhoorn die zich kennelijk bedreigd voelde. Hij ging tekeer. Ik schrok me lam. Minder leuk maar zeker bijzonder.



De verkennerij besteedde veel aandacht aan zorg voor de natuur. Maar dat pakte wel eens verkeerd uit. Sluipend, plat op je buik, door een sparreanplant, schrok ik me te pletter, toen een eend met veel rumoer haar elf warme eieren in de steek liet, vlak voor mijn gezicht. Dan voel je je schuldig!

De volgende dag gingen we heel voorzichtig kijken of die eend terug was. Dat hoopten we vurig, zo niet, dan zouden we de eieren meenemen voor ons 'natuur-museumpje' in ons verkenners hoofdkwartier. Een boswachter had ons in de gaten. Hij leerde ons dat we het verlaten broedsel moesten laten liggen, als voedsel voor bijvoorbeeld vossen.

Wasmeer

Tegenwoordig is het 'Wasmeer' bij Hilversum een zeer beschermd natuurgebied: er staan hoge hekken omheen en het is, terecht, volledig ontoegankelijk. Toen ik verkenner was kon je er gewoon wandelen.

Wij waadden dóór dat wasmeer, terwijl we met de verkennersstok telkens de diepte peilden voor de volgende stap. Opeens toen ik mijn stok weer boven water tilde, zagen we een grote ringslang die zich om mijn stok had gerold! We konden hem goed bekijken voordat ie weer in het water verdween. Onvergetelijk! (En wat een natuurbescherming!?) Van de weeromstuit zochten we snel de oever op.

Vos

Het blijft leuk, niet bijzonder, om een vos te zien. Een paar erva-
rinkjes met dat mooie beest moet ik hier vermelden. Over het
bevroren en besneeuwde Cremermeer stak een fraaie vos over,
duidelijk zichtbaar tegen de witte achtergrond zonder obstakels,
in één rechte lijn.

Met mijn zwager die boswachter was, wandelde ik eens in de buurt
van het Vogelmeer. "Ik ruik een vos" onderbrak die zwager mijn
gepraat. Dat leek me sterk, dat je zomaar een vos zou ruiken. En
werkelijk, na een paar meter zagen we een vos uit de duindoorns
tevoorschijn komen. Hij schrok van ons, want hij liet zijn prooi
(een stuk konijn) vallen en verdween schielijk. Mijn zwager-vak-
man vond dat we zwijgend moesten blijven staan: de vos zou ze-
ker terugkomen om zijn prooi alsnog te pakken. En aldus ge-
schiedde.

Op mijn 75^e verjaardag liep ik mijn gebruikelijke lusje 's morgens
vroeg in de duinen. Ineens stond er een schitterende vos voor
mijn neus. We waren alle twee verbaasd. We keken elkaar indrin-
gend in de ogen; ik begreep dat deze vos mij even kwam felicite-
ren. Een gaaf cadeautje!

Wordt vervolgd

Dierenfoto's op de voorpagina



Op de voorkant van deze Aandacht zie je
een foto van een wintertafereel met twee
Lakenvelders.

Voor de komende edities van Aandacht
zoek ik leuke, kleurrijke foto's van dieren
in de natuur, op vakantie of gewoon van
jouw eigen huisdier.

Een staande foto past het beste op de
voorkant van Aandacht.

Heb je een leuke foto? Mail deze dan naar
redactie.aandacht@kbohaarlem.nl

Alvast heel hartelijk dank!

Lydia Heerens, redacteur Aandacht

Tijd voor nieuwe uitdagingen...

Met mijn expertise Welzijn (21 jaar ouderenadviseur) was ik ruim 12 jaar bestuurslid van KBO Haarlem. Ik heb besloten om per 19 december 2025 met deze functie te stoppen.

Terugblik

Met veel inzet en plezier heb ik samen met Nel Dellebeke een Praat- en luistercafé gestart. Op vijf verschillende locaties in Haarlem gaven wij presentaties over diverse onderwerpen, die ons na aan het hart lagen. An Koot, Inez Lips en Karin Kerckhoffs leverden een waardevolle bijdrage. En last but not least heeft Adriaan Koopmans mij geleerd om nog duidelijker te benoemen wat ik wil overbrengen aan de deelnemer, zodat eenieder het goed kon begrijpen. Mede dankzij de opkomst van steeds meer leden werd Praat- en luistercafé een groot succes! Dank jullie allen hiervoor.

Samenwerking

Mijn quote is: samen komen is een begin, samen werken is vooruitgang en samen blijven is de kunst. Het is een proces waarbij meerdere mensen elkaars kwaliteiten benutten om tot een beter resultaat te komen. Dit vereist een open communicatie en vertrouwen om een gezamenlijk doel te halen.

En hier wringt de bekende schoen: de samenwerking met KBO Noord-Holland betreur ik ten zeerste en mede hierdoor werd het voor mij mentaal te zwaar.

Tot slot

Ik heb veel respect voor het huidige bestuur KBO Haarlem: Theo Vermeij (voorzitter), Ton van de Voort (ledenadministrateur), Simon van Veen (penningmeester) en Martin Schreurs (secretaris) die samen de vereniging van KBO Haarlem willen voortzetten.

Ik blijf omzien naar mensen, ook in mijn eigen buurt. Wekelijks is in café De Vijfhoek op dinsdag vanaf 16:00 uur een Uurtje Buurtje, waar burens elkaar ontmoeten onder het genot van een drankje. Dit initiatief willen diverse zorginstellingen uitrollen in Haarlem.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie bedankte Theo mij voor mijn verdienste met mooie woorden en een prachtige bos bloemen.

Rest mij jullie allemaal hartelijk te groeten in de hoop elkaar als lid van KBO Haarlem te blijven ontmoeten.

Marianne Mathijssen



Kerstbijeekomst 17 december 2025

Op woensdag 17 december 2025 komen ruim 100 KBO Haarlem leden naar de Moeder van de Verlosserkerk voor de jaarlijkse kerstbijeekomst. Pastoor Rob Verhaegh gaat voor in de eucharistieviering. Con Amore verzorgt de muzikale ondersteuning.



Marianne Mathijssen beschrijft de viering: Rob begint met: "Wat heerlijk om in deze mooi versierde kerk samen te zijn en het Kerstfeest met elkaar te vieren. Iedereen is nu vriendelijker." Bij de kerststal ervaart de pastoor warmte. Het is ook een mooi verhaal: na een zware reis kijken Jozef en Maria uit naar een slaapplek, een stal. In deze kerststal vinden zij vrede.

God heeft ons een hart gegeven om de veiligheid en liefde uit de stal te ervaren. Het bijzondere is dat Hij ons de vrede van het kind heeft gebracht. Vrede voor mensen die van goede wil zijn. Rob wenst iedereen een zalig en hartelijk kerstfeest: laat ons de liefde doorgeven aan de mensen om ons heen, in de hele wereld. En hij bedankt het koor Con Amore, dat zo mooi heeft gezongen!

De collecte brengt €285,80 op voor Hospice Haarlem.

Mooie kerstliederen

Na de lunch zingt het koor Con Amore onder leiding van dirigent Ben Kamer prachtige kerstliederen. Het programma varieert van 'De herdertjes lagen bij nachte' en 'Stille Nacht' tot hele mooie Christmas Carols zoals 'Joy to the world' en 'Away in a manger'. De aanwezigen zingen uit volle borst mee en bedanken het koor met een warm en luid applaus.

Loterij

Henneke Dijkers en Ineke Eeken verzorgen dit keer met hulp van Ria Fakkeldij weer een mooie prijzentafl in kerstsfeer: leuke, zelfgemaakte prijzen, levensmiddelentasjes, een lantaarn, advocaat met slagroom en nog veel meer. Veel KBO Haarlem leden kopen een aantal lootjes en gaan met leuke prijzen de deur uit.

Gastheren en -vrouwen en alle anderen die meehelpen bij deze fantastische dag: hartelijk bedankt namens alle deelnemers aan de KBO Haarlem kerstbijeekomst 2026!



Op zoek naar geluk

Alsnog een welgemeend gelukkig nieuwjaar!

door Inez Lips

Geluk. Gelukkig zijn. Dat is volgens mij toch wel het kostbaarste goed op aarde, waar we allen op onze eigen manier naar streven. Denk alleen al aan wat we elkaar aan het begin van 2026 hebben toegewenst: gelukkig nieuwjaar! Volgens internet ontlopen de wensen in de verschillende talen (door taalkundigen geschat op ca. 7000!) elkaar niet veel: geluk, gezegend, voorspoed, het goede. Bonne annee, Felice ano nuevo, Ein gutes neues Jahr, Happy new year. En ga zo maar door in het Arabisch, Chinees (Mandarijn), Indiaas (Hindi) etc. Een variatie is de felicitatie met het nieuwe jaar zelf, zoals bijv. in het Japans en Russisch: (ik feliciteer u) met het begin van het nieuwe jaar. Oók een wens voor geluk en voorspoed.

Wel is er verschil in het moment van het uitbrengen van de goede wensen. Voor verschillende culturen en religies begint het nieuwe jaar immers niet op 1 januari, zoals het Gregoriaanse nieuwjaar, in 1582 ingesteld door Paus Gregorius. De bekendste zijn het Islamitisch, Chinees, Koreaans, Vietnamees, Hindoeïstisch, Joods, Iraans, Ethiopisch, Thais en Balinees nieuwjaar. Zo hebben vele volkeren hun eigen unieke moment en manier om het nieuwe jaar te vieren, meestal ook gepaard gaande met rituelen en feestelijkheden.



Een bijzondere jaarwende is het traditionele Keltische jaarfeest Samhain na Cailleach. Dit is geen wens maar luidt de komst van de Koningin van de winter in, afgebeeld als een wijze oudere vrouw, op de avond van 31 oktober en 1 november. Cailleach, zoals ze heet, staat symbool voor het Keltische nieuwe jaar, de overgang van nazomer naar de winterse kou, terwijl 'onze' Gregoriaanse kalender is gebaseerd op de fases van de zon, waar de aarde in $365 \frac{1}{4}$ dagen omheen draait.

Een moderne versie versie van Cailleach

Hulp bij de aangifte belastingjaar 2025

door Peter Jongejan, coördinator

Ook dit jaar staan onze vrijwilligers / belastinghulpers voor je klaar om je van dienst te zijn bij je belastingaangifte. En niet alleen met de belastingaangifte, maar ook met zorg- en huurtoeslag kunnen zij helpen. Deze service is bedoeld voor de leden van KBO Haarlem.



Groep belastinghulpers

Er heeft zich helaas geen nieuwe vrijwilliger gemeld. Wel moet ik melden, dat Gerard Kortekaas na een kort ziekbed op 16 december 2025 is overleden. Jack van de Haterd en Peter Jongejan nemen de leden, waarvoor Gerard Kortekaas de aangifte verzorgde, over. De gegevens van deze KBO Haarlem leden zijn in hun bezit.

Ik verwacht met deze nieuwe indeling alle leden, die dit wensen, te kunnen helpen. Het blijft echter noodzakelijk om uit te zien naar nieuwe belastinghulpers.

Ken je iemand die het leuk zou vinden om mensen te helpen bij hun aangifte, laat hem of haar dan contact opnemen met coördinator Peter Jongejan: telefoonnummer 06-178 177 68.

Machtigingscode

De belastinghulpers maken gebruik van een machtigingscode. Machtigingscodes die twee of meer jaren gebruikt zijn, zijn vanaf 31 december 2025 niet meer geldig. De mensen die het betreft ontvangen niet meer automatisch een nieuwe code. De belastinghulpers zal, in overleg met betrokkenen, een code aanvragen. Wanneer je de brief ontvangt kun je de code doorgeven aan jouw belastinghulpers. Het liefste pas na 15 februari 2026.

Andere belastinghulpers

Tref je dit jaar een andere of nieuwe belastinghulpers, dan moet de belastinghulpers altijd een nieuwe machtigingscode aanvragen en activeren. Dat doet de belastinghulpers voor jou. Met jouw toestemming vraagt hij of zij een code aan voor zowel de inkomstenbelasting als de toeslagen. Dit kan gebeuren in de maand februari.



Als je van de belastingdienst de codes ontvangt, geef deze dan na 15 februari 2026 door aan je belastinghulpers.

Bijdrage

De bijdrage in de onkosten van de belastinghulpers is dit jaar verhoogd naar €15,00. Dit geldt voor alleenstaanden en ook voor mensen die samen fiscale partners zijn (bijvoorbeeld echtparen, samenwonenden).

Moeten er twee aparte aangiftes gedaan worden dan is de totale bijdrage €20,00.

Indeling van wijken en belastinghulpers

In het schema van vorig jaar is een wijziging aangebracht. Door het overlijden van Gerard Kortekaas is zijn wijk verdeeld naar andere hulpers. Mocht het voor jou niet duidelijk zijn bij wie je terecht kunt, dan kun je altijd telefonisch contact opnemen met de coördinator Peter Jongejan: telefoonnummer 06-178 17 768.

Wijkingeling belastinghulpers in 2025

Let op, de **postcode** is een indicatie. De beschrijving is doorslaggevend.

Haarlem-Noord boven de Jan Gijzenvaart (2025, 2026)

Annamarie de Weerd, 023-538 44 67

Haarlem-Noord tussen Jan Gijzenvaart en het Bolwerk (2021, 2022, 2023, 2024). Krim (deel van 2023), Bloemendaal en Santpoort-Zuid

Theo Louter, 06-330 05 655

Spaarndam (2063), Haarlem tussen spoorlijn, ten westen van de Kinderhuisingel, Wilhelminastraat en ten noorden van de Westergracht (2013). Sportheldenbuurt, voorheen Droste gebied (2031)

Haarlem-Oost (Amsterdamse buurt) tussen Spaarne, Herensingel, de lijn Nagtzaamstraat - Kruistochtstraat - Pladellastraat - Schipholweg (2032 en deel 2033)

Jack van de Haterd, 06 444 92 690

Haarlem-Zuid West (2012 zonder Rozenprieel, 2014 en 2015) Zandvoort en Bentveld

Jos van der Geest, 06-115 10 054

Centrum (2011) Europawijk (2034) Molenwijk (2036)

Frank Heerens, 06-218 93 258

Rozenprieel (deel 2012). Parkwijk en Zuiderpolder (2033 ten oosten van de Prins Bernhardlaan), Boerhaavewijk (2035), Meerwijk (2037). Amsterdamse buurt tussen de lijn Nagtzaamstraat - Kruistochtstraat - Pladellastraat - Schipholweg en de Prins Bernhardlaan (deel 2023 en 2033)

Peter Jongejan, 06-178 17 768



Wat eten we vandaag?

Als het buiten koud is, smaakt een stampot heerlijk. Hieronder vind je het recept voor twee personen van een smakelijke, zachte,

bijzondere hutspot

Ingrediënten

250 gram uien
250 gram wortel
400 gram aardappelen
klont roomboter
jus
gehaktballen, rookworst of
draadjesvlees



Hoe maak je de hutspot klaar?

Schil de ui, wortelen en aardappelen en snij de wortel en aardappel in stukjes en de uien in ringen. Smoor de uien in een flinke klont roomboter en blijf roeren tot ze zacht en gekarameliseerd zijn. Voeg een scheutje water toe. Laat het nog even pruttelen tot de uien gaar zijn.

Zet ondertussen de aardappelen en wortelen met een snufje zout naar smaak op en kook ze ca. 20 minuten.

Giet de aardappelen en wortelen af en stamp de hutspot fijn. Roer de gekarameliseerde uien erdoorheen.

Serveer de hutspot met een gehaktbal, rookworst of draadjesvlees en uiteraard met een kultje jus.

Eet smakelijk!!

Nieuwe recepten

Vind je het leuk om ook jouw favoriete, lekkere recept in Aandacht te publiceren? Stuur deze dan naar de redactie via het emailadres redactie.aandacht@kbohaarlem.nl. Alvast hartelijk dank!

Ff bomen

door Ineke Schaap

Ff bomen, jazeker dit gaat over bomen en wel over 'veegbomen!' Wat zou dat handig zijn om de achter gebleven en verloren dennenaalden weg te krijgen! Eerlijk gezegd wist ik niet dat er veegbomen bestaan, laat staan dat er een bomenmuseum is.



Het Von Gimborn Arboretum is een bomentuin in Doorn. Dit museum bevindt zich tussen Doorn en Driebergen. Super leuk om daar deel te nemen aan een excursie. Je denkt bij veegbomen echt "die boswachter neemt ons in de maling!" Maar nee, we hebben het zelf met eigen ogen gezien. Gaaf!



Waar zijn veegbomen in ons Kennemerland te vinden?

Wij wandelaars hebben het geluk dat Rutger heel veel van bomen en planten weet. Zou hij dan toch ook veegbomen vinden bij onze wandelingen? Helaas, daarvoor moet je toch naar de grootste bomentuin van Nederland op de Utrechtse heuvelrug.

Wel kregen wij een leuk verhaal over echte blikvangers; 'solitair bomen' zoals te zien op de foto's; karakteristieke bomen met wijd uitlopende takken.



Laat je onderdompelen in de wereld van de bomen en wandel met ons, door het leven met rondom jou een oneindige levende galerie waar je prachtige kunstwerken van de natuur kan ontdekken. Onderstaande wandelingen staan al in de planning.

Wandeldata

In februari gaat de wandelgroep – vanaf 10:00 uur – op pad. De wandeling eindigt met een kopje koffie of thee.

Nora Teeuwen, tel. 06-189 18 189

28 januari	Bleek en Berg verzamelen bij de ingang
4 februari	Elswout verzamelen bij de ingang
11 februari	Middenduin verzamelen bij de Tetterodehal
18 februari	Koningshof verzamelen bij de ingang
25 februari	Oase verzamelen bij de ingang

Schaatsen

door Simon van Veen

Nederlanders zijn goed in sporten op of in het water: zwemmen, roeien, zeilen en schaatsen. Door de ligging van Nederland is dat ook min of meer verplicht.

Schaatsen

Wat schaatsen betreft moet ik aan vroeger denken. Ik kom uit een boerengezin met elf kinderen: vier meiden en zeven jongens. Ik ben de tiende. Allemaal stonden we al vrij vroeg op (dezelfde) Friese doorlopers en waren enthousiaste schaatsers: zodra het kon schaatsten we op de boerensloot. Door het boerenbedrijf konden we niet overal aan mee doen. Wel reden we de toertochten in Assendelft en op de Gouwzee bij Monnickendam. Dat staat me nog steeds bij!

Schaatsenwedstrijden

Ook volgden we de Nationale langebaan schaatsenwedstrijden. De loting stond zaterdagmorgen in de krant; in kolommen kon je de tijden noteren. Bijkans een heel weekend waren we met schaatsen bezig. In het begin aan de radio gekluisterd en later volgden we de schaatsers op televisie. Toen Henk van der Grift kampioen werd hadden wij nog geen televisie; wel in de tijd van Ard Schenk en Keessie Verkerk.

Ik vind het jammer dat Russen uitgesloten zijn van de wedstrijden. Politiek en sport horen los van elkaar te staan!



MILANO CORTINA 2026



Olympische winterspelen

Van 7 februari tot en met 21 februari 2026 zijn de Olympische winterspelen in Milaan. Dan ga ik zeker de wedstrijden op televisie bekijken, vooral die waar Nederlandse sporters aan mee doen.

Hier is het 'schaatsprogramma' van de Olympische winterspelen:

zaterdag	7 feb.	16:00 uur	3.000 meter vrouwen
zondag	8 feb.	16:00 uur	5.000 meter mannen
maandag	9 feb.	17:30 uur	1.000 meter vrouwen
woensdag	11 feb.	18:30 uur	1.000 meter mannen
donderdag	12 feb.	16:30 uur	5.000 meter vrouwen
vrijdag	13 feb.	16:00 uur	10.000 meter mannen
zaterdag	14 feb.	16:00 uur	500 meter mannen kwalificatie ploegen- achtervolging vrouwen
zondag	15 feb.	16:00 uur	500 meter vrouwen, kwalificatie ploegen- achtervolging mannen
dinsdag	17 feb.	14:30 uur	ploegen achtervolging mannen en vrouwen
donderdag	19 feb.	16:30 uur	1.500 meter mannen
vrijdag	20 feb.	16:30 uur	1.500 meter vrouwen
zaterdag	21 feb.	15:00 uur	massastart mannen en vrouwen

Veel plezier bij de Olympische winterspelen!

Het geurspoor

Ken je dat? Getroffen worden door een geur, eigenlijk een herinnering aan een geur. Wim overkwam het onlangs. Hij ging op bezoek bij Frits. Direct toen de voordeur werd open gedaan, woei de geur uit de keuken van zijn oma zijn neus in. Ruim veertig jaar geleden overleed zijn oma. Die karakteristieke geur had hij daarna nooit meer geroken.

De tranen sprongen Wim in de ogen. Hij aarzelde even voordat hij naar binnen stapte. Frits keek hen nieuwsgierig aan: "Wat is er met jou aan de hand, Wim?" "Wat ben jij in de keuken aan het doen, Frits?" Frits zag een geëmotioneerde Wim voor zich staan. "Die geur, Frits ... die geur ... die heb ik na de dood van mijn oma nooit meer ..."

Madeleines

De twee mannen hebben elkaar onlangs ontmoet aan het biljart van het buurthuis. Ze hadden een afspraak gemaakt om elkaar te bezoeken. Frits vindt het heerlijk om in de keuken wat te kokkerellen. Deze keer was hij madeleines aan het maken. Maar hij heeft een bijzonder ingrediënt toegevoegd: "Dat heb ik van mijn moeder geleerd. Zij is Française en heeft een bijzonder huisrecept."



"Mijn oma komt ook uit Frankrijk", zegt Wim. Na enig heen-en-weer gepraat blijken zij familie van elkaar te zijn en komt dit recept uit hun familie.

Dan komt de proeverij. Wim heeft zijn hele leven madeleines gegeten, maar na het overlijden van zijn oma nooit meer dezelfde. Tot nu. De madeleine van Frits heeft precies dezelfde smaak. Wim heeft een voorstel: "Kom je met oudjaar bij mij, Frits? Ik maak oliebollen. Doe jij dan jouw madeleines?"

Zo wordt het afgesproken. Ze gaan er samen een geweldig feest van maken.

© Adriaan Koopmans

Bridgen

Op woensdag 17 december sloten we het kalenderjaar af met de kerstdrive. Zoals gebruikelijk met een extra hapje en een heerlijk drankje.

Na vier ronden hebben we natuurlijk ook een tussenstand van de competitie.



1 ^e	Bea Meier en Marijke Uil	54,89%
2 ^e	Tiny ter Stege en Jeanny Feliks	54,72%
3 ^e	Ella Boot en Ineke Turnhout	50,59%
4 ^e	Ans Eliens en Nolda Spaans	50,59%
5 ^e	Jacqueline Sernee en Ans Schoutsen	49,74%

Op woensdag 28 januari 2026 start de bridgecompetitie weer. Heb je belangstelling? Kom dan een keer mee spelen.

Wel graag even aanmelden bij Hans van Elk, 023 - 524 62 66

Hulp laptop, tablet en smartphone

Het spreekuur is bedoeld voor vragen en/of problemen met laptops, tablets, iPads, iPhone en smartphones. Ook helpen we je graag bij vragen over software en DigiD.



Datum en tijd: elke donderdag van 14:00 tot 16:00 uur
Plaats: Adelbertuskerk, hoek Zaanenstraat en Rijksstraatweg in Haarlem-Noord
Ruime parkeergelegenheid en met het openbaar vervoer bereikbaar

Ton van der Voort

Ton is bereikbaar via telefoonnummer 06-505 17 299 of via een email aan a.voort4410@gmail.com

Voor vragen over **Neem je contact op met**

Administratie KBO leden		zie bladzijde 2
Activiteiten door derden		zie www.kbohaarlem.nl
Belastingcoördinator	Peter Jongejan	06-178 177 68
Bridge	Hans van Elk	524 62 66
Cliënt-ondersteuner	Karin Kerckhoffs	542 06 98
Computercursussen	zie ook onze website	
Computerhulp	Ton van der Voort	06-505 17 299 a.voort4410@gmail.com
Fietsen	John Goossens	06-102 65 373
Gemeente Haarlem		14 023
Hulp-, WMO en juridische vragen, Schuldhulpverlening (Haarlem en Zandvoort)		zie Soc. Wijkteams
Hulpvragen (gem. Bloemendaal)		535 03 66
Klaverjassen	Jonny Riksman	06-250 78 179
Kennemerhart		521 42 14
Reizen	Ronny Visser	526 13 05
Rijbewijzen (alle vragen)	zie ook onze website	085-488 36 16
Secretariaat KBO Haarlem		zie bladzijde 2
Sociale wijkteams Haarlem		
✚ Schalkwijk 1 (Boerhaavewijk, Meerwijk)		543 09 91
✚ Schalkwijk 2 (Europawijk, Molenwijk)		543 09 92
✚ Oost 1 (Slachthuisbuurt enz.)		543 09 93
✚ Oost 2 (Parkwijk, Zuiderpolder)		543 09 94
✚ Noord 1 (Noord-Noord)		543 09 95
✚ Noord 2 (Noord-Zuid)		543 09 96
✚ Centrum en Rozenprieel		543 09 97
✚ Zuidwest		543 09 98
Stichting Sint Jacob		892 29 80
Wandelen	Nora Teeuwen	06-189 18 189
Website KBO Haarlem	Rob Veltkamp	531 38 95
	www.kbohaarlem.nl	
Welzijn Bloemendaal		525 03 66
Welzijn Zandvoort		571 93 93
Zorgbalans		891 89 18